



Welkom in de kerk

U ontvangt deze zondagsbrief als voorbereiding op de dienst. Ook brengen wij u graag op de hoogte van het laatste nieuws in onze gemeente. Hebt u vragen, schroom dan niet één van onze ambtsdragers aan te spreken; zij helpen u graag! Deze brief wordt ook door de luisteraars van de kerkradio en meer dan 260 gemeenteleden gelezen, die deze brief via de mail ontvangen. Helaas is ook vanmorgen de dienst weer zonder gemeenteleden, maar wel gelijktijdig of eventueel later te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl Voorganger vanmorgen is gastpredikant: kandidaat A.T. de Gorter en mogen we weer luisteren naar een viertal voorzangers: Ymieke Miedema, Berber Twijnstra, Ad van der Kam en Marius Lutgendorff Van harte een goede dienst gewenst, in de kerk, thuis of elders. Maar met elkaar verbonden in gemeenschap als gemeente.

Zondag 09 januari 2022 09.30 uur - Grote Kerk – voorganger kandidaat A.T. de Gorter

Ouderling van dienst: Aafke van der Zee / diaken : Evelien de Boer / organist: Bauke van der Meer

Liturgische kleur: groen lector: Jaap van der Meulen, Schriftlezing: Sefanja 3 : 14-120 / Lucas 3 : 7 – 18

koster – techniek : Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk wouda

Collecte: De schaalcollecte (50-50) (bij de uitgang) is bestemd voor Diaconie en kerk.

U kunt nog niet in de kerk aanwezig zijn maar u wilt ook bijdragen aan de schaalcollecte voor de kerk en Diaconie?

U kunt dan uw bijdrage o.v.v. 'schaalcollecte' overmaken op rekeningnummer NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. College van kerkrentmeesters en/of op bankrekeningnummer NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. College van diaconie.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit de kerk gaan deze zondag, met een hartelijke groet van de gemeente en ter bemoediging naar:

mw. Y. van der Poel – Woudstra, (in november heeft zij afscheid moeten nemen van haar echtgenoot)

en naar **mevr. E. Bakker-de Groot,** (i.v.m. haar gezondheid)

Meeleven:

Wij leven mee met de zieken in onze gemeente en met de ouderen, die niet meer thuis kunnen wonen. Wij denken aan hen die chronisch ziek zijn en in grote onzekerheid leven. In ons laatste kerkblad staan veel gemeenteleden die ziek zijn, maar niet iedereen wordt hier bij name genoemd. Deels omdat we het niet weten, deels omdat men dat liever niet heeft. Maar we weten dat een ieder bij name gekend is bij onze Hemelse Vader. Alle zieken en zij die hiervoor zorg dragen, wensen wij heel veel sterkte en kracht.

Ook denken wij aan degenen die het nieuwe jaar alleen zijn begonnen, doordat hun partner hun het afgelopen jaar is ontvallen of dat dit al langer is geleden. Dat zij en wij allen mogen zeggen: *'de Heer is mijn helper, ik zal niet vrezen.'* (Hebr. 13:6).

Overlijdensberichten:

Dinsdag 4 januari 2022 overleed ons gemeentelid mw. Tjitske Schelfsma in de leeftijd van 99 jaar. Mw. Schelfsma woonde al langere tijd in de Spiker, waar zij ook is overleden. Maandag 10 januari is de afscheidsdienst in de Grote Kerk. Er is vanaf 13.00 uur gelegenheid tot schriftelijk condoleren en de dienst begint om 13.30 uur, waarna aansluitend de begrafenis hier in Harlingen zal plaatsvinden. Wij wensen allen die Tjitske Schelfsma hebben gekend, haar vele jaren trouw hebben bezocht en allen die haar dierbaar waren, heel veel sterkte en Gods nabijheid in het uur van afscheid nemen.

Ook op dinsdag 4 januari 2022 overleed op 94 jarige leeftijd ons gemeentelid dhr. Haitze Ernst Bakker. Dhr. Bakker woonde sinds 1993 in Midlum. De laatste 2 weken verbleef hij in de Hospice Klein Molenaar alwaar Haitze Bakker ook is overleden. Wij leven mee met zijn kinderen, kleinkinderen en de verdere familie in deze dagen van afscheid nemen..

De uitvaart zal plaatsvinden aanstaande maandag in de Van Doniakerk in Makkum.

Er is daar gelegenheid tot condoleren vanaf 14.00 uur. De dienst voor genodigden begint om 14.30 uur

Ter bemoediging:

*Hoor mij, God, als ik tot u roep.
U ziet mijn verdriet, U kent de vragen
die mijn gedachten vervullen,
U weet hoe ik opzie
tegen de dag van morgen.
Versterk in mij het geloof
dat ik mijn weg niet alleen ga.
Troost mij met uw aanwezigheid,
nu en in de dagen die komen.....*



Meditatie:

'De mensheid heeft een enorme kennis van de geschiedenis maar is in wezen blind wat de toekomst betreft', aldus een goede vriend. Eigenlijk weten we niet wat een nieuw jaar ons brengt. We maken wel plannen en hebben zo onze verlangens, maar het leven kan totaal anders verlopen dan wij hadden bedacht.

De dichteres Jacqueline van der Waals (1863-1922), auteur van het beroemde en geliefde lied 'Wat de toekomst brengen moge', wist één ding zeker over haar nabije toekomst, namelijk dat ze zou gaan sterven. Met die kennis in haar gedachten schrijft ze in dit geloofslied: 'Waar de weg mij brengen moge, aan des Vaders trouwe hand, loop ik met gesloten ogen naar het onbekende land.' Wij vinden houvast in dit credo, het is het geloof van vele mensen over heel de wereld: Dat je een goddelijke zekerheid hebt over de toekomst van je leven na de dood en dat je je daar al in dit leven aan kunt verbinden.

Voor Friedrich Nietzsche (1844-1900) was dit geloof een illusie. Hij vindt dat geloof een vorm van schijn is. Nietzsche studeerde enkele jaren theologie, maar keerde zich al snel af van religie en geloof en werd dichter en filosoof. Bepaalde inzichten in zijn denken acht ik in verband met geloof zeer waardevol: de tijd kan niet gebroken worden, wij kennen slechts de tijd die achter ons ligt, en de menselijke wil kan niets willen in het verleden (omdat dat verleden tijd is). Dat wij tijd van leven hebben is enerzijds onze zwaarste last en anderzijds onze grootste uitdaging. Nietzsche pleit ervoor om het leven te leven en je niet te laten leven door omstandigheden of schijngedachten. Voor hem valt ons tijdelijke leven samen met eeuwig leven.

Jacqueline van der Waals vond houvast in de diepe overtuiging dat er een God is die je als een Vader bij de hand houdt, in en ná dit leven. Zij geloofde, zoals haar ouders haar leerden, met durf en 'ook wanneer het oog niet ziet'. Ik vraag me wel eens af: Waar is meer persoonlijke moed voor nodig: Jacqueline haar gelovige weg of de weg van Friedrich? Ik kan alleen maar zeggen: Op God vertrouwen blijft een hele persoonlijk keuze. En op één of andere wijze proberen deze beide auteurs Gods wil te doen: met heel hun wezen het leven lief te hebben.

*Kom my as in heit temjitte,
om't ik sels de wei net kin,
dan sil ik my liede litte
en Jo folgje as in bern. (Liet 913)*

Hartelijke groet ds. Ulbe Tjallingii

Kerkdiensten:

Op zondag 16 januari 10.00 uur is er een gezamenlijke dienst met onze Katholieke broeders en zusters, Helaas, ook nu alleen te volgen via de live stream: www.pg-harlingen.nl. Deze dienst is tevens de start van de Oecumenische Gebedsweek.

Voorgangers zijn ds. U. Tjallingii en pastor Tineke Kingma

Organist is Gerrit de Vries / ouderling van dienst : Ymieke Miedema / lector : Neeltje Hiemstra.

De kerkdienst op zondagmiddag **16 januari in de Spiker** gaat **niet** door.....

Ook de kerkdiensten **in de Batting** gaan de komende zondagen (**9 en 16 januari**) **niet** door....

(Onderstaande gedicht overgenomen uit de weekbrief van de R.K. parochie) :

“Gods licht is krachtiger dan duisternis.....

*Duisternis bedekt de aarde,
dikke mist omhult de volkeren.*

*In dit kader kondigt de profeet het licht aan:
het licht dat door God
aan Jeruzalem werd gegeven
en bestemd is
om het pad van alle volkeren te verlichten.*

*Het is een visioen dat het hart opent,
de adem verruimt en tot de hoop uitnodigt.*

*Natuurlijk is duisternis aanwezig in ieders leven
en in de geschiedenis van de mensheid,
maar Gods licht is krachtiger.*

Licht dat is bestemd voor alle mensen”

(pauz Franciscus, 6 januari 2021)

