



**Ter informatie:**

In vervolg op de persconferentie heeft onze kerkenraad besloten dat we weer 'gewoon' naar de kerk kunnen gaan. Geen aanmelding meer en we hopen en bidden dat dit zo mag blijven. Wel houden we ons aan de belangrijke regels: handen reinigen, anderhalve meter afstand, een mondkapje op bij binnenkomst en verplaatsen (zittend mag het uiteraard af) en we verspreiden zoveel mogelijk in de kerk. Er zijn de komende 6 weken nog 2 coördinatoren in de kerk en zij zullen u wellicht vragen, voor zover dat mogelijk is, ook gebruik te willen maken van de galerijen.

**Bij deze dienst**

We zijn blij dat we weer kunnen samenkomen vanmorgen en luisteren deze dienst en de komende weken naar het Bijbelboek Genesis. Vanmorgen het 'beroemde' hoofdstuk 12. Abraham gaat in vertrouwen op weg, in antwoord op Gods stem. Een fijne dienst en goede zondag gewenst.

**Zondag 30 januari**

**Voorganger ds. Teunard van der Linden**

**Liturgische kleur groen** Deze dienst is ook live te volgen via de livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl) en/of via de kerkradio

Ouderling van dienst: Doede Onnes / diaken: Sissy de Boer / organist: Otto Roelofsen

Lector: Carla Ozinga / *Schriftlezingen* : O.T.: Genesis 12 : 1 – 9 / N.T. : Hebrëeën 11 : 8 - 16

Coördinatoren: Rintse Twijnstra en Harmen Bloemhof

Kindernevendienst: Anne van Eijck / kinderopas: Ytie Nijdam

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer: Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

**Collecte in de kerk:** (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.

Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen.

De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

**Omzien naar elkaar:**

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

**Dhr en mw. Meijer**, (i.v.m. hun beider gezondheid) en naar

**Dhr. P. van Tuinen**, (30 november is zijn vrouw overleden)

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

**Meeleven**

- Mevr. Boukje Ybema - v.d. Akker heeft de afgelopen tijd behandelingen ondergaan en is in afwachting van weer een zware operatie. Wij wensen haar veel sterkte.
- Mw. Atsje de Boer – Bekkema is na een knieoperatie twee weken geleden weer thuis uit Borniastate en hoopt de komende maanden thuis verder te revalideren. Veel sterkte gewenst.
- Dhr. Bote Visser is, na een paar dagen in het ziekenhuis te zijn geweest, weer thuis om verder te herstellen. Fijn dat alles goed is gegaan en veel sterkte gewenst.
- Dhr. Cor Sijsma werd afgelopen donderdag plotseling opgenomen in het MCL met een behoorlijke longontsteking. Het gaat intussen weer een ietsje beter.. Van harte een spoedig herstel gewenst en veel sterkte
- Dhr. Jaap van der Meulen zou 15 februari worden geopereerd maar dit wordt waarschijnlijk later deze maand.

In onze gemeente zijn op dit moment veel zieke gemeenteleden, wij denken aan hen in onze gebeden en bidden om kracht en Gods nabijheid. Ook allen die rondom hen staan wensen wij veel sterkte.

**Overlijdensbericht:**

Zaterdag 22 januari overleed toch nog onverwachts **mw. Ruurdje Pander-Boltjes in de leeftijd van 88 jaar**. Mw. Pander woonde in Harlingen en de laatste week van haar leven in de Spiker. De afscheidsdienst is a.s. maandag 31 januari in de Grote Kerk met aansluitend de begrafenis. Beide in klein kring. Vanaf 13.00 uur is er gelegenheid tot condoleren.

De dienst is ook te volgen via de livestream: [www.deboeruitvaart.nl](http://www.deboeruitvaart.nl)

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte in deze dagen van afscheid nemen.

**Meditatie** 'Vraagt naar de HEER en zijn sterkte, zoek voortdurend zijn nabijheid.' Psalm 105:4

Velen van ons kennen Psalm 105 als lied bij de doop. Dat zal zijn vanwege de bekende woorden 't verbond aan Abraham zijn vrind / bevestigt Hij van kind tot kind.' De berijming is net zo oud als de Grote Kerk (van 1773), de strekking nog altijd aansprekend.

Met Abraham is het begonnen. Gods werk en Gods weg onder ons mensen. Abraham geldt zowel in het Jodendom en Christendom als in de islam als aartsvader. Interreligieuze ontmoetingen tijdens oecumenische samenkomsten worden dan ook meer dan eens geënt op deze gezamenlijke stamvader, die ons voorgaat op weg van zijn gehoorzaamheid en vertrouwen. Abraham doet dat niet op gok, maar vragend naar de HEER en zijn sterkte, zoekende zijn aangezicht en nabijheid, zoals het tekstwoord zegt.

Dit staat – let wel geschreven in het meervoud. Vertrouwen is een persoonlijke kwestie, maar ook een gezamenlijk iets.

Het is ook een opdracht aan de kerk als gemeenschap, aan ons gezamenlijk. Het vragen naar de HEER en het zoeken van zijn nabijheid doen we wekelijks tijdens de zondagse kerkdienst, maar ook op samenkomsten door de week, op kringen of bij de opening van een vergadering. Zo volgen wij de voetsporen van Abraham: door vertrouwen te stellen in de weg die God met ons gaat en in de toekomst die Hij voor ons in petto heeft. Het is als bij een antenne. Als die op ontvangen staan, horen wij de radiostemmen en muziek. Stem de antenne van je geloof af op de God van alle leven.

Dat is de uitnodiging van de dichter van Psalm 105. Er staat boven: Lofpsalm op Gods heilsdaden. Hij gaat zijn weg met zijn volk en met ons en deze wereld de tijden door. Dat mogen wij ten volle geloven, daarop ons antenne afstemmen!

1. Loof God de Heer, en laat ons blijde zijn glorieijke naam belijden.  
Meld ieder volk en elk geslacht de wonderen die God volbracht.  
Gij die van harte zoekt de Heer, verblijd u, geef zijn naam de eer.

2. Vraag naar des Heren grote daden; zoek zijn nabijheid, zijn genade.  
Gedenk hoe Hij zijn oordeel velt, zijn wonderen ten teken stelt, volk dat op Abram u beroemt, met Jakobs nieuwe naam genoemd.

Hartelijke groet, Teunard van der Linden

**Kerkrijden... contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob 06 220 661 71**

zondag 30 januari	autodienst:	T. Hooisma	tel. 06-20418355
zondag 6 februari	autodienst	K. Hager	tel. 0517 414828

**Overige kerkdiensten**

De kerkdienst in de Batting gaat **deze zondag nog niet door**, hopelijk kan dat volgende week zondag wel weer.

**Zondag 6 februari** – 9.30 uur – Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden, ouderling Jet Twijnstra

**Agenda deze week**

- Maandag 31 januari: De Bijbelkring, elke eerste maandag van de maand, gaat weer van start komende maanden, vanaf 10.00 uur in de Pastorie.
- De gezinscatechese bovenbouw is verschoven naar later dit jaar.
- Dinsdag 1 februari is er consistorievergadering in de Hoeksteen. Om 19.30 uur
- Andere gemeentelijke activiteiten (zie Kompas) kunnen weer opgepakt worden. Met toepassing van de bekende regels en tot 22.00 uur .

NB: een ieder die genoemd staat voor een activiteit heeft de vrijheid om deze activiteiten wel/niet te laten doorgaan, i.v.m. de eigen opvattingen over het wel/niet aanwezig kunnen zijn.

**Bijbel365**

Dinsdag 1 februari gaat het Bijbelproject van start, waaraan op dit moment 10 enthousiaste lezers bijdragen. Voor elke dag van de maand februari zijn twee hoofdstukken uit het Bijbelboek Genesis ingesproken, waarmee dit Bijbelboek als eerste beschikbaar is om naar de luisteren via de website van de kerk. David van Mierlo en Hildo Mellema hebben zorg gedragen voor de technische uitvoering. In de maand maart volgen de Bijbelboeken Mattheus, Spreuken en Titus. Ook dan worden dagelijks twee hoofdstukken aangeboden. Er is ook (beperkt) mogelijkheid tot reageren, en voor de lezers om (apart) iets persoonlijks toe te voegen. De Bijbelvertalingen variëren, zoals het hoort. Sommige achtergrondgeluiden komen de levendigheid ten goede, wat zeker en in de eerste plaats geldt van de stemmen van bekenden, die voor ons lezen. Zo wordt de oude kerkelijke taak van

**Actie Kerkbalans 2022**

Momenteel zijn de vrijwilligers van de actie Kerkbalans 2022 in onze gemeente nog druk met het ophalen van de enveloppen. Dank voor hen en uw betrokkenheid. Trof de vrijwilliger u niet thuis, ze proberen het meestal nog wel een paar keer, maar mocht om wat voor reden dan ook, het toch niet lukken om u thuis te treffen, dan mag u uw (dichte) antwoordenvolp ook in de brievenbus van de Hoeksteen, Kerkpad 32 doen.

U kunt uw vrijwillige bijdrage 2022 overmaken naar NL38RABO 0373735715 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum