



**Een dankbaar bericht als eerste:**

Zondag 23 januari kunnen we elkaar als gemeente weer fysiek ontmoeten in de Grote Kerk. Als kerkelijke gemeente kregen we het advies om 50 gemeenteleden toe te laten, dit is excl de ambtsdragers, maar dan wel d.m.v. aanmelding. Afgelopen woensdag heb ik dat aan alle zondagsbrieflezers doorgemaid en kreeg daarna gelijk al een aantal aanmeldingen. Wel vragen we van u om bij binnenkomst, uw handen te reinigen en een mondkapje te dragen. We houden weer anderhalve meter afstand en als u zit, mag het mondkapje af. Bent u verkouden o.i.d. blijft u dan aub thuis. We mogen weer (zacht) meezingen en deze keer worden we begeleidt door Trudy en Annely Baard, op de vleugel en viool. In afwachting van de persconferentie a.s. dinsdag 25 januari hopen we op meer verruiming. Houdt daarom vooral ook in de komende week uw mailbox in de gaten.

Pas goed op u zelf, op elkaar en blijf gezond.

Hartelijke groet van uw scriba

**Bij deze dienst**

In de tijd van Epifanie wordt ook altijd stil gestaan bij de roeping van de eerste discipelen. Vandaag valt het licht op Levi, die bij het tolhuis vandaan geroepen wordt door Jezus om Hem te volgen en zijn leerling te worden (Lucas 5: 27-32). Omdat het 'zien' van Jezus (hij ziet Levi letterlijk zitten) een grote rol speelt in dit Bijbelverhaal en feitelijk de ommekeer bij Levi in gang zetten, lezen we hiernaast over het goede en zorgzame zien van God met de woorden van Psalm 139, een psalm die ook gezongen wordt aan het begin van de dienst (Heer die mij ziet, zoals ik ben). Zo kunnen wij ons ook verplaatsen in Levi en mogen wij onszelf geroepen weten om te leven en te wandelen in de lichtkring van de Heer. We zijn blij dat er deze zondag weer enkele tientallen gemeenteleden bij de viering mogen zijn en hopen op een spoedige verder opbouw van de kerkgang, die door velen met recht gemist werd in de afgelopen maanden. Van harte een goede dienst gewenst, in de kerk, thuis of elders met ons verbonden.

**Zondag 23 januari**

**Voorganger ds. Teunard van der Linden**

**Liturgische kleur groen** Deze dienst is ook live te volgen via de livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl) en/of via de kerkradio

Ouderling van dienst: Annie van der Kooi-Zegel / diaken: Tryntsje Bouma-de Jong / vleugel: Trudy Baard / viool : Annely Baard

Lector Hildo Mellema / Schriftlezingen : Psalm 139 : 1-6 en Lucas 5 : 27-32

Coördinatoren: Rintse Twijnstra en Harmen Bloemhof

Kindernevendienst: Alie Zuidema / kinderoppas: Ymieke en Iris Miedema

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

**Collecte in de kerk:** (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.

Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen.

De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

**Omzien naar elkaar:**

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **Bauke en Jelly van der Ploeg**, ( i.v.m. hun beider gezondheid) en naar **Mevr. I. v. Kammen-Dijkstra**, ( 1 dec is haar man overleden )

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

**Meeleven**

**Mevr. A. de Boer – Bekkema** onderging afgelopen week een knieoperatie en zal de komende weken moeten revalideren. Zij verblijft op dit moment in verband met revalidatie in Leeuwarden. Wij wensen haar sterkte en een goed herstel.

**Dhr. J. van der Meulen** kreeg een naar bericht van teruggekeerde ziekte en zal half februari geopereerd worden. Kracht en sterkte gewenst.

*We denken hierbij aan alle gemeenteleden die met ziekte te maken hebben of aan hun herstel werken. U allen heel veel sterkte en kracht gewenst.*

**Overlijdensbericht:**

19 januari is overleden pastor mw. Simie Aardema in de leeftijd van 70 jaar. Simie werd 13 januari geopereerd aan een open hartoperatie en in eerste instantie leek alles goed te gaan. Helaas traden er complicaties op en moest Simie opnieuw worden geopereerd en is zij hieraan overleden. De afscheidsdienst en aansluitend de begrafenis zal zijn dinsdag 25 januari a.s. te Arum.

Er is van 13.00 – 13.30 uur gelegenheid tot condoleren. Wij wensen de familie van Simie Aardema en allen die haar kennen en haar dierbaar waren, heel veel sterkte en Gods nabijheid. Tijdens de dienst van 23 januari zullen we Simie Aardema gedenken.

**Kerkrijden... contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob 06 220 661 71**

zondag 23 januari autodienst : N. Hiemstra tel. 418685  
 zondag 30 januari autodienst: T.Hooisma tel. 06-20418355

**Meditatie : 'Wie is als Gij, onder de goden, HEER?' Exodus 15:11a**

Niet alle vragen zijn echte vragen. Er zijn ook zogenaamde retorische vragen als 'doe jij de afwas even?' Vragen waarop je geen antwoord verwacht, dan wel vragen waarin het antwoord al besloten ligt. Ons tekstwoord is ook zo'n vraag. Het is een vraag en een belijdenis ineen, al menen sommigen dat dat niet samengaat. Toch mooi: een belijdenis in vraagvorm. Een vraag naar God toe in plaats van van Hem af. De Israëlieten hebben net het gebeuren bij de Schelfzee achter de rug. Het hoogtepunt van Gods scheppende = scheidende handelen (O. Noordmans) in de ondergang van de Farao met al zijn heir. Ons tekstwoord klinkt op als lied van bevrijding in de mond van Mozes, Mirjam, de Israëlieten en de vrouwen met hun tamboerijnen bij de Schelfzee, voordat het volk verder trekt, op weg naar het beloofde land. Bij deze liedtekst denken we in Harlingen ook aan de stickers op de liedboeken in de kerk, waar de naam van de aartsengel Michaël, schutspatroon van de zeevarenden en de stad Harlingen, gespeld wordt als Mi-cha-El: wie is als de Heer, wie is als Gij? Onder de goden nog wel. Dat staat er niet als uiting van polytheïsme, maar meer voor de sier. Ter ondersteuning. Het is een retorische vraag: Niemand is als U. Er is maar één HEER: de God die ons bevrijdt. Bevrijding mag de kern heten van het (leren) dienen en volgen van deze God, die Mozes als HEER mocht leren kennen. Als HIJ die (er) is en komen zal. Onze hulp is in de naam van de HEER, beginnen we elke zondag weer. Vanzelfsprekend is niet ons geloof, maar wel zijn belofte van nabijheid en bevrijding, ook hier, nu en vandaag. Zodat ook wij de vraag herhalen en doorgeven: Niemand is toch als Gij, die ons redt en in ruimte hebt gezet en leidt met vaste schreden... (Psalm 68:7)

*God zij geprezen met ontzag.  
 Hij draagt ons leven dag aan dag,  
 Zijn naam is onze vrede.  
 Hij droeg ons door de diepte heen,  
 Hij is het die ons heeft gered,  
 die ons in ruimte heeft gezet  
 en leidt met vaste schreden.*

*Hij die het licht roept in de nacht,  
 Hij heeft ons heil teweeggebracht,  
 dat wordt ons niet ontnomen.  
 de Here Here doet alleen  
 ons aan de dood ontkomen.*



Met een hartelijke groet vanuit de pastorie, ds. Teunard van der Linden

**Overige kerkdiensten**

**23 januari** > de kerkdiensten in de Batting en ook de gepande diensten in de Spiker en Almenum gaan deze zondag niet door..

**30 januari** > 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden / ouderling : Doede Onnes / organist Otto Roelofsen

**Agenda:**

**Kerkblad:** Heeft u nog kopij voor het februarinummer van Getijdenstroom: maandagmiddag 18.00 uur is de uiterste kopijdatum.

**Samen aan Tafel – nieuws:** de bijeenkomst van 26 januari gaat niet door.

**De thema avond:** 'Jezus en de vrome enkelingen van zijn tijd' op 24 januari gaat niet door

**Actie Kerkbalans 2022**

Momenteel is de actie Kerkbalans 2022 in onze gemeente in volle gang. Heel veel vrijwilligers zijn op pad (geweest) om de enveloppen af te geven en weer op te halen bij onze gemeenteleden. Dank voor jullie inzet en betrokkenheid. Wij zijn allemaal zeer benieuwd wat dit jaar het toegezegde bedrag gaat worden. In het volgende nummer van Getijdenstroom hopen we het (voorlopige) resultaat te melden. En natuurlijk heel veel plezier bij het spelen van het ganzenbordspel!



**U kunt uw vrijwillige bijdrage 2022 overmaken naar:**

**NL38 RABO 0373735715 t.n.v. CvK Protestantse Gemeente te Harlingen-Midlum inz. Kerkbalans 2022**

