

Grote Kerk Harlingen, Zondag 23 januari 2022

Voorganger: ds T.G. van der Linden
Ouderling: Annie van der Kooi
Lector: Hildo Mellema
Vleugel: Trudy Baard
Viool: Annely Baard

VOORBEREIDING

Pianospel

Welkom

Zingen: Psalm 139: 1 en 9

Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,
kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij zijt mij overal nabij,
uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

Drempelgebed

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Psalm 139: 14

Doorgrond, o God, mijn hart; het ligt
toch open voor uw aangezicht.
Toets mij of niet een weg in mij
mij schaadt en leidt aan U voorbij.
O God, houd mij geheel omgeven,
en leid mij op de weg ten leven.

Gebed om ontferming

Wetslezing

Antwoordlied Lied 912: 1 en 2

Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.
Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.
Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

Moment met de kinderen

Gebed

DIENST VAN HET WOORD

Schiftlezing Psalm 139: 1-6

Zingen: Lied 316: 1

Het woord dat u ten leven riep
is niet te hoog, is niet te diep
voor mensen die 't zo traag beamen.
Het is een teken in uw hand,
een licht dat in uw ogen brandt.
Het roept u dag aan dag bij name

Schriftlezing Lucas 5: 27-32

Zingen: Lied 314: 1 en 3

Here Jezus, om uw woord
zijn wij hier bijeen gekomen.
Laat in 't hart dat naar U hoort
uw genade binnenstromen.
Heilig ons, dat wij U geven
hart en ziel en heel ons leven.

O Gij glans der heerlijkheid,
licht uit licht, uit God geboren,
maak ons voor uw heil bereid,
open hart en mond en oren,
dat ons bidden en ons zingen
tot de hemel door mag dringen.

Verkondiging

DIENST VAN HET ANTWOORD

Muziek

Vleugel en viool: Antoni Vivaldi: 'Largo et
pianissimo sempre', uit : Concerto in A mineur

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied: Lied 834

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht!
God, laat mij voor uw aangezicht,
geheel van U vervuld en rein,
naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan,
dan kan ik veilig verder gaan,
tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht

Zegen (3x Amen)

Pianospel

Collecte bij de uitgang
(50-50 voor diaconie en kerk)