

Orde van dienst Grote Kerk Harlingen
Zondag 9 januari 2022 9.30 uur
Voorganger: kandidaat A.T. de Gorter
Ouderling: Aafke van der Zee
Lector: Jaap van der Meulen
Organist: Bauke van der Meer

Voorzangers :

Ymieke Miedema – Berber Twijnstra
Ad van der Kam en Marius Lugtendorff

Orgelspel

Welkom

Lied 92 : 1 en 2

Waarlijk, dit is rechtvaardig / dat men den HERE prijst,
dat men Hem eer bewijst: / zijn naam is eerbied
waardig.

Wij loven in de morgen / uw goedertierenheid,
ook als de nacht zich spreidt / houdt ons uw hand
geborgen.

2 Gezegend zal Hij wezen / die ons bij name riep,
die zelf de adem schiep / waarmee Hij wordt
geprezen;
laat alom musiceren, / met stem en instrument,
maak wijd en zijd bekend / de grote naam des HEREN.

Stil gebed, votum en groet
Drempelgebed

Lied 93 : 3 en 7

3 Gij hebt mij door uw daden, o HERE God, verheugd.
Mijn hart is vol van vreugd, ik juich om uw genade.
Hoe groot zijn uwe werken, / de werken uwer hand,
Gij houdt het volk in stand. / Gij zult hun hart
versterken.

7 Zoals de cederbomen / hoog op de Libanon,
staan bij de levensbron / de nederige vromen.
Die in Gods huis geplant zijn, / zij bloeien in Gods licht
als palmen opgericht. / Hun lot zal in zijn hand zijn.

Gebed om ontferming

Glorialied: Lied 305

1 Alle eer en alle glorie
geldt de luisterrijke naam !
Vier de vrede die Hij heden
uitroept over ons bestaan.
Aangezicht vol van licht,
zie ons vol ontferming aan !

2. Alle eer en alle glorie
geldt de Zoon, de erfgenaam !
Als genade die ons toekomt

is Hij onze nieuwe naam.
Licht uit licht, vergezicht,
steek ons met uw stralen aan !

3 Alle eer en alle glorie
geldt de Geest die leven doet,
die de eenheid in ons ademt,
vlam, die ons vertrouwen voedt !
Levenszon – liefdesbron,
maak de tongen los voorgoed !

Gebed om verlichting met Gods Geest

Eerste Schriftlezing: Safanja 3 : 14 – 20

Zingen lied 659 : 1 – 2 en 3

1 Kondigt het jubelend aan,
laat het de windstreken horen,
doet het de aarde verstaan:
God heeft ons wedergeboren!

2 Zingt met een juichende stem,
ademt weer opgetogen,
dit is Jeruzalem,
ere zij God in den hoge!

3 Hier heeft de Heer ons geleid,
hier doet Hij Israël wonen
uit de ellende bevrijd,
God zal het lijden ons lonen.

Tweede Schriftlezing: Lucas 3 : 7 – 18

Zingen: lied 659 : 4 – 5 en 6

4 Wandelend in de woestijn
hebben wij water gevonden
springende als een fontein,
bronnen geslagen als wonden.

5 Overvloed, overvloed Gods,
sprengen van water en leven,
bloed uit de flank van de rots,
water en bloed om het even;

6 daaruit ontspringt ons bestaan,
zo zijn wij wedergeboren!
Kondigt het jubelend aan,
laat heel de wereld het horen!

Verkondiging

Orgelspel

Zingen: Lied 362 : 1 en 3

1. Hij die gesproken heeft een woord dat gaat,
een tocht door de woestijn, een weg ten leven,
een spoor van licht dat als een handschrift staat

tegen de zwartste hemel aangeschreven:
Hij scheidt ons hier een nieuwe dageraad,
Hij roept ons aan: 'Ik zal jou niet begeven'.

3. Van U is deze wereld, deze tijd.
Gij hebt uw stem tot op vandaag doen klinken.
Uw naam is hartstocht voor gerechtigheid,
uw woord de bron waaruit wij willen drinken.
Gij die tot hiertoe onze toekomst zijt –
dat wij niet in vertwijfeling verzinken.

Overlijdensberichten:

kaarsen aansteken – In Memoriam – moment van stilte

– mevr. Tjitske Schelfsma
– dhr. Haitze Ernst Bakker

Aansluiten zingen: Lied 247: 1 en 3

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer straalt.
Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Dankgebed, voorbede (afwisselend met acclamatie
lied 367f, na..... **zo bidden wij**)
"Heer hoor mijn gebed, laat mijn roepen U bereiken"

Stil gebed, Onze Vader

Slotlied Lied 425

Vervuld van uw zegen, gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis, waar uw stem wordt gehoord.
In christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkerste dal.
Door liefde gedreven, om wie met ons leven,
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Zegen met gesproken Amen

Orgelspel

(Collecte bij de uitgang)