



Kerstvieringen 24-25-26 december

Er zijn dit weekend drie kerstvieringen online te volgen en mee te vieren: de livestream van de kerstnachtdienst, vrijdag op uw eigen tijd te volgen vanaf 16.00 uur 's middags, de kerstviering op 25 december, 9.30 uur en de zondagse viering op 2^e kerstdag, ook om 9.30 uur. Dan is ds. Dondorp gastvoorganger.

Dankzij extra muzikale medewerking op 24 en 25 december op hobo, vleugel, viool en trompet, hopen wij, onder deze omstandigheden, toch twee feestelijke diensten te beleven, op beide kerstdiensten met een viertal zangers.

Het is voor het tweede jaar op rij niet de Kerst waarop wij gehoopt hadden. Anderzijds zijn we blij, via de livestream www.pg-harlingen.nl met elkaar verbonden te zijn in **geloof, hoop en liefde**.

Vrijdag 24 december
Liturg. kleur paars

Kerstnachtdienst. Deze dienst wordt om 16.00 uur opgenomen en is op ieder moment daarna live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl

voorganger ds. Teunard van der Linden, ouderling Doede Onnes, diaken: Tryntsje Bouma ; organist Eeuwe Zijlstra

lector Neeltje Hiemstra / Schriftlezingen Jes 9 ; 1-8 / Titus 2 : 11 -14 / Lucas 2 : 1-7

voorzangers : Ymieke Miedema, Neeltje Hiemstra, Ids Albertsma en Harmen Bloemhof

Zaterdag 25 december
Liturg. kleur wit

9.30 uur Grote Kerk - Voorganger ds. Teunard van der Linden 1^e Kerstdag (via live stream)

Ouderling van dienst: :Annie van der Kooi / Ymieke Miedema ; organist Sjouke Bruining

diaken : Evelien de Boer ; Lector Wibbina Schaap; **Schriftlezing:** Lucas 2 : 8 - 20

voorzangers: Ymieke Miedema, Gina en Jan Meijer en Ids Albertsma

we nemen in deze dienst afscheid van Corina van der Meulen als ambtsdrager / lector en leiding van de kindernevendienst.

Zondag 26 december
liturg. Kleur wit

9.30 uur Grote Kerk. – voorganger ds. J.C. Dondorp te Franeker 2^e Kerstdag (via live stream)

Ouderling van dienst Harmen Bloemhof, diaken Mirjam de Boer, organist Eeuwe Zijlstra

Lector Aagje Wouda / **Schriftlezingen: Jes. 9 : 1-6 / 2^e lezing is uit Lucas 1 en 2 (in gedeelten)**

Voorzangers: Aafke Hibma, Heide Zeegers, Dirk Kamminga en Harmen Bloemhof

Vrijdag 31 december
liturg. Kleur wit

Oudejaarsdienst. Deze dienst wordt om 14.00 uur opgenomen en is op ieder moment daarna te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl **(de liturgie krijgt u 31/12 van mij doorgestuurd)**

voorganger pastor mw. S. Aardema, Menaldum, ouderling Jet Twijnstra, lector Frank Belt diaken Tryntsje Bouma ; organist Otto Roelofsen en m.m.v. een aantal voorzangers

Zaterdag 1 januari 2022 nieuwjaarsdienst komt te vervallen

Zondag 2 januari 2022 9.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. Teunard van der Linden

liturg. Kleur wit

Ouderling van dienst: Rintse Twijnstra, organist Eeuwe Zijlstra m.m.v. aantal voorzangers

lector: Jan de Jong **(de liturgie voor deze zondag krijgt u op tijd van mij doorgestuurd)**

Koster / beamer tijdens alle diensten: Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte: Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit de diensten gaan als een groet en ter bemoediging op **1^e Kerstdag** naar

Mevr. B. Bolt- ten Napel

en naar **mevr. S. Beverlo**.

De bloemen gaan **zondag 26 dec** als groet en ter bemoediging naar **dhr. J. Doornbosch** en naar **fam. Klarenbeek**.

Overlijdensbericht :

Op vrijdag 17 december overleed ons gemeentelid **Roelof Harry Kroese** in de leeftijd van 78 jaar. Afgelopen vrijdag 24 december vond in kleine kring de afscheidsdienst plaats in de Nicolaaskerk te Midlum, met aansluitende de crematie te Goutum. Wij wensen de familie Kroese heel veel sterkte en kracht in deze dagen van afscheid nemen.

Tekst 1e kerstdag de liturgische schikking:

We lezen Johannes 1 vers 1 – 14. *In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen* (Joh. 1:4).

Het licht schijnt in de duisternis. Als je die woorden uit Johannes leest , lijkt de timing van het kerstfeest niet geheel toevallig gekozen.

Het is vandaag 25 december en één van de kortste dagen van het jaar. Buiten is het donker en overal ontsteken mensen het licht, omdat ze zeker vandaag niet in het donker willen zitten. Licht, we verlangen er naar en hebben het nodig.

Johannes geeft het licht nog een extra dimensie. In het licht van Kerst, de komst van Christus, zo schetst Johannes, is ook het leven zelf gekomen. Het licht voor de mensen is het leven voor de mensen.

Licht en Leven. In de Paaskaars zien we beide iedere zondag ontstoken. De komst van Christus is meer dan alleen de flonkering van een kaars in de kerstnacht: het betekent de komst van het leven zelf. In de liturgische schikking is de zon helemaal opgekomen.

Tussen de stralen plaatsen we bloemen , sterren en lichtjes.

De tekst hierbij is: **“Stralend licht, de nieuwe dag begint, met sterren in de nacht”**.

Meditatie *Het volk dat in donkerheid wandelt, ziet een groot licht; over hen die wonen in een land van diepe duisternis, straalt een licht.* Jesaja 9:1

De gevestigde orde in Jeruzalem van priesters, Schriftgeleerden en Farizeeën had weinig op met de landstroken Naftali en Zebulon, die deel uitmaakten van het noordelijke Galilea. Daar woonden veel buitenlanders en buitenstaanders, wat leidde tot de spreekwoordelijke bijnaam ‘Galilea der heidenen’. Met zo’n volkje laat je je niet in.

Het doet denken aan de vroegere verzuiling. Jesaja ziet in de geest hoe juist dáár en onder hen Gods openbaring plaatsvindt en de Messias geboren zal worden, ook tegen alle militaire overheersing in: een rijk van vrede en gerechtigheid.

De donkerheid waarvan sprake is, is óók het donker van gestorven verwachtingen. Zelfs als die er niet meer zijn, maakt God de vreugde van zijn volk groot. Hij geeft vreugde en leven weer!

Jesaja gebruikt het beeld van de oogst: zo blij als de mensen zijn bij het binnenhalen van de oogst, waardoor de wintertijd verzekerd is en het leven gewaarborgd, zal blijdschap openbaar worden als Gods licht de duisternis doet wijken.

Wij leven van de vervulling van deze belofte in de komst en de geboorte van Jezus Messias als het licht der wereld. Zijn licht schijnt ook vandaag in het duister: de duisternis van een land in lock down en de duisternis van gestorven verwachtingen.

Gelukkig zijn we de hokjesgeest voorbij, maar niet onze vooroordelen over mensen, anders dan wij. Geloven wij dat ook zij en misschien wel juist zij delen in de belofte van licht en leven?

De herders waren buitenstaanders in de tijd van Jezus’ geboorte. Door maatschappelijke vooroordelen werden zij onbetrouwbaar geacht en mochten zij niet getuigen. Zij zijn echter de eersten die mogen getuigen van het licht der engelen en het ere zij God. Worden tot kroongetuigen, in het beleid van Gods onpartijdige liefde. Zo mogen ook wij, ondanks veel en ondanks alles wat ons belemmert, getuigen van Gods licht, dat oplicht in het donker rond de kribbe van Bethlehem.

Laten wij de warmte en het licht van het Kerstfeest tot ons laten spreken en doorgeven aan elkaar, als boodschap van hoop.

In de kerstnachtdienst klinkt het sterke Taizélied (Psalm 139:12):

***Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder.***

Met een hartelijke kerstgroet, ds Teunard van der Linden

Vandaag ontvangt u de laatste zondagsbrief van het jaar 2021.. Opnieuw ligt een bewogen jaar achter ons en we zullen elkaar bij de overgang naar het nieuwe jaar de beste wensen mee willen geven. Maar we weten dat we niet alleen hoeven te gaan en dat wil ik onderstrepen met de volgende woorden:

Hand in hand met Hem.....

Hij geeft ons troost en moed in ‘t leven,
Hij is met onze nood begaan..
en zo mogen wij bemoedigen en troosten...
elkaar met raad terzijde staan.

Weten en voelen wat je hebt doorstaan
dan mogen wij samen hand in hand
gezegende kerstdagen wensen
met Hem door ‘t leven gaan,
en kunnen zo de toekomst met Hem aan.



Ik wil

u / jullie allen goede en

*en Heil en Zegen in het nieuwe jaar tezamen met allen die
u / die jullie dierbaar zijn. Alvast een goede jaarwisseling gewenst en
tot in het nieuwe jaar (weekend van 9 01- 2022).*

Hartelijke groet, Annie van der Kooi-Zegel (redactie z.brief)