



Bij deze dienst

Het is vandaag de tweede zondag van Advent. Centraal staat het verhaal van de annunciatie (bezoek) van de engel Gabriël aan de jonge Maria. Zij woont in een uithoek van het grote Romeinse rijk, in het kleine Nazareth, maar met haar en haar bereidheid om draagster van Gods genade te zijn, gaat de Adventsgeschiedenis die Lucas ons vertelt verder. De engel groet Maria met vreugde en genade. Zo mogen ook wij deze adventstijd 'elkaar groeten met de zegen' van Gods hoge Naam. Het is vandaag 5 december: Sinterklaas. Een bijzondere dag in menig gezin. De goedheiligman komt even langs in de orgelmuziek voorafgaand aan de dienst, vanmorgen verzorgd door gast organist Ulbe Tjallingii. Graag een goede dienst gewenst, thuis, elders of later verbonden via de live-stream met de viering van zondag 2e Advent in de kerk.

Zondag 5 december

Voorganger ds. Teunard van der Linden - 2^e Adventszondag

Liturg. kleur paars

Deze dienst is ook live te volgen via de livestream: www.pg-harlingen.nl en/of via de kerkradio

Ouderling van dienst:

Lies Hager ; diaken : Anne van der Tuin ; organist: Ulbe Tjallingii

Lector

Syds Keuning; **Schriftlezing:** Lucas 1 : 26 - 38

Kindernevendienst

Ymieke Miedema

Oppasdienst:

Baukje Bruinsma en Agathe van Eijck

Collecte:

Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer

Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte in de kerk: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.

Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

Mw. J. Horrel-Zondervan, (het is een jaar geleden dat haar man is overleden) en naar

Mw. Sj. Noorloos-Faasse, (herstellende van een schouderoperatie na een ongelukkige val)

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Bericht van overlijden

Woensdag 1 december overleed, na een afnemende gezondheid Sybrand (Siep) van Kammen in de leeftijd van 85 jaar.

De fam. Van Kammen woonde sinds kort in de Kening State te Franeker. Het afscheid zal in besloten kring plaatsvinden.

Het volledige adres staat onder het kopje meeleven. (zie hieronder)

Meeleven

- **Ds Bertus Nijendijk** ondergaat deze week een tweede (staar) ingreep aan de ogen en hoopt daarna weer goed te kunnen zien.
- **Iet van Kammen - Dijkstra** hoopt zondag in de kerk te zijn bij de gedachtenis van echtgenoot Siep. Zij heeft besloten in Franeker te blijven wonen, maar blijft lid in Harlingen.
Het nieuwe adres is: Kening State (*u kunt het volledige adres opvragen bij de scriba*)
Wij leven mee met haar en de familie Van Kammen in deze dagen van afscheid en rouw.
- **De uitvaart van mw. Doornbosch**, die twee keer werd uitgesteld vanwege corona in de directe familie, is verplaatst naar vrijdagmiddag 10 december, in de Grote Kerk.
- We denken aan **Boukje Bolt - ten Napel**, die op dit moment een aantal chemokuren moet ondergaan. Wij hopen en bidden dat zij de kracht mag ontvangen tijdens - en na deze behandelingen, tezamen met allen die haar dierbaar zijn. Wij wensen Boukje heel veel sterkte en Gods Nabijheid.

Zo denken wij aan allen die zorgen hebben vanwege hun ziek zijn of omdat een geliefd iemand ernstig ziek is. Al wordt u hier niet bij name genoemd, bij Hem bent u bij name gekend. Voor u allen sterkte en kracht gewenst.

Zondag 12 december 9.30 uur Grote Kerk Voorganger ds. Teunard van der Linden ; 3e Adventzondag

Ouderling van dienst : Ymieke Miedema, lector : Jaap van der Meulen, organist : Otto Roelofsen

Zondag 12 december 9.30 uur in de Hoeksteen ' Jeugdkerk ' o.l.v. Jet Twijnstra en Chantal Keuning

Uitleg liturgisch schikking 2^e advent: In een ander Licht...

Deze schikking is n.a.v. Lucas 3 : 1-6. Daar ging Johannes in de omgeving van de Jordaan verkondigen dat de mensen zich moesten laten dopen en tot inkeer komen. Johannes laat er geen gras over groeien. Hij komt met een boodschap die aan duidelijkheid niets te wensen overlaat. Het zal de toehoorders daar rond de Jordaan ongetwijfeld tot een gefronste wenkbrauw hebben geleid. Laat je dopen en kom tot inkeer, want zo worden je zonden vergeven. Niet echt een boodschap waar je tegenwoordig de straat mee op durft te gaan. Maar Johannes zegt het niet zomaar, er moet wat in orde gemaakt worden. Of zoals Lucas schrijft: de hobbels in de weg moeten geëffend worden. Woorden van de profeet Jesaja die ook vandaag nog niet hun kracht hebben verloren. Het verhaal gaat over de taak van Johannes: het dopen van mensen, het dopen van Jezus. In de schikking zien we dat de opkomende zon iets groter is geworden. Er zijn meer stralen geplaatst. Vóór de schikking plaatsen we een glazen schaal met water waarin een jakobsschelp drijft met daarin een brandend kaarsje. Dopen met licht!

De tekst bij de schikking is:

***Johannes doopte met Levend water,
In het morgenlicht, vol van verwachting.***

Slotlied deze morgen (5/12) met inleidend orgelspel uit de bundel Joh. De Heer, Lied 306:1

Op bergen en in dalen / en overal is God.

Waar wij ook immer dwalen / of toeven, daar is God.

Waar mijn gedachten zweven / of stijgen, daar is God.

Omlaag en hoog verheven / ja, overal is God.

Meditatie van deze zondag: 'Want de HERE God is een zon en een schild' – Psalm 84: 12

Vroeger dacht men dat de zon om de aarde draaide, zoals de ervaring ons ingeeft. In werkelijkheid draait de aarde om de zon, die koninklijk licht en warmte uitstraalt en het leven op aarde zo eerst mogelijk maakt.

We weten er alles van in de huidige milieucrisis. Dat we zuinig moeten zijn op de beschermende ozonlaag, die de verzengende kracht van de zon tempert en filtert. Om de zonnecultus van Egypte te tarten, spreekt de auteur van Genesis 1 over 'de grote lamp' die overdag aan de hemel hangt, naast de kleine gedurende de nacht. De zon is géén god – al rekenen wij onszelf wellicht tot de zoonanbidders, voor wie het in de donkere herfst- en wintertijd overleven is.

De dichter van Psalm 84 vergelijkt de goedheid van God, opgevoerd met de verbondsnaam HEER, met de zon die licht en warmte schenkt aan al wat op de aarde leeft. Zoals de zon... Het is een machtige en aansprekende vergelijking, ook in de wetenschap dat de zon altijd schijnt, ook achter de wolken. Het beeld van God als schild roept associaties op met het afweren van gevaar. Met veiligheid en beschutting. Ook dit is aansprekende en navoelbare beeldtaal.

De combinatie van beide is het mooist: God wil voor ons zijn een zon én een schild: bron van ons bestaan en toevluchtsoord in dagen van benauwdheid en vijandschap. Gelukkig is inderdaad, zoals het slotvers zegt, de mens die op Hem vertrouwt!

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Coronamaatregelen: De kerkenraad wil het volgende met u delen:

Tot en met zondag 19 december 2021 worden er na 17.00 uur geen vergaderingen en bijeenkomsten gehouden. Dit geldt voor de college vergaderingen, het moderamen, de kerkenraad van 16 december a.s., de Advents-avondgebeden, Vormingswerk, het Stille Moment enz. **NB:** *het is niet de bedoeling dat avondbijeenkomsten als alternatief overdag gehouden worden*

- **in Almenum** vervallen voorlopig alle activiteiten, dus ook de Avondmaalsviering d.d. zondag 12 december.
- De Avondmaalsdienst in **de Spiker** d.d. zondag 12 december komt te vervallen
- De **Joodse avond** op dinsdag 7 december gaat niet door;
- **De Lessons en Carols** op 19 december vervallen;
- De kerkdiensten op 5, 12 en 19 december om 9.30 uur gaan door, echter op **zondag 12 december** zal het Heilig Avondmaal **niet** worden gevierd..

Het doorgaan van deze diensten zijn wel weer met striktere toepassing van een aantal Coronaregels:

- Handen ontsmetten
- 1,5 m. afstand houden, de gehele ruimte van de kerk gebruiken, ook de galerijen;
- Tijdens verplaatsen mondkapjes op
- Zacht meezingen
- Geen handen schudden, predikant-ouderling, predikant- gemeenteleden (bij de uitgang)
- Per dienst zijn er weer twee coördinatoren.
- Er is geen koffiedrinken na de dienst.

U hoeft zich nog niet op te geven als u naar de kerk komt. Wel verwachten wij uiteraard dat mensen thuisblijven die klachten /mogelijk klachten hebben. Als u zich niet fit voelt, blijf thuis en vier de dienst mee via de livestream. www.pg-harlingen.nl