



### Bij deze dienst

Het is de vierde zondag van Advent alweer, vanmorgen. Vier kaarsen branden en laten zien, hoe het licht het winnen zal van het duister. Het zijn de donkere dagen vóór Kerst, maar God zal ons geven een koning naar zijn hart. De kinderen lezen verder in het plakboek van Lucas. Ook is er een nieuwe liturgische schikking met toelichting. De grote ster straalt ook al een paar weken boven ons hoofd in de kerk en is ook prachtig doordeweeks te zien door de ramen van de kerk, als teken van Gods vrede. Van harte een goede dienst gewenst, in de kerk, thuis, elders of op een later moment verbonden.

**Zondag 19 december Voorganger ds. Mw. R.B. Nijendijk-Crossen - 4<sup>e</sup> Adventszondag**  
**Liturg. kleur paars** Deze dienst is ook live te volgen via de livestream: [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)  
Ouderling van dienst: Harmen Bloemhof ; diaken : Ytie Nijdam ; organist Sjouke Bruining  
Lector Corina van der Meulen; **Schriftlezing:** Lucas 1 : 57-80  
Kindernevendienst: Mirjam de Boer / Oppasdienst: Saïda Smilde  
Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)  
Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

**Collecte in de kerk:** (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.

Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. De opbrengst van de Diaconie is vandaag voor het Christelijk Jeugdwerk. (zie Getijdenstroom blz blz 16)

### Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

**Mevr. Breidenbach – Goudberg**, ( zij is herstellende van een heupoperatie ) en naar **dhr. Kooistra**, Hoogaarshof 3 ( in nov is zijn vrouw overleden ). De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

### Meeleven

Mw. Lohuizen heeft een heupoperatie ondergaan en is na een korte revalidatie op vrijdag 17 december weer thuisgekomen. We wensen haar een voorspoedig herstel.

### Overlijdensbericht :

Op dinsdag 7 december overleed in De Spiker ons gemeentelid Sieka (Sijke) Nijkamp – Dijkstra op de leeftijd van 99 jaar. Afgelopen maandag 13 december vond in zeer kleine kring de afscheidsdienst plaats.. Na de dienst heeft de crematie, naar de wens van mevrouw, in stilte plaatsgevonden.

### Uitleg bij de schikking op de 4e advent zondagsbrief n.a.v Lucas 1: 39 – 45 :

*“Gelukkig is zij die geloofd heeft dat de woorden van de Heer in vervulling zullen gaan”*

Wat een vrolijk stukje is dit. De levenslust spat er van af. Maria is zwanger en bezoekt haar oude tante die eveneens zwanger is. Vol van de Geest roept Elisabeth het uit: je bent de meest gezegende van alle vrouwen. En ze prijst Maria dat ze de woorden van de Heer heeft geloofd. Door de ontvankelijkheid van Maria hielp ze de geschiedenis te veranderen, al had ze geen vermoeden hoe. En nog altijd is ze een bron van inspiratie, wereldwijd. Een voorbeeld hoe je je leven in dienst kunt stellen van het werk van de Heer. De stralen van de schikking worden langer en talrijker. We plaatsen wilgentakken tussen de stralen. Vóór de schikking plaatsen we twee amaryllisbollen met een knop, gewikkeld in blad. De bol komt langzaam tot bloei. De tekst bij de schikking luidt: Verborg in de bol , groeiend naar het licht. Nieuw leven, gezegende toekomst.

### Kerstdienst 24 december >>>> Let op: onderstaande is alles onder voorbehoud <<<<<<

Er is dit jaar **helaas geen gezamenlijke Kerstdienstviering in de kerk** hoe graag we deze juist nu hadden willen vieren, Wel zal de dienst 's middags in de kerk worden gehouden met een aantal ambtsdragers en voorzangers, zodat we 's avonds als gemeente in verbondenheid via de live stream de dienst mee kunnen vieren..

Voorganger ds. Teunard van der Linden, ouderling van dienst: Doede Onnes, lector nnb, diaken van dienst: Tryntsje Bouma

*Op de zondagsbrief met als datum 25 december, die u hopelijk vrijdag 24 december weer via de mail of in de bus zult ontvangen, wordt u op de hoogte gebracht of de opname en uitzending door zal gaan en hoe laat dit dan zal zijn.*

**Naar aanleiding van de laatste persconferentie ziet de agenda er voor de komende weken als volgt uit:**

**Tot en met vrijdag 14 januari 2022** worden er na 17.00 uur geen vergaderingen en bijeenkomsten gehouden.

- **De Lessons en Carols** op 19 december komen te vervallen;
- **Open dag Leger des Heils** : De aangekondigde open dag op 8 januari , na het opknappen van de gebouwen, is uitgesteld tot nader tijdstip;
- **De Kerstwandeling voor jeugd en gezin** d.d. 24 december a.s. gaat niet door;
- De diensten in **de Batting** gaan tot en met 2 januari 2022 niet door;
- De **kerstviering op 25 december om 9.30 uur** hopen we dan gezamenlijk en extra feestelijk te vieren, met kerstliederen, stem en instrument, kinderen en ouders. We hebben geluk dat we over een ruim kerkgebouw beschikken, waar iedereen welkom is; wel houden we ons aan de basisregels, vanzelf. Als alles meezit is er extra muzikale medewerking met hobo en trompet. **Komt allen tezamen !!**
- De kerkdiensten op **2<sup>e</sup> Kerstdag 26 december en op zondag 2 januari 2022** (is tevens nieuwjaarsdienst) om 9.30 uur gaan wel door, ook omdat het overdag is en de gemeente goed bekend is met de corona regels.
- **Ook onder voorbehoud** zal de **oudejaarsdienst 's avonds om 19.30 uur** te volgen zijn via de live stream. In de volgende zondagsbrief krijgt u hierover meer informatie. (ook deze dienst wordt dan 's middags opgenomen)

Dit alles wel weer met striktere toepassing van een aantal Coronaregels :

- Handen ontsmetten
- 1,5 m. afstand houden, kerkgangers verwijzen de gehele ruimte van de kerk te gebruiken
- Tijdens verplaatsen mondkapjes op
- Zacht meezingen
- Geen handen schudden, predikant-ouderling, predikant bij de uitgang gemeenteleden
- Per dienst zijn er weer twee coördinatoren.

Na de volgende persconferentie ( van de 2<sup>e</sup> week van januari 2022 of eerder als nodig i.v.m. de ontwikkeling van het omikron virus) en de adviezen van de PKN en de Classis Fryslân, gaan we opnieuw bekijken hoe verder te gaan.

U hoeft zich nog niet op te geven als u naar de kerk komt. Wel verwachten wij uiteraard dat mensen thuisblijven die klachten /mogelijk klachten hebben. Als u zich niet fit voelt, blijf thuis en vier de dienst mee via de livestream. [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

**Bijbel365**

In voorbereiding is de activiteit om komend kalenderjaar de Bijbel een keer in zijn geheel door te lezen / voor te lezen: Gods Woord dat klinkt, wat de tijden ook zijn, en wat ook onvast en onzeker is.

Het is de bedoeling dagelijks een lezing op de website te zetten, met ongeveer drie hoofdstukken per dag uit wisselende Bijbelboeken, en uit uiteindelijk het jaar door héél de Bijbel. Wij nodigen een ieder graag uit om mee te doen. Nadere informatie volgt. Coördinator is onze webmaster Hildo Mellema ([h.d.mellema@gmail.com](mailto:h.d.mellema@gmail.com)).

**Meditatie: ADVENT..... n.a.v. Lucas 1: 5 t/m 17**

**“Is er al wat op komst?”** Dit was vroeger op verjaardagen en familiefeestjes de bijna onvermijdelijke vraag van moeders, oma's of tantes aan pasgetrouwde stelletjes. Tegenwoordig zal die vraag, door verschillende oorzaken, niet veel meer gesteld worden.

We krijgen tegenwoordig geen kinderen meer, we nemen ze..... Denken we.....

Genoemde vraag is ook een kwetsbare vraag. Het verhaal van de geboorte van Jezus heeft daar ook oog voor: Het begint namelijk bij een vrouw die geen kinderen kan krijgen: Elisabeth.

De geboorte van een kind is ook onder normale omstandigheden een wonder, een Godsgeschenk.

Als er bij Elisabeth, zo oud als ze is, toch nog een kind op komst is, dan mag dat zeker een wonder heten.

We zien het door heel de Bijbel heen: de toekomst ligt niet zomaar in het verlengde van onze verwachtingen. Jezus' komst gaat gepaard met een oude vrouw die in verwachting raakt.

Daarvoor horen we al van Sara en Hanna, vrouwen die een soortgelijk wonder is overkomen. Vrouwen door God gekozen.

Ook Maria staat in die lijn, als jonge vrouw die eigenlijk nog geen kind mag krijgen.

Als God op ons toekomt, vallen vanzelfsprekendheden aan diggelen. Hij toont zich machtig en heilig onder ons als in een kwetsbaar klein kind, een baby in een voerbak.

Wie had dat verwacht? Gods handelen in de wereld zet al onze menselijke verwachtingen op z'n kop.

**‘Is er al wat op komst?’** is ook de vraag van advent. Geen vraag die in verlegenheid brengt, maar een vraag van hoop.

De vraag die ons bepaalt bij wat wij werkelijk verwachten van ons eigen leven. Mogen verwachten, omdat Hij is gekomen en omdat Hij komt, die het Licht der wereld is.....

**Met een hartelijke groet, Annie van der Kooi-Zegel**