

Orde van dienst Grote Kerk
Zondag Ite Advent
Voorganger: ds Teunard van der Linden
Ouderling: Lies Hager
Lector: Syds Keuning
Organist: Ulbe Tjallingii

VOORBEREIDING

Welkom

Zingen: Adventspesalm 98: 3

3. Laat heel de aarde een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.

Stil gebed, votum en groet

Zingen: Lied 434: 1, 2 en 3

1. Daar komt een schip, geladen
tot aan het hoogste boord,
draagt Gods Zoon vol genade,
des Vaders eeuwig woord.

2. Hoe 't schip het water kliefde!
Het bergt een kostbare last;
het zeil, dat is de liefde,
de heilige Geest de mast.

3. Het anker valt ter rede,
nu is het schip aan land.
Het woord is vlees geworden,
Gods Zoon reikt ons de hand.

Aansteken Ite Adventskaars

*Een vlam die langzaam groter wordt,
vertelt een mooi verhaal.*

*Het licht van onze goede God schijnt
voor ons allemaal.*

Geloof maar dat Hij mensen ziet.

Een stem zegt: 'Wees gegroet.'

*Want God vergeet de mensen niet
en Hij komt naar ons toe.*

Toelichting schikking Ite Advent

Gebied om ontferming

Zingen: lied 461: 1, 2, en 3

1. Wij wachten op de koning
die ons de vrede brengt,
ontsteken onze lampen
totdat Hij komt!

2. Vier kaarsen zullen branden.
Het licht groeit vlam voor vlam.
Het houdt de nacht gevangen
totdat Hij komt!

3. Het vuur van onze vreugde,
de gloed van ons gezang
zal niet meer kunnen doven
totdat Hij komt!

Het plakboek van Lucas

Zingen (melodie Lied 444) projectlied:

Wij bidden om verhalen
vol hoop en goede moed.
God laat zijn licht hier stralen,
Hij komt ons tegemoet.

Een boek met mooie woorden
met plaatjes en een lied:
Zo laat God van zich horen,
want Hij vergeet ons niet.

DIENST VAN HET WOORD

Schiftlezing: Lucas 1: 26-38

Zingen: Lied 333

Kom, Geest van God,
maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Verkondiging

Orgelspel

DIENST VAN HET ANTWOORD

Antwoordlied: Lied 473: 1 en 2

1. Er is een roos ontloken
uit barre wintergrond,
zoals er was gesproken
door der profeten mond.
En Davids oud geslacht
is weer opnieuw gaan bloeien
in 't midden van de nacht.

2. Die roos van ons verlangen,
dat uitverkoren zaad,
is door een maagd ontvangen
uit Gods verborgen raad.
Maria was bereid,
toen Gabriël haar groette
in 't midden van de tijd.

In memoriam

Sybrand van Kammen

Lied 247: 1 en 3

1. Blijf mij nabij, wanneer het duister daalt.
De nacht valt in, waarin geen licht meer
straalt. Andere helpers, Heer, ontvallen mij.
Der hulpelozen hulp, wees mij nabij.

3. U heb ik nodig, uw genade is
mijn enig licht in nacht en duisternis.
Wie anders zal mijn leidsman zijn dan Gij?
In nacht en ontij, Heer, blijf mij nabij.

Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied met inleidend orgelspel

Bundel Joh. De Heer, Lied 306:1

Op bergen en in dalen
en overal is God.
Waar wij ook immer dwalen
of toeven, daar is God.
Waar mijn gedachten zweven
of stijgen, daar is God.
Omlaag en hoog verheven
ja, overal is God.

Zegen met gezongen Amen

Orgelspel

Collecte bij de uitgang :

50-50 kerk en diaconie