

**Orde van dienst Grote Kerk**  
**1e Kerstdag 2021, zaterdag 9.30 uur**  
**Voorganger: ds Teunard van der Linden**  
**Ouderling: Annie van der Kooi**  
**Lector: Wibbina Schaap**  
**Organist: Sjouke Bruining**  
**Trompet: Coby & Theo**  
**Hobo: Tamar Miedema**  
**Zang: Ymieke, Gina, Jan en Ids**



#### VOORBEREIDING

#### Orgelspel

#### Welkom

#### Zingen: Lied 481: 1 en 2

1. Hoor, de engelen zingen de eer  
van de nieuw geboren Heer!  
Vrede op aarde, 't is vervuld:  
God verzoent der mensen schuld.  
Voeg u, volken, in het koor,  
dat weerklinkt de hemel door,  
zing met algemene stem  
voor het kind van Betlehem!  
Hoor, de engelen zingen de eer  
van de nieuwgeboren Heer!

2. Hij, die heerst op 's hemels troon,  
Here Christus, Vaders Zoon,  
wordt geboren uit een maagd  
op de tijd die God behaagt.  
Zonne der gerechtigheid,  
woord dat vlees geworden zijt,  
tussen alle mensen in  
in het menselijk gezin.  
Hoor, de engelen zingen de eer  
van de nieuwgeboren Heer!

#### Stil gebed, votum en groet

#### Zingen: Lied 481:3 (met trompet)

3. Lof aan U die eeuwig leeft  
en op aarde vrede geeft,  
Gij die ons geworden zijt  
taal en teken in de tijd,  
al uw glorie legt Gij af  
ons tot redding uit het graf,  
dat wij ongerept en rein  
nieuwgeboren zouden zijn.  
Hoor, de engelen zingen de eer  
van de nieuwgeboren Heer!

#### Liturgische schikking 1e Kerstdag

#### Gebed om ontferming

#### Glorialied: 487

1. Eer zij God in onze dagen,  
eer zij God in onze tijd.  
Mensen van het welbehagen,  
roept op aarde vrede uit.  
**Gloria in excelsis Deo.**

2. Eer zij God die onze Vader  
en die onze koning is.  
Eer zij God die op de aarde  
naar ons toe gekomen is.  
**Gloria in excelsis Deo.**

3. Lam van God, Gij hebt gedragen  
alle schuld tot elke prijs,  
geef in onze levensdagen  
peis en vreê, kyrieleis.  
**Gloria in excelsis Deo.**

#### DIENST VAN HET WOORD

#### Het plakboek van Lucas (slot)

**Orgel en hobo:** Cantique de Noël

**Gebed** bij de opening van het Woord

#### Schiftlezing: Lucas 2:8-20

#### Zingen: Lied 314: 1 en 3

1. Here Jezus, om uw woord  
zijn wij hier bijeen gekomen.  
Laat in 't hart dat naar U hoort  
uw genade binnenstromen.  
Heilig ons, dat wij U geven  
hart en ziel en heel ons leven.

3. O Gij glans der heerlijkheid,  
licht uit licht, uit God geboren,  
maak ons voor uw heil bereid,  
open hart en mond en oren,  
dat ons bidden en ons zingen  
tot de hemel door mag dringen.

#### Verkondiging

**Orgelspel en hobo** 'Midden in de winternacht'

#### DIENST VAN HET ANTWOORD

#### Antwoordlied: Lied 503: 1, 2 en 4

1. Wij staan aan een kribbe, aanschouwen de bron,  
de oorsprong der schepping, de rijzende zon:  
dit leven zal stralen, door God zelf bemind.  
Wij groeten de toekomst, gevat in dit kind.

2. Wij lezen Gods wezen in het kind dat hier ligt.  
De nacht geeft zijn liefde een helder gezicht:  
dit kind, dat ontvlamt als een aarzelend vuur,  
wordt licht en geleide in ons donkerste uur.

4. Hoe diep ook het duister waarin Hij verschijnt,  
zijn ster aan de hemel heeft alles omljnd.  
Hij is ons tot lichtbron in donkere nacht.  
Het zonlicht van Pasen wint hier al aan kracht!

### **Afscheid fam. Van der Meulen**

i.v.m. verhuizing naar Zwagerbosch

### **Dankgebed, voorbede, stil gebed, Onze Vader**

#### ZENDING EN ZEGEN

#### **Slotlied 506: 1, 2 en 4** refrein met trompet

1. Wij trekken in een lange stoet  
op weg naar Betlehem,  
wij gaan uw koning tegemoet,  
o stad Jeruzalem!

Gezegend die zijn komst begroet  
en knielen wil voor Hem!

refrein:

**Wij loven U, koning en Heer,  
koning en Heer,  
Wij loven U, koning en Heer!**

2. Al zijt Gij nu nog maar een kind  
zo kwetsbaar, teer en klein,  
wij weten dat het rijk begint  
waarvan Gij Heer zult zijn,  
een rijk waarin de vrede wint  
van oorlog en van pijn.

**refrein**

4. Wij gaan op weg naar Bethlehem,  
daar ligt Hij in een stal  
die koning in Jeruzalem  
voor eeuwig wezen zal!  
Laat klinken dan met luider stem  
en blij bazuingeschal:

**refrein**

#### **Zegen**

**Ere zij God      Ere zij God in hoge – vrede op aarde,  
in de mensen een welbehagen  
– ere zij God!**

#### **Orgelspel**

(Collecte bij de uitgang)

Fijne Kerstdagen gewenst!

