



Bij deze dienst

Vandaag is de oogstdienst. Dat is te zien voorin de kerk, waar het fruit staat uitgesteld dat na de dienst bezorgd wordt op een aantal (zorg)adressen in de stad. Wij zingen 'oogstlied' Psalm 67 en brengen dank voor de vrucht van het land, het werk van onze handen en de visserij. Deze feestelijke zondag wordt ook Bachcantate 115 uitgevoerd tijdens de dienst ('Mache dich, mein Geist bereit'), met 38 gastmusici. Bach schreef deze cantate in 1724, ook voor de novembermaand, dus dat treft. De cantate, die integraal is opgenomen in de orde van dienst na de preek, roept op om te waken en te bidden. Daar sluit het bijbelverhaal over de 10 meisjes die op de bruidegom wachtten (Matt. 25:1-13) goed bij aan. Wij wensen elkaar een fijne en gezegende dienst en allen die thuis, elders of op een later moment deze viering meebelevan. Ter bestrijding van de onkosten is er na afloop een extra collecte bij de uitgang.

Coronamaatregelen: I.v.m. het Coronabeleid moeten een aantal maatregelen weer worden toegepast:

De overheid legt veel verantwoordelijkheid bij de mensen zelf, we roepen u daarom dringend op om, wanneer u naar de kerkdienst

komt: * **Mondkapjes te dragen bij binnenkomst en tijdens verplaatsingen**

* **Handen te ontsmetten**

* **Afstand te houden en zoveel mogelijk de ruimte van de kerk te benutten, dus ook de drie kraken.**

* **Er is geen koffiedrinken na de dienst.**

U hoeft zich niet op te geven als u naar de kerk komt. Wel verwachten wij uiteraard dat mensen thuisblijven die klachten /mogelijk klachten hebben. Als u zich niet fit voelt, blijf thuis en vier de dienst mee via de livestream. www.pg-harlingen.nl

Zondag 7 november Voorganger ds. Teunard van der Linden Oogstdienst – Bachcantateviering

Liturgische kleur: **groen** Deze dienst is ook live te volgen via de livestream : www.pg-harlingen.nl

Ambtsdragers Ouderling: Harmen Bloemhof, diaken : Mirjam de Boer; organist : Sjouke Bruining

Lector Neeltje Hiemstra; **Schriftlezing:** Mattheus 25 : 1 - 13

Kindernevendienst: Mirjam de Boer / Oppasdienst: Carla Ozinga

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte in de kerk: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.

Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen.

De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

De bloemengroet

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

Mw. Sienke Post-Vonk (herstellende van een hersenschudding) en naar

Mw. J. Algera- Steegenga, De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Kerkrijden... contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob 06 220 661 71

zondag 7 november: autodienst : mevr. N. Hiemstra tel. 418685

Meeleven

- Ds Cees Glashouwer verblijft voorlopig nog in Haren voor revalidatie. Zijn adres kunt u opvragen bij de scriba. Mailt u daarvoor even naar avdkzegel@ziggo.nl
- Siep & let van Kammen zijn per 1 november in verband met de verzorging verhuisd naar Franeker.
- Hendrik Hiemstra kreeg positief nieuws over zijn behandeling en hoeft de eerstkomende maanden niet terug te komen voor controle. Een flinke opluchting!

Alle zieken, genoemd en niet genoemd, wensen wij van harte sterkte en Gods nabijheid.

Zondag 7 november om 10.00 uur is er een aangepaste kerkdienst in Sexbierum in de Sixtuskerk

Voorganger is ds. M. Kroes en de muzikale medewerking wordt verleend door 'Band United'.



Overleden

Op maandag 1 november is thuis plotseling overleden ons gemeentelid mw. Cornelia Kooistra – Haitjema, in de leeftijd van 76 jaar. werd geboren in Gaasterland, Wyckel, en was ruim 54 jaar getrouwd met Sibbele Kooistra (oud-directeur van de ABN-Amro bank in Harlingen). Samen hebben zij 40 jaar in Harlingen gewoond. Maandag 8 november is er gelegenheid tot condoleren vanaf half 2 in de Grote Kerk. Aansluitend is de afscheidsdienst, aanvang 14.00 uur.

In overleg met de familie zal de kaars en het I.M. in de dienst van zondag 14 november a.s. worden aangestoken en gelezen.
Wij wensen de fam. Kooistra heel veel sterkte en Gods nabijheid in deze dagen van afscheid nemen.

Meditatie*'Zie, Ik sta aan de deur en ik klop'.***Openb. 3 : 20**

De diensten in november staan, toevlend naar Zondag le Advent op 28 november, in het teken van de Voleinding. Daarin klinkt allereerst de belofte dat de HEER niet los laat wat zijn hand begon, maar het werk van zijn handen voortzet en zal voleinden, in de komst van zijn Koninkrijk. Er zijn veel teksten in de Bijbel, die oproepen op deze komst voorbereid te zijn, door te bidden en te waken en het goede te doen en alles (mede) tot een goed einde te brengen.

De volledige tekst van Openb. 3:20 luidt: 'Zie, Ik sta aan de deur, en Ik klop. Als iemand mijn stem hoort en de deur opendoet, zal Ik binnenkomen bij hem en maaltijd houden, en hij met Mij.' Het gaat in deze tekst om horen, opendoen en ontvangen.

Om ontvankelijkheid voor de nabijheid van het Rijk van God in de gestalte van de Heer, die aanklopt op de deur van ons hart.

Dat mag met begin zijn van vreugde, blijdschap en vertrouwen, als in het verhaal van Emmaüsgangers, bij wie Jezus maaltijd houdt in huis. 'Kom, Jezus kom, in ons midden', zingt de cantorij op de laatste zondag van de Voleinding. We zingen ook in de kerk vaak: 'Kom, Heilige Geest, maak onze harten open, dat Christus bij ons woning vindt' (Lied 333). Twee schitterende liederen, die ons helpen de juiste houding te vinden en zo ook elkaar te herbergen!

Hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Agenda voor de komende week:

LET OP : door een fout bij de drukker verschijnt het **novemnummer Getijdenstroom (nr. 11)** helaas **een week later !!**

Protestantse Bezoekdienst (PBD)

De vergadering van de Protestantse Bezoekdienst op maandag 8 november in De Hoeksteen is afgelast i.v.m. de oplopende corona. Volgend voorjaar probeert het bestuur het opnieuw om weer op te starten.

Breicafé : maandag 8 november 14.00 uur starten we weer met het brei-café in de Hoeksteen. Van harte welkom.

Open koffie-ochtend: We drinken weer koffie op dinsdag 9 november om 9.30 uur in de Hoeksteen.

Tot nu toe gaat het fantastisch en is het gezellig. Voel je welkom en doe ook eens mee. Hart. Groet Jaap v.d. Meulen

De Literatuurkring: **(gewijzigde locatie)** komt dinsdag 9 nov. voor de 2^e keer bij elkaar. Deze keer in **de Hoeksteen** om 20.00 u.

Gesprekskring Harlinga:

Woensdag 10 november van 9.45 – 11.15 uur. Ook gemeenteleden van buiten Harlinga zijn hierbij van harte welkom.

Gemeenteavond 11 november 2021

Komende donderdag hopen wij velen van u te ontmoeten op de geplande gemeenteavond. Deze vindt plaats in de Grote Kerk, op anderhalve meter, met goede geluidsvoorzieningen (een draadmicrofoon tot achterin de kerk).

De colleges lichten hun begroting toe, we denken inhoudelijk na over het thema 'gemeente-zijn in coronatijd' en 'ervaringen met de livestream'. Verder komen de vacatures aan bod, het beleidsplan dat in de maak is en het advies om de overgekomen spullen uit de Midlumerlaankerk een plaatje te geven in de Grote Kerk. We sluiten af met de traditionele rondvraag. Bij binnenkomst en verplaatsingen binnen de kerkruimte vragen wij u een mondkapje te dragen en bij binnenkomst de handen te ontsmetten. De aanvang is om 19.30 uur !

Dienst zondag 14 november 9.30 uur Grote Kerk voorganger ds. L.W. Nijendijk ZWO dienst

Ouderling van dienst: Annie van der Kooi-Zegel, organist Eeuwe Zijlstra, lector, Aagje Wouda-Drijfhout

Verdriet (een citaat uit de brief van ds. Wim Beekman)

Dat in onze samenleving de besmettingen en ziekenhuisopnames toenemen en daarom ook de beperkingen hoe wij met elkaar omgaan, doet ons ook binnen het bestuur van onze classis verdriet. Maar tegelijk heeft het Breed Moderamen begrip voor de noodzaak van de hernieuwde maatregelen. Van harte hopen wij dat de nieuwe maatregelen verdere beperkingen in de samenleving en het kerkelijk leven kunnen voorkomen. Bovenal bidden wij om Gods hulp en bewaring in deze moeilijke periode van ons kerkzijn. Mogen ons geloof en vertrouwen, ons gebed en ons lied ons door deze bewogen tijden leiden.

*In 't woeden aller tijden
is nooit het lied verstomd,*

*Gods hoede zal ons leiden,
de volle vrede komt. (lied 968 : 4)*

