



Bij deze dienst

Het is vandaag **zondag Voleinding**. In deze dienst herdenken wij samen met alle uitgenodigde families degenen die ons het afgelopen kerkelijk jaar zijn voorgegaan. Er is een liturgieboekje beschikbaar. De gedachtenis vindt plaats na de verkondiging. We luisteren vanmorgen opnieuw naar een gelijkenis uit Matheus, hoofdstuk 25:14-21, over de heer en zijn knechten, aan wie hij zijn bezit toevertrouwd. Bijzondere vermelding verdient de medewerking van de cantorij, in beperkte bezetting, voor het eerst weer na lange tijd. We hopen weer spoedig dat het met de coronacrisis de goede kant op zal gaan. Zolang gelden er restricties en wordt ons gevraagd op met beperkt volume te zingen. Van harte een goede dienst gewenst, in de kerk, thuis of elders met ons verbonden!

Onderstaand gedichtje/kaartje hangt aan de kaarsen die wij vanmorgen ontsteken ter nagedachtenis aan onze dierbaren die ons in het afgelopen jaar zijn voorgegaan:

*Als alles duister is,
ontsteek dan een brandend vuur,
dat nooit meer dooft, vuur dat nooit meer dooft...*

Zondag 21 november Voorganger ds. Teunard van der Linden Voleindingszondag m.m.v. de Cantorij o.l.v. Trudy Baard

Liturgische kleur: **wit** Deze dienst is ook live te volgen via de livestream : www.pg-harlingen.nl
Ambtsdragers Ouderling: Rintse Twijnstra; diaken: Sissy de Boer en Tryntsje Bouma; organist: Eeuwe Zijlstra
Lector Frank Belt; **Schriftlezing**: Ps. 116 ; 1-9 en Matth 25 : 14 – 31
Kindernevendienst: Aafke van der Zee / Oppasdienst: Ymieke Miedema en Rolien van Eijck
Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)
Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte in de kerk: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk). We verlaten de kerk via de toren ingang.

Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen.

De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373 7356 77 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 5603 15 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

Omzien naar elkaar:

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **dh. J. Anema, en naar de fam. K. van der Bij (i.v.m. de gezondheid van dh. Van der Bij)**. De kerkenraad stelt het op prijs als gemeente-leden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Kerkrijden... contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob 06 220 661 71

zondag 21 november autodienst : K. Hager tel. 414828
zondag 28 november autodienst : A. Zuidema tel. 430093 (doopdienst)

Meeleven

- We denken ook aan Mw Gerrie Vellinga-Arendsen, i.v.m. haar afnemende gezondheid.
- Er zijn grote zorgen rondom de gezondheid van mevr. Doornbosch, verblijvende in St. Annaparochie. Wij denken aan de fam. Doornbosch en bidden om kracht.

Wij leven mee met onze zieken, genoemd en niet genoemd en bidden voor hen om kracht. Zo denken we aan allen die zorg dragen en verdriet hebben. Ook deze zondagmorgen als we bij elkaar in gemeenschap tezamen mogen komen en we de namen zullen noemen van onze geliefden die ons zijn ontvallen. Voor u allen Gods nabijheid toegewenst.

Avondgebed Midlum :

Komende zaterdag (27/11) is het eerste Avondgebed in de Adventstijd in de Nicolaaskerk in Midlum. Aanvang 19.30 uur. We staan dit jaar (op 1,5 meter) stil bij de profetieën van de profeet Jesaja en de Adventsliederen die daarop geënt zijn. Vier zaterdagavonden achtereenvolgend een moment van bezinning, om ons hart bij de Adventstijd te bepalen. Na afloop is er een schaalcollecte.

Overlijdensberichten:

- vrijdag 12 november overleed op 90 jarige leeftijd **dh. Cornelis (Cor) van der Poel**. Dhr. Van der Poel woonde tezamen met zijn vrouw Y. van der Poel-Woudstra in Almenum. Het afscheid heeft afgelopen vrijdag 19 november in familiekring plaatsgevonden. Op zondag 14 november stonden we in de eredienst stil bij dit overlijden en memoreerde ds. Bertus Nijendijk, Cornelis (Cor) van der Poel.

Wij wensen mevrouw van der Poel en haar kinderen/kleinkinderen Gods nabijheid, sterkte en kracht.

Zondag 21 november zullen onderstaande overlijdensberichten aan de gemeente worden bekend gemaakt en de beide In Memoria worden gelezen :

- Na een paar dagen van hoop en vrees overleed maandag 15 november in het ziekenhuis van Sneek, **dhr. Albert Visser** in de leeftijd van 85 jaar. Albert Visser woonde in het app. gebouw Welgelegen. De afscheidsdienst is zaterdag 20 november om 10.30 uur in de Grote Kerk. Er is vanaf 10.00 uur gelegenheid tot condoleren.
- Maandag 15 november is vredig ingeslapen **mevr. Coby Algera-Steegenga** in de leeftijd van 84 jaar. Mevr. Algera woonde tot voor kort nog in Almenum, maar de laatste weken verbleef zij in de Batting. De afscheidsdienst zal plaats vinden op maandag 22 november om 10.00 uur in 't Vooronder in Almenum. Na de dienst is er mogelijkheid tot samenzijn, hierbij is tevens gelegenheid tot condoleren. De begrafenis is 's middags op de natuurbegraafplaats 'de Bremer Wildernis' te Sondel.

De kinderen/kleinkinderen van Albert Visser en de kinderen/ kleinkinderen van Coby Algera-Steegenga willen wij heel veel sterkte en kracht toewensen in deze dagen van afscheid.

Op verzoek van bovenstaande families zullen we D.V. volgend jaar op de Voleindingszondag 2022 de namen noemen van deze zo dierbare personen, van wie wij in de afgelopen week afscheid moesten nemen.

Meditatie : *'Bewaar door de Heilige Geest, die in ons woont, het goede, dat u is toevertrouwd.'* II Tim.1:14

Sommige mensen zijn flink 'bewaarderig', waardoor de hoeveelheid rommel in huis (in de ogen van anderen) flink op kan lopen. Je kunt niet alles bewaren. Tot die conclusie komen wij zelf ook op een gegeven moment, al helemaal als je een keer verhuist. Wat neem je mee, wat gaat naar de Inbreng, wat naar de stort of de container in? Je hoopt dan maar dat je het goede weggooit en geen spullen of herinneringen die later nog van waarde blijken.

Het bewaren waar Paulus over spreekt is het bewaren van wat God ons gegeven heeft. Talenten, geloof, een ambt, taak of dienst, het bedoelde 'pand' heeft van alles wat. Als we goed luisteren, zegt de apostel dat het eigenlijke, diepere pand, onder wat wij door het geloof te bewaren hebben, de door God zelf gegeven Heilige Geest is, die intrek heeft genomen in het hart van wie Jezus belijden als Heer.

De Geest niet bedroeven is deel 1 van het bewaren van het goede, ons toevertrouwd. Dit maakt heel dit 'bewaren' tot een dynamisch gebeuren. Het heeft niets met conservatisme te maken, eerder met volharding, onze houding en levensstijl.

Laat het goede, dat je ontving: de schat van **geloof, hoop en liefde**, niet uit je handen glijden. Bewaar het, door eruit te leven, elke nieuwe dag. Zo zal ons de kracht gegeven worden, om het goede te bewaren.

Wie zijn vertrouwen vestigt op God, ook als het moeilijk is (II Tim. 1:12), zal niet beschaamd uitkomen.

Hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Doopdienst en Adventsconcert le Advent

- Volgende week zondag (28/11) is het 1^e Advent. In deze dienst zal de doop bediend worden aan Kevin en Lucas Mol, de twee zontjes van Mark en Ivana Mol – Bouwma, die in Midlum wonen.
- Volgende week zondagavond (28/11) geven Eeuwe Zijlstra en Sjouke Bruining in respectievelijk de kerkgebouwen 'de Haven' en de Grote Kerk een gezamenlijk adventsconcert, waarbij de deelnemers halverwege wisselen van kerk. Zie hiervoor het Kerkblad, pag. 5. Aanvang 19.30 uur. De ruimten zijn groot genoeg om de vereiste afstand te houden, en laat thuis blijven wie klachten hebben. Dan kan deze activiteit van de Werkgemeenschap van Kerken veilig doorgang vinden op de eerste, feestelijke zondag van Advent.

Coronamaatregelen:

N.a.v. de persconferentie van vrijdagavond worden eerdere aangegeven maatregelen (zie hieronder) aangevuld met de 'verplichte' **anderhalve meter afstand houden**. Wij vragen u dan ook om in de kerk in ieder geval 2 stoelen naast u vrij houden en in de banken de juiste afstand te bewaren.

De overheid vraagt ook een stukje eigen verantwoordelijkheid van ons en daarom roepen we u dringend op om, wanneer u naar de kerkdienst komt:

- * Mondkapjes te dragen bij binnenkomst en tijdens verplaatsingen
- * Handen te ontsmetten
- * Afstand te houden en zoveel mogelijk de ruimte van de kerk te benutten, dus **ook de drie kraken**. En dit is vandaag zeker nodig, omdat er veel genodigde familieleden vooraan in de kerk zitten en de Cantorij ook in de dienst zingt.
- * **Er is helaas ook op deze Voleindingszondag, geen koffiedrinken na de dienst.**

U hoeft zich niet op te geven als u naar de kerk komt. Wel verwachten wij uiteraard dat mensen thuisblijven die klachten /mogelijk klachten hebben. Als u zich niet fit voelt, blijf thuis en vier de dienst mee via de livestream. www.pg-harlingen.nl

Agenda :

alle kerkelijke activiteiten in de komende 3 weken (dat is in eerste instantie t/m zondag 5 december) worden, ivm de anderhalve meter afstand, met onmiddellijke ingang gecancelled, uitgezonderd de kerkdiensten en de Avondgebeden in Midlum.