

Liturgie voor de ZWO-dienst op zondag 14 november 2021

voorganger ds. L.W. Nijendijk m.m.v. leden van ZWO / organist Eeuwe Zijlstra

Thema: "Zaaien"

Orgelspel

Welkom en mededelingen

Eerste lied: Lied 764 vers 1, 2 en 6

1 Een zaaier ging uit om te zaaien,
hij zaaide zo wijd als de wind,
zo wijd als de winden waaien
waar niemand een spoor van vindt.

2 Een deel van het zaad ging verloren,
een deel van het zaad werd brood,
maar niemand weet van te voren
de weg van het zaad in de schoot.

6 O Zaaier, ga uit om te zaaien
de kiem waaruit leven ontstond,
zo wijd als de winden waaien
en maak ons tot moedergrond!

Stil gebed, bemoediging, groet en drempelgebed

Zingen: Psalm 9 vers 1, 4 en 5, aansluitend Klein Gloria

1 Met heel mijn hart zing ik uw eer,
prijs ik uw wonderwerken, HEER.
Ik wil mij in uw naam verblijden,
U, hoogste God, mijn psalmen wijden.

4 God heeft zijn rechtstoel opgericht,
zijn troon in eeuwigheid gesticht.
Hij zal de volken voor zich stellen
en zijn rechtvaardig vonnis vellen.

5 HEER, Gij bewaart wie tot U vliedt.

Die U vertrouwt, verlaat Gij niet.

Een burcht voor wie in nood verkeren,

een vaste burcht is onze HERE.

Kyriegebed

We luisteren naar Eric Clapton: "Let it grow"

Standing at the crossroads, trying to read the signs
To tell me which way I should go to find the answer
And all the time I know
Plant your love and let it grow.

Refr.: Let it grow, let it grow
Let it blossom, let it flow
In the sun, the rain, the snow
Love is lovely, let it grow.

Looking for a reason to check out of my mind
Trying hard to get a friend that I can count on
But there's nothing left to show
Plant your love and let it go.

Refr.: Let it grow...

Time is getting shorter and there's much for you to do
Only ask and you will get what you are needing
The rest is up to you
Plant your love and let it grow.

Refr.: Let it grow...

Vertaling:

'k Sta op het kruispunt, probeer de borden te lezen
Die me vertellen welke weg ik moet gaan om het antwoord te vinden
En al die tijd weet ik: Plant je liefde en laat het groeien.

Refrein: Laat het groeien, laat het groeien
Laat het bloeien, laat het gedijen
In de zon, de regen, de sneeuw
Liede is heerlijk, laat het groeien.

Probeer hard een vriend te krijgen waar ik op rekenen kan
Op zoek naar een reden om niet te hoeven denken
Maar er valt niets meer te laten zien Plant je liefde en laat het groeien.

Refrein

De tijd wordt korter en er is veel voor je te doen
Je hoeft maar te vragen en je krijgt wat je nodig hebt
De rest is aan jou Plant je liefde en laat het groeien.

Refrein

Glorialied: Lied 748 vers 3

3 Als Hij het boek geheven houdt
en leest wat staat geschreven,
wat ieder mens zo jong als oud
op aarde heeft bedreven,

hoort ieder mens Hem bevend aan,
hoort ieder wat hij heeft gedaan
de dagen van zijn leven.

Een verhaal uit Rwanda en Nederland

Gesprek met de kinderen: "Zaaien" Gebed

Zingen: Wij gaan voor even uit elkaar (is voorin het liedboek geplakt)

Schriftlezing: Marcus 12, 38-13,2

Zingen: "Als ik geloof... "

Als ik geloof en jij gelooft en samen bidden wij,
Dan komt de goede Geest tot ons en zie Gods volk wordt vrij;
En zie: Gods volk wordt vrij, en zie: Gods volk wordt vrij;
Dan komt de goede Geest tot ons en zie: Gods volk wordt vrij.

The image shows a musical score for the hymn "Als ik geloof...". It consists of four staves of music in G major, 6/8 time. The lyrics are written below the notes. The first staff begins with a treble clef, a key signature of one sharp (F#), and a 6/8 time signature. The lyrics are: "Als ik ge-loof en jij gelooft en sa-men bid-den wij, / I - you be - lieve and I believe and we to - ge - ther pray". The second staff continues: "dan komt de goe - de Geest tot ons en zie: Gods volk wordt vrij, / the Ho - ly Spi - rit must come down and set God's peo - ple free". The third staff continues: "en zie: Gods volk wordt vrij, / and set God's peo - ple free". The fourth staff concludes: "dan komt de goe - de Geest tot ons en zie: Gods volk wordt vrij! / the Ho - ly Spi - rit must come down and set God's peo - ple free".

Preek

Orgelspel

Zingen: Lied 923

1 Wil je wel geloven dat het groeien gaat,
klein en ongelooft-lijk als een mosterdzaad,
dat je had verborgen in de zwarte grond
en waaruit een grote boom ontstond.

2 Wil je wel geloven het begin is klein,
maar het zal een wonder boven wonder zijn
als je het gaat wagen met Gods woord alleen,
dan gebeuren wond'ren om je heen.

3 Wil je wel geloven dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft, zoals een kind.

Als je een geloof hebt als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit boven de haat.

Gedachtenis mw. C. Kooistra-Haitjema

Aansluitend zingen: Lied 268 vers 1 en 2

1. Goede Herder, als wij slapen, heel deze nacht,
waak dan over al uw schapen, heel deze nacht;
dat wij dromen zonder zorgen, veilig rusten tot de morgen
lieve God, bij U geborgen, heel deze nacht.

2. Geef dat wij hier nooit alleen zijn, bij dag en nacht,
engelen steeds om ons heen zijn, bij dag en nacht,
dat de doden bij U leven, eeuwig in Uw licht geheven –
allen door Uw trouw omgeven, bij dag en nacht.

Gebeden – Onze Vader

Iets over het werk in Rwanda

Slotlied: Lied 126a

refrein: Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

1. Wij zullen zingen, lachen, gelukkig zijn
dan zegt de wereld : ‘Hun God doet wonderen’
Ja, Gij doet wonderen, Godin ons midden, Gij onze vreugde.

Refrein:

2. Breng ons dan thuis, keer ons tot leven
zoals rivieren in de woestijn.
Die, als de regen valt, opnieuw gaan stromen

geen refrein

3. wie zaait in droefheid zal oogsten in vreugde.
Een mens gaat zijn weg en zaait onder tranen.
Zingende keert hij terug met zijn schoven.

Refrein: Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.
Als God ons thuis brengt uit onze ballingschap, dat zal een droom zijn.

Zegen; allen: Amen, amen, amen.

Aansluitend zingen: Lied 425

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord.
In Christus verbonden, tezamen gezonden
op weg in een wereld die wacht op uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
te zaaien tot diep in het donkere dal,
door liefde gedreven, om wie met ons leven
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

Collecte is bij de uitgang : 50 – 50 voor diaconie en kerk