



Bij deze dienst

Vandaag is het Israëlzondag. Vanmorgen is ds. Bertus Nijendijk onze gastpredikant. Van harte welkom in de kerk of thuis via de kerkradio en/of live stream met ons verbonden. Wij wensen elkaar een goede dienst, inspirerende ontmoetingen en een gezegende zondag, ook degenen die thuis deze dienst meevieren. **Let op:** m.i.v. deze zondag gebruiken we weer de liedboeken. Er liggen dus geen liturgieën meer in de kerk. Wel ontvangt u de liturgie tegelijk met deze zondagsbrief en wordt de liturgie nog bij die gemeenteleden gebracht die via de kerkradio met ons zijn verbonden.

Dienst op zondag 3 oktober 2021 Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. Bertus Nijendijk

Liturgische kleur: **groen** Deze dienst is ook live te volgen via de live stream : www.pg-harlingen.nl

Ambtsdragers Ouderling Harmen Bloemhof; Organist Sjouke Bruining; diaken Tryntsje Bouma

Lector Syds Keuning, **Schriftlezing:** Johannes 8 : 1 – 11

Kindernevendienst: Alie Zuidema / oppasdienst : Carla Ozinga

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk)

Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen.

De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

Het deel voor de kerk is deze keer bestemd voor Kerk en Israël. Bij het uitgaan ontvangt u weer een Israëlkrant.

De bloemengroet

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **mevr. Anneke Alberda** (zij is herstellende van een heupoperatie) en naar **mevr. Aaf Switjnk- Visser** (zij is onlangs aan haar voet geopereerd). De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven

- Cees Glashouwer verblijft nog in het MCL en wacht op een plekje in Haren voor verdere revalidatie.
- Siep van Kammen is flink verzwakt en ligt al een aantal weken op bed.
- Hendrik Hiemstra heeft zijn kuren afgemaakt en hoort eind oktober meer over de vorderingen van de behandelingen.
- Truus de Boer krijgt nog uitslagen eind november en voelt zich beter dan een paar maanden geleden.

Wij bidden om strekte en kracht voor al onze zieken, genoemd en niet genoemd en allen die rondom hen staan.

Overlijdensbericht:

Woensdag 29 september overleed mevr. Mettje Smedinga-van der Pol, in de leeftijd van 98 jaar. Mettje Smedinga verbleef de laatste dagen van haar leven in de Hospice, maar woonde tot voor kort in Almenum. De afscheidsdienst is a.s. maandag 4 oktober om 13.30 uur in Almenum, waarna aansluitend de begrafenis op de begraafplaats te Harlingen zal plaatsvinden.

Wij wensen haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen heel veel sterkte en kracht in deze dagen van afscheid nemen.

Terugblik zondag 26 september: Startzondag

Vanaf 9.30 uur stond in de kerk de koffie/thee/ranja met iets lekkers op ons te wachten. Sinds lange tijd hadden we weer wat meer mogelijkheden en konden we elkaar alvast ontmoeten rondom de koffietafel voor de dienst begon. Alle kerkgangers, jong en oud, kwamen even 'naar voren' om een bakje te halen en maakten hun keus: nemen we een plakje cake in diverse smaken, appeltaart, ander gebak, een lekkere koek of een cup cake? De laatsten werden mede door onze jongste gemeenteleden gebakken. Er was keus genoeg en dat allemaal dankzij u/jullie als gemeenteleden. Velen waren aan het bakken geslagen of brachten iets van de bakker of van elders. Lieve mensen, het was overweldigend, wat voelden we ons dankbaar, want dit is ook gemeente-zijn. Allemaal heel hartelijk dank daarvoor. Na onze reguliere dienst gingen we naar buiten om samen met onze broeders en zusters van diverse kerken in onze stad als afsluiting de zegen te mogen ontvangen.

Maar eerst zongen we onder begeleiding van de blazers van het Leger des Heils : *“Samen in de Naam van Jezus heffen wij een loflied aan”* en als afsluiting het prachtige lied: *“U zij de glorie, opgestane Heer, U zij de Victorie.....”* en zo is het....

Na afloop was er weer koffie/thee en ranja en opnieuw smullen van al die heerlijke gaven...

Een prachtige morgen... en zeker voor herhaling vatbaar of zoals een ouder gemeenteled tegen me zei: *“Kunnen we dit niet wat vaker doen...?”*

Met een hartelijke groet van uw scriba.....

Meditatie 'Heer, die mij ziet, zoals ik ben, dieper dan ik mijzelf ooit ken'

Psalm 139:1

De vraag of wij onszelf ooit zullen kennen, is niet alleen een vraag voor filosofen. Zelfkennis is voor iedereen belangrijk. Wie in het dagelijks leven onvoldoende zelfkennis heeft, loopt vroeg of laat tegen de gevolgen hiervan aan.

Roken, drinken, het mijden van valkuilen, je rijgedrag, discipline, het omgaan met anderen: ze hebben allemaal met zelfkennis te maken. Met de grenzen, waarbinnen het leven gedijt. Zonder zelfkennis is het leven ploegen op rotsen.

De Psalmist tilt onze zelfkennis op een hoger plan: 'Heer, die mij ziet zoals ik ben – dieper dan ik mijzelf ooit ken'. Een prachtig en diepzinnig Bijbelwoord, waaruit vertrouwen spreekt. Vertrouwen op God. Dat Hij ons leiden zal op wegen van goedheid en zegen, als wij niet 'vol' van onszelf blijven, maar ons vizier op Hem en op de mensen om ons heen richten.

Dat God vertrouwd is met al mijn wegen, is een diep mystiek geheimenis en een bron van vertrouwen. Ik sta zelf aan het roer, maar een goede gids en loods kent de vaarweg en de gevaren om niet voortijdig te stranden. In dit opzicht vraagt geloof om overgave. Wij mogen ons leven in Gods hand leggen zoals een kind vertrouwt op zijn ouders, die zorg dragen voor zijn leven, goede raad geven en luisteren.

Echt naar jezelf luisteren is misschien wel de moeilijkste opgave in het leven. Het geloof helpt ons onderscheiden waarop het aankomt! Lied 139d zegt:

*Heel het duister is vol van luister door uw licht,
de nacht is als de dag net zo helder. (Tekst: Psalm 139:12)*

Ik hoop deze Israëlzondag in Zandvoort te zijn, waar om 12.00 uur vlak bij de boulevard het Joodse Namenmoment wordt onthuld en ik naast de rabbijn en de burgemeester ook enkele woorden mag spreken. Het monument telt 318 namen, waaronder meer dan 100 kinderen. Op de joodse avond in de Grote Kerk op dinsdag 7 december meer hierover in Harlingen.

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Agenda

| | | | | |
|-----------|-----------|-----------|--|-----------------------|
| Maandag | 4 oktober | 10.00 uur | Bijbelgesprekkring | pastorie Marnehiem 42 |
| Woensdag | 6 oktober | 20.00 uur | JOE-gesprekkring | pastorie Marnehiem 42 |
| Donderdag | 7 oktober | 19.30 uur | Stilte uur met een muzikaal intermezzo | Grote Kerk |
| Donderdag | 7 oktober | 19.30 uur | Kerkenvisie | Raadhuis Harlingen |

Zondag 10 oktober 9.30 uur jongerendienst met gasten (pleeggezin) uit Suawoude in de Grote Kerk
Voorganger ds. T.G. van der Linden, ouderling Aafke van der Zee, organist Otto Roelofsen

Kerkrijden... contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob 06 220 661 71

Let op . Zondag 3 oktober is er geruild: dan heeft dhr. O. Zuidema autodienst tel. 430093
Zondag 10 oktober autodienst: dhr. D. Onnes tel. 06 376 529 47

Open Koffie ochtend:

Dinsdag 12 oktober is er weer een open koffie ochtend in de Hoeksteen. Vanaf 9.30 uur bent u weer van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden voor dit samen zijn. Rond 11.00 uur is er een kort meditatief moment.

Contactpersoon is Jaap van der Meulen tel. 0517

Stilte moment Grote Kerk

i.v.m. de bijzondere gemeenteavond in de Grote Kerk op donderdag **14 oktober** is er die avond **geen stilte moment**.

Maaltijd en Open Podium

Op donderdag 14 oktober is bovenstaande gemeenteactiviteit in de kerk. Wilt u de datum vast noteren? U bent welkom vanaf 17.45 uur. Het is de bedoeling dat iedereen wat meeneemt voor de maaltijd. Er zijn ook spelletjes in de kerk. Vanaf 19.15 uur begint het Open Podium. Wilt u hieraan bijdragen met een act, muziek, stukje of wat ook maar, geeft u zich dan op bij Lies Hager (414828), of een van de andere commissieleden: Ymieke Miedema (06 57333661), Berry van Mierlo (06 21361190) of ds. Teunard van der Linden. We zien uit naar een ontspannen avond, die ons weer wat over de 'coronaschrik' heen helpt.

VOEDSELBANK

Vanaf deze zondag staan de inzamelbakken en geldkisten voor de voedselbank weer in de hal van de kerk. Wij roepen u op om deze te vullen met houdbare levensmiddelen en uw geldelijke bijdrage voor de voedselbank kan in het geldkistje.

Wist u dat u ook DE punten kunt inleveren voor de voedselbank?

Vorig jaar heeft dit landelijk duizenden pakken koffie opgeleverd voor de Voedselbank.

U draagt hierbij mee aan het prachtige werk van de Voedselbank 'de Helpende Hand'

Kunnen wij ook op uw hulp rekenen?

