



**Dienst op zondag 17 oktober 2021**

**Grote Kerk 9.30 uur** Voorganger: **ds. Teunard van der Linden**

Liturgische kleur: **groen** Deze dienst is ook live te volgen via de live stream : [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

Ambtsdragers Ouderling Lies Hager; diaken Corina v.d. Meulen, muz. begeleiding door een koperensemble o.l.v. Syds Keuning

Lector Jaap van der Meulen ; **Schriftlezingen:** Exodus 20 : 1-11 / Johannes 7 : 21 - 24

Kindernevendienst: Mirjam de Boer / Oppasdienst: Carla Ozinga en Roliene van Eijck

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

**Na de dienst is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten tijdens een kopje koffie/thee.**

**Dienst in de Batting 10.30 uur** Voorganger mw. C. Bos, ouderling van dienst Rintse Twijnstra, organist dhr. Kees Schout

**Collecte in de kerk:** (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk)

We verlaten de kerk via de toren ingang. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. Het deel voor de diaconie is deze zondag bestemd voor Kerk in Actie : 'Kameroen' : *Onze gemeente ondersteunt via Kerk in Actie de Lutherse Broederkerk in het droge noorden van Kameroen, met duurzame landbouw en theologisch onderwijs. Een van de vele voorbeelden:*

*De hulp die boerin Madeleine van de kerk ontving, bracht een grote verandering in haar leven. Ze heeft dit jaar voor het eerst genoeg geld verdiend om haar vijf kinderen te kunnen voeden. Ze vertelt: "Niet alleen de maisoogst ging goed. Ik kreeg dit jaar ook twee geiten van de kerk. Ze hebben een maand geleden voor het eerst gejongd en nu hebben we er dus al vijf." Ook heeft ze tijdens de landbouw-training geleerd hoe ze de oogst kan bewaren om deze te gaan verkopen als de prijs omhoog gaat. Elke zondag gaat Madeleine naar de kerk in haar dorp. "De preek maakt me sterk en geeft me moed om weer door te gaan. Maar zingen vind ik het allerfijnste. Liederen maken me altijd vrolijk." Dankzij uw bijdrage kan de Lutherse Broederkerk meer arme boerinnen, zoals Madeleine, ondersteunen. Helpt u mee deze collecte tot een succes te maken? Maak uw bijdrage over op bovenstaand bankrekening nummer van de diaconie o.v.v. Kameroen. Hartelijk dank!*

**De bloemengroet**

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **Fam. K. van der Tuin**,

en naar **Mevr. Miedema** (Zij is herstellende van een borstoperatie en krijgt nog bestralingen)

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

**Kerkrijden... contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob 06 220 661 71**

zondag 17 oktober autodienst : dhr. D. Onnes tel. 06 37652947

**Meeleven**

Wij leven mee met Sybe Bijlsma, fam. Van Kammen, Jan Doornbosch en Janny Sijtsma. Henk van de Berg kreeg een nieuwe knie. Anne en Aaltje Pieksma hopen eind deze maand te verhuizen.

Cees Glashouwer verblijft in Haren voor revalidatie.

Wij wensen al onze zieken sterkte en Gods kracht.

**Overleden**

Op 13 oktober is thuis in zijn flat in Harlinga overleden Sijbren (Siepie) Schuil, in de leeftijd van 83 jaar. Hij overleed nog geen tien weken na het heengaan van zijn geliefde vrouw Griet. Zondag in de dienst volgt een In memoriam. Het afscheid is komende dinsdag. De condoleance is vanaf 10 uur en aansluitend de rouwdienst voor genodigden om 10.30 uur, beide in rouwcentrum Herlinghe. Wij denken aan zijn kinderen en kleinkinderen en wensen hen heel veel sterkte en kracht in deze dagen van afscheid nemen.

**Gesprekskring Rond de Tafel:** In verband met bovenstaande uitvaart verschuift de gesprekskring in de pastorie op a.s. dinsdagmorgen naar dinsdagmiddag, aanvang 14.30 uur.

**Even een korte terugblik van de bonte- gemeenteavond 14 oktober j.l.**

de voorbereidingscommissie mocht tussen half zes en zes uur plm. 35 jonge en oudere gemeenteleden welkom heten bij de maaltijd, meegebracht door alle aanwezigen. Op de Avondmaalstafel stonden diverse salades – een pan met mosselen – verschillende hartige taarten – suikerbroden – vis – een heerlijke pudding – kleine pizza's – diverse verschillende kleinere hapjes, fruit en een kerstbrood. Nadat ds. Teunard ons was voorgedaan in gebed, kon een ieder zijn of haar bordje volladen met al dit lekkers. Samen eten, samen delen, prachtig en dan ook nog in de kerk. Naast de gezamenlijke maaltijd stonden er diverse oud Hollandse spelletjes in de kerk en daar werd behoorlijk gebruik van gemaakt.

Bij de foto galerij, met allemaal jeugd foto's van diverse bekenden binnen onze gemeente, was het een drukte van belang. 'Wie is wie' hoorde je regelmatig, want we kregen een lijstje met namen die bij de foto's hoorden: 17 in totaal. Welk nummer heb jij werd ook aan mij gevraagd en ik moest griffelen toen een echtpaar bij mijn 4 jarige foto heel iemand anders noemde. Had ik niet moeten doen, want toen hadden ze in de gaten dat nr. 15 bij mij hoorde. Rond 19.00 uur vulde de kerk zich met nog meer gemeenteleden. Tijdens het 'open podium' waren er tussen de 70-80 personen in de kerk. En... wat hebben wij veel gemeenteleden met diverse gaven. We hoorden weer prachtige muziek van Tamar en Ymieke Miedema, onder begeleiding van Ulbe Tjallingii. Mevr. van Lohuizen droeg een mooi gedicht voor ... en helemaal uit het hoofd. Toen aan haar werd gevraagd hoeveel jaren ze telde, gaf ze kwiek aan, dat je dat niet hoorde te vragen. Zo fijn dat ook zij in ons midden was. Spreekstalmeester Berry van Mierlo deed met ons een spelletje 'goed of fout' en Klaas Hager kwam met een voordracht over Grutte Pier (uit het hoofd). Ons predikantenechtpaar deed tezamen een toneelstukje met als titel 'Corona - terugblik'. Teunard las ons voor, en hij deed dit **in het fries**: it 'feintsje út Menaam', waarna we dit onder begeleiding van Coby van der Linden met de trompet hebben gezongen. Daaraan voorafgaande deed Teunard op de piano met declamatie: 'altijd is kortjakje ziek'. Tot slot begeleidde Coby ons op de trompet tezamen met Ulbe op de piano bij het zingen van het slotlied: *o when the saints...* Lieve mensen ik kan zo nog wel even doorgaan, het was een prachtige avond, met een kleine impressie van het programma dat de commissie had samengesteld. Fijn om elkaar zo in een ongedwongen sfeer te mogen ontmoeten. Tot slot werden de prijswinnaars van de diverse spelletjes bekend gemaakt en ging een ieder met een voldaan gevoel huiswaarts. Een woord van dank is zeker op z'n plaats aan de voorbereidingscommissie: Ymieke – Lies – Berry en Teunard, met daarbij de hulp van Joop en Klaas en als vanouds zorgde koster Kees weer voor de drankjes. Dit is zeker voor herhaling vatbaar, want... ook dit is 'gemeente-zijn'. (avdk-z)

### Meditatie 'En Hij zei tot hen: Kom, rust een weinig.' Marcus 6 : 31

Een bekend restaurant op de Veluwe, in Hoenderloo, draagt de naam van dit tekstvers uit Marcus:

Rust een weinig! Neem even tijd voor een pauze of onderbreking. Om weer tot jezelf te komen. Jezus en zijn leerlingen hadden veel te doen en dagelijks een druk programma. Mooi dat dit dan ook in de Bijbel staat, levensecht. De uitnodiging om het werk ook even te laten rusten. Je dagelijkse bezig-heden en sores. Alles wat je in beslag neemt. Het zijn de 'sabbatsmomenten' die ervoor zorgen dat je niet doldraait, ook niet bij een volle agenda. Wij mogen leven vanuit de rust die God ons geeft. Om te beginnen rusten met de Schepper mee. Een hele dag rust! (scheppingsverhaal, de Tien Woorden). Kom daar eens om in de huidige cultuur. In de huidige prestatie maatschappij. Je wordt afgerekend op wat je presteert. Door geregeld een moment van rust te nemen, lukt het werk beter en heb je er mee plezier in. Het is daarom een goede uitnodiging, goede gewoonte en goed gebod: om te leven vanuit de rust die God ons schenkt om de dag te genieten en het leven aan te kunnen. De bedoeling is dat wij wandelen voor Gods aangezicht.

Over haast werd niet gesproken. Lied 23b zegt:

*De Heer is mijn herder!  
'k Heb al wat mij lust;  
Hij zal mij geleiden  
naar grazige weiden.  
Hij voert mij al zachtkens  
aan wateren der rust.*



Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

### Graag aandacht voor onderstaande berichten / agenda:

- **Scriba / kerkenraad** : nogmaals aandacht gevraagd i.v.m. het aanbevelen van gemeenteleden voor het ambt van diaken. Wilt u aub uw schriftelijke reacties uiterlijk woensdag 20 oktober inleveren bij de scriba p/a de Hoeksteen of Midlumerlaan 2-28, of via mailadres [scriba@pg-harlingen.nl](mailto:scriba@pg-harlingen.nl) . Wij kunnen dit niet alleen, mogen we ook op u / op jou rekenen?
- **Pastoraatsteam** komt bij elkaar op maandag 18 oktober om 20.00 uur in de Hoeksteen.
- **Gesprekskring Rond de Tafel**: dinsdag 19 oktober vanaf **14.30 uur** welkom in de pastorie, Marnehiem 42
- **Literatuurkring**: dinsdag 19 oktober van 20.00 – 22.00 uur komt de literatuurkring voor de eerste keer in dit seizoen weer bij elkaar, deze keer bij de fam. Nijendijk, Folkert Poststraat 13, Midlum.
- **Gesprekskring Almenum**: donderdag 19 oktober gesprekskring in Almenum van 9.45 – 11.15 uur voor bewoners van Almenum maar ook voor belangstellenden **die buiten Almenum wonen**. U bent van harte welkom en hoeft zich niet op te geven. Gespreksleider is ds. Ulbe Tjallingii.
- **Kerkenraadsvergadering** om 19.30 uur in de Hoeksteen.
- **Samen aan Tafel commissie** : De eerste avond is op **27 okt.** in 'de Haven' Noorderkade 2. De begintijd is om 17.30 uur met een inloop tijd vanaf 17.15 uur. Wij vragen € 6,- p.p. per maaltijd. Als het vervoer een probleem is dan kunt u altijd contact opnemen met één van de commissieleden ( zie Getijdenstroom) om het vervoer voor u te regelen. U kunt zich opgeven via de intekenlijsten die achterin de kerk liggen of even een telefoontje naar een van de commissieleden.

### Schoonmakers gezocht!

Wat is het fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten en dat er weer activiteiten zijn waar we aan mee kunnen doen! Doordat we de kerk en Hoeksteen vaker en intensiever gebruiken, heeft dit als gevolg dat er vaker moet worden schoon gemaakt. Om onze koster Kees enigszins te ontlasten, zijn we daarom op zoek naar mannen en vrouwen die graag de handen uit de mouwen willen steken. Het idee is om een rooster op te stellen waarbij dan 1x per week een tweetal de schoonmaak op zich neemt. Bent u of ben jij bereid om koster Kees de helpende hand te bieden dan horen we dat graag. We hopen op vele handen die het werk licht maken, zodat men per team om de zoveel weken (?) aan de beurt is. Aanmelden kan via het mailadres: [kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl](mailto:kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl) of persoonlijk bij 1 van de kerkrentmeesters: Peter Baard, Berry van Mierlo, Tiny Glashouwer, Ele Henk Wouda, Arno Broek, Joop Puite of Wibbina Schaap

