



Dienst op zondag 10 oktober 2021 Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. Teunard van der Linden

Bij deze dienst:

De dienst van vanmorgen heeft een vertrouwde opzet, met een creatieve invulling. **Het is een dienst voor jong en oud**, vanmorgen in deze volgorde. Te gast is het pleeggezin van Jaap en Janny Keizer uit Suawald. De kinderen zullen zich voorstellen, en wilden heel graag een keer een kerkdienst meemaken. Zodoende verheugen we ons op een spontane en muzikaal rijk gevulde dienst met onze jongeren en elkaar, in de kerk en thuis met deze dienst verbonden, via de livestream of kerkradio.

Liturgische kleur: **groen** Deze dienst is ook live te volgen via de live stream : www.pg-harlingen.nl

Ambtsdragers Ouderling Aafke van der Zee; Organist Otto Roelofsen; diaken Evelien de Boer

Lector Carla Ozinga, **Schriftlezingen:** Joh. 8 : 12 / Mattheus 5 : 14-16 / Lucas 19 : 1-10

Kindernevendienst: Anna van Eijck / Oppasdienst: Baukje Bruinsma en Agathe van Eijck

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk)

Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

Let op: deze zondag liggen er wel liturgieën in de kerk, mede gezien het bijzondere karakter van deze dienst.

De bloemengroet

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

- dhr. G. Dethmers (het is een jaar geleden, dat zijn vrouw Lucie Dethmers is overleden)
- dhr. O. Visse (het is een jaar geleden, dat zijn vrouw Jel Visser- Bruinsma is overleden)

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven

Ds Cees Glashouwer krijgt maandag een plekje in Haren om verder te revalideren. Wij denken verder aan alle chronisch zieke gemeenteleden, die dagelijks moeten leven met een beperking van hun gezondheid.

Herstel en genezing, sterkte en kracht wensen wij al onze zieken.

Zondag 17 oktober

de Grote Kerk 09.30 uur voorganger ds. T.G. van der Linden, ouderling Lies Hager, mmv koperensemble o.l.v. Syds Keuning.

de Batting 10.30 uur voorganger mw. C. Bos, ouderling van dienst Rintse Twijnstra, organist dhr. Kees Schout

Kerkrijden... contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob 06 220 661 71

Let op : zondag 10 oktober autodienst : dhr. K. Hager tel. 414828

zondag 17 oktober autodienst : dhr. D. Onnes tel. 06 37652947

Graag aandacht voor onderstaande berichten van de diverse commissies:

- **Brei-café:** a.s. maandag 11 oktober is er wegens omstandigheden nog **geen brei café** in de Hoeksteen. 
- **Open Koffie ochtend: dinsdag 12 oktober** is er weer een open koffie ochtend in de Hoeksteen. Vanaf 9.30 uur bent u weer van harte welkom. U hoeft zich niet aan te melden voor dit samen zijn. Rond 11.00 uur is er een kort meditatief moment. Contactpersoon is Jaap van der Meulen tel. 0517 415457
- **Gesprekskring Harlinga: woensdagmorgen** 13 oktober a.s. komt voor de eerste keer de gespreksgroep Harlinga o.l.v. ds. Ulbe Tjallingii weer bij elkaar. U bent van harte welkom van 9.45 – 11.15 uur in de grote zaal van Harlinga.
- **Stilte moment Grote Kerk** : i.v.m. de bijzondere bonte avond / gemeenteavond in de Grote Kerk op donderdag **14 oktober** is er die avond **geen stilte moment**.
- **Scriba / kerkenraad** : nogmaals aandacht gevraagd i.v.m. het aanbevelen van gemeenteleden voor het ambt van diaken. Wilt u aub uw schriftelijke reacties uiterlijk woensdag 20 oktober inleveren bij de scriba p/a de Hoeksteen of Midlumerlaan 2-28, of via mailadres scriba@pg-harlingen.nl . Wij kunnen dit niet alleen, mogen we ook op u / op jou rekenen?

Komt allen: maaltijd en gezellige avond 14 okt in de Grote Kerk

Komende donderdag is het zover: dan hopen we elkaar zoveel mogelijk te zien en te ontmoeten in de kerk, rond een gemeentemaaltijd, een aantal spelletjes en het Open Podium. De inloop is vanaf 17.30 uur. U kunt ook instromen om 19.00 uur (koffiepauze). Als iedereen wat meeneemt voor de maaltijd, is er ruim voldoende voor iedereen. En geeft u a.u.b. nog op voor een bijdrage op het podium (vanaf 19.15 uur); iets serieus of luchtigs. Alles wat meehelpt de schrik van de coronatijd te boven te komen, al blijven we voorzichtig. Ulbe zorgt voor swingende muziek op de piano, Berry voor de presentatie rond het podium. U kunt u daarvoor nog opgeven bij Ymieke, Lies of Teunard t/m zondagavond (10/10). Afhankelijk van het animo voor het Open Podium besluiten we de avond om 20.00 uur, of anders uiterlijk om 21.00 uur (met een extra pauze).

Meditatie: *'In zijn liefde en mededogen heeft Hijzelf hen verlost, hij tilde hen op en heeft hen gedragen, alle jaren door.'* **Jes. 63:9**

Hoe vaak zien we jonge ouders niet hun kinderen dragen. Als ze nog heel klein zijn, nog maar net kunnen lopen, moe zijn of gevallen. Liefdevol tillen zij hen op en dragen ze; net zo lang, tot ze weer rustig zijn. Een kusje erop doet ook wonderen. Zo, zegt Jesaja, heeft de HEER u gedragen. Weggedragen uit Egypte. Uit de ellende van de slavernij. Uit het land der duisternis. Je zou verwachten dat het volk hierop Ja en amen zegt. Zo zal het zijn! Maar het vers dat volgt, spreekt van de heilige Geest, waartegen het gezondigd heeft door niet te blijven bij zijn Bevrijder. Door zijn verlossing en nabijheid niet meer te gedenken en te zegenen. Door al onze zelfgekozen wegen en gedachten, zonder Hem, raken wij achterop. Kun je ze langzaam kwijtraken: de warmte en liefde, die je eens mocht ervaren in het belijden van zijn Naam. Daarom brengt Gods profeet ons in herinnering hoe God ons wil leiden en dragen, elke nieuwe dag! Als wij ons laten leiden en dragen, zoals de Psalmen daarom vragen: 'Weid en draag uw volk tot in eeuwigheid' (Ps. 28:9). Elke nieuwe morgen is een kans terug te keren tot een leven geborgen in Gods hand en gedragen door zijn trouw. Amen zeggen is genoeg. Met heel je hart.

Ps. 100 : 2 zingt:



*Roep uit met blijdschap: 'God is Hij.
Hij schiep ons, Hem behoren wij,
zijn volk, de schapen die Hij hoedt
en als beminden weidt en voedt.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Schoonmakers gezocht!

Wat is het fijn dat we elkaar weer mogen ontmoeten en dat er weer activiteiten zijn waar we aan mee kunnen doen! Doordat we de kerk en Hoeksteen vaker en intensiever gebruiken, heeft dit als gevolg dat er vaker moet worden schoon gemaakt. Om onze koster Kees enigszins te ontlasten, zijn we daarom op zoek naar mannen en vrouwen die graag de handen uit de mouwen willen steken. Het idee is om een rooster op te stellen waarbij 1x per week een tweetal de schoonmaak op zich neemt. Bent u of ben jij bereid om koster Kees de helpende hand te bieden dan horen we dat graag. We hopen op vele handen die het werk licht maken!

Aanmelden kan via het mailadres: kerkrentmeesters@pg-harlingen.nl of persoonlijk bij 1 van de kerkrentmeesters: Peter Baard, Berry van Mierlo, Tiny Glashouwer, Ele Henk Wouda, Arno Broek, Joop Puite of Wibbina Schaap

Oecumenische Regenboogviering op Roze Zaterdag 16 oktober 2021, aanvang 11:00 uur

in de Grote of Jacobijnerkerk te Leeuwarden.

Vanwege de coronaregels en het aantal zitplaatsen in de kerk zijn aanmelding vooraf én het tonen van een geldige corona-QR-code bij de ingang van de kerk verplicht.

U kunt zich aanmelden via het emailadres: info@werkgroepgh.nl.

Dit emailadres kunt u ook gebruiken voor verdere info en vragen.

Nadere info: www.werkgroepgh.nl & www.rozezaterdag2021.nl

Thema: "KEN JE MIJ ?"

**Nieuws van de Samen aan Tafel commissie**

Wij kunnen en mogen weer gaan genieten van onze gezellige avonden. Avonden van ontmoeting en fijne contacten.

De eerste avond is op 27 okt. in 'de Haven' Noorderkade 2. De begintijd is om 17.30 uur met een inloop tijd vanaf 17.15 uur.

Wij vragen € 6,- per persoon per maaltijd. Als het vervoer een probleem is dan kunt u altijd contact opnemen met één van de commissieleden (zie Getijdenstroom) om het vervoer voor u te regelen.

U kunt zich opgeven via de intekenlijsten die achterin de kerk liggen of even een telefoontje naar een van de commissieleden. Tot ziens op woensdag 27 oktober a.s.

met een groet namens de commissieleden van Anneke Raven