



Bij deze dienst

Vanmorgen vieren we het Heilig Avondmaal. Dit doen we nog een keer zittend. De predikant en de diaken delen brood en wijn uit in de kerk, rij voor rij. We volgen deze en volgende week zondag het leesrooster, Marcus 8 en 9. Fragmenten uit het leven van Jezus en zijn onderricht aan de scharen en de discipelen. Wij mogen in Hem de Messias herkennen, die komen zou. Jezus spreekt zelf over de Zoon des mensen, die in nederigheid zijn weg gaat. Het lijden hoort daarbij, anders dan Petrus meent. Juist zo zal de liefde het winnen. Van harte een fijne dienst gewenst, in de kerk, of thuis met ons verbonden. Zet u thuis vast brood en wijn klaar, om het avondmaal mee te vieren? Misschien kunt u deze zondag ook iemand uitnodigen, om samen de dienst te volgen en brood en wijn te delen.

Diensten op zondag 5 september 2021 viering Heilig Avondmaal

Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. Teunard van der Linden
Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook live te volgen via de live stream : www.pg-harlingen.nl
Ambtsdragers Ouderling: Ymieke Miedema ; Organist: Ulbe Tajllingii ; diakenen: Corina – Marlijn – Tryntsje - Evelien en Sissy
Lector: Aagje Wouda; **Schriftlezingen:** Marcus 8 : 27 – 33 / Marcus 8 : 34 – 38
Coördinatoren: Theo van der Meulen en Harmen Bloemhof
Kindernevendienst: Alie Zuidema
Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)
Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk)

Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de toreningang. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

Avondmaal in de wooncentra

Zondagmiddag en -avond hervatten we na anderhalf jaar (!) de Avondmaalsvieringen in De Spiker en Almenum, een heugelijk feit. We zijn blij dat dit zo weer kan plaatsvinden, al zullen we ook hier niet de grote beker gebruiken, maar kleine bekertjes hanteren in verband met de hygiëne.

de Spiker 16.00 uur Voorganger ds. T.G. van der Linden, organist Simon Bouma, ouderling: Doede Onnes
Almenum 19.00 uur Voorganger ds. mw. M. Veen, Franeker, organist Jan Olivier, ouderling: Lies Hager

De bloemengroet

de bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

Fam. Van Kammen (wegens de gezondheid van dhr van Kammen) en naar

mw. A. de Vries-Walstra (mw. de Vries mocht weer thuis komen vanuit Borniaherne)

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven

Janny Sijtsma hoeft gelukkig geen nieuwe oogoperatie te ondergaan. De herstelbehandeling is voorspoedig verlopen; wat het zicht uiteindelijk zal zijn, is nog afwachten.

Jan Doornbosch herstelt verder thuis van zijn darmoperatie. Wij wensen al onze zieken kracht en sterkte.

Kerkrijden kan weer....!! contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob. 06 220 661 71

zondag 5 september : dhr. A. Zuidema tel. 0517 430093

zondag 12 september : dhr. D. Alberda tel. 0517 416843

Aanwezig bij de erediensten in de kerk? Dan kunt u zich tot zaterdag 10.00 uur, voorafgaande aan de betreffende zondag, aanmelden bij de scribe via mailadres avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch 0517 851995 (dit blijft nog zo tot aan de volgende persconferentie op maandag 20 september a.s.)

Zondag 12 september 9.30 uur in de Grote Kerk.

Voorganger ds. T.G. van der Linden, ouderling van dienst: Jan van der Tuin, lector: Neeltje Hiemstra, organist: Eeuwe Zijlstra

Meditatie 'Al wat hij onderneemt, slaagt'. Psalm 1:3

Door de coronacrisis zijn tal van ondernemingen in het water gevallen, letterlijk en figuurlijk. De branches die sterk te lijden hebben gehad van de crisis en veel persoonlijke ondernemingen: plannen, die niet doorgingen en in duigen vielen door alle beperkende maatregelen.

Gelukkig zien we nu ook veerkracht: mensen, bedrijven en sectoren die weer opstarten, hoewel we nog niet uit de crisis zijn. Op mondiaal niveau al helemaal niet. De optimistische versregel uit Psalm 1 staat in het kader van 'vertrouwen herwinnen'. Dit kan ook na een periode van ziekte of rouw het geval zijn.

Hoe en wanneer pak je de draad van het leven weer op? Psalm 1 gaat over een rechtvaardig leven, dat oplicht tegen de donkere achtergrond van een godloos levensbedrijf, dat geen stand houdt, maar doodloopt (vers 6).

De Psalmist zet hier met een paar penseelstreken een rechtvaardig leven tegenover: luister niet naar godloze raad; volg niet de weg van zondaars; houd afstand van wie de spot drijven met God en gebod. De Thora van de HEER: overdenk die dag en nacht, met welgevallen. Het Hebreeuws gebruikt hier hetzelfde woord als voor het snorren van een poes en het koeren van een duif. Als zij het naar hun zin hebben. Zo verheugt Gods woord ons hart en verblijdt zijn Naam onze ziel. Zo mag je als mens (leren) vrucht dragen, in liefde en eenvoud, trouw en betrouwbaar. Wat je dan onderneemt, met liefde en toewijding, zal slagen!

Sietze de Vries dichtte de woorden (Lied 119a):

3. Uw woorden te herhalen
is honing in mijn mond.
Mij raakt niet meer het smalen
dat ik mij aan U bond.
Ik weet dat zwerven bitter smaakt,
maar heel mijn zoekend leven –
Gij hebt het zoet gemaakt.

4. God, laat mij nooit verliezen
de vreugde om uw woord,
de moed mijn weg te kiezen
waar ik uw voetstap hoor.
En overtuig mij dag aan dag
dat Gij mij hebt geroepen,
ja, dat ik leven mag!



Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden

Huwelijksinzegening van Teunard en Coby van der Linden-van der Meer d.d. 19 september a.s. in de Grote Kerk.

In Getijdenstroom hebt u kunnen lezen dat D.V. zondag 19 september het huwelijk van Teunard van der Linden en Coby van der Meer kerkelijk zal worden bevestigd en ingezegend te midden van onze gemeente en hun beider families en vrienden.

Naar aanleiding hiervan kreeg ik van meerdere gemeenteleden de vraag: geven wij ook iets aan ons predikanten echtpaar en zo ja, kunnen we dan niet beter iets met elkaar gaan doen?

Ja heel graag zelfs, maar wat moet je dan bedenken en hoe nu te doen? Het echtpaar zelf maar gevraagd of zij ook speciale wensen hadden!! Hun reactie was, 'we zouden heel graag iets tastbaars als blijvende herinnering aan Harlingen-Midlum willen hebben'. Mijn vraag was toen: 'hebben jullie iets in gedachten?' En toen kwamen ze met onderstaande reactie:

Een huwelijkscadeau:

Het bruidspaar Teunard en Coby van der Linden heeft desgevraagd aangegeven, graag een Friese kerkbank als gezamenlijk cadeau te ontvangen bij de kerkelijke bevestiging en inzegening van hun huwelijk op zondag 19 september, met daarboven, bij toereikende pecunia ☺, een 'echte Sijbesma': een schilderij van de Friese schilder Martin Sijbesma te Kubaard. De kerkbank komt uit de voormalige 'Gereformeerde kathedraal' in Lollum (Greidhoeke); de vergoeding is bestemd voor het behoud van het gebouw.

Maar nu de 'hamvraag': hoe gaan we dat organiseren? Na wat brainstormen in een klein comité, hebben we het volgende bedacht:

1e een envelop/kaart aan hen zelf geven (b.v. na de dienst tijdens het feliciteren....) of....

2e een envelop of kaart (dichtgeplakt) in de brievenbus van de Hoeksteen doen met op de envelop 'voor het bruidspaar' ...of....

3e komen bovenstaande punten u niet goed uit, dan mag u ook 'iets' overmaken naar bankrek. nr. NL17RABO 0114 421919 tnv

A. van der Kooi-Zegel, onder vermelding van bruidspaar van der Linden. Uiteraard zorg ik er dan voor dat dit in totaal aan hen wordt overhandigd, daarop kunt u volledig vertrouwen

Ik hoop het op deze manier voor een ieder zo gemakkelijk mogelijk te hebben gemaakt, maar bovenal dat we tezamen met het bruidspaar een fijne en feestelijke dienst mogen hebben met daarbij de Zegen van onze Hemelse Vader.

Alvast hartelijk dank en met een oprechte warme groet van uw scriba, avdk-z

Agenda

– Op 6 september start het nieuwe vergaderseizoen met de eerste moderamenvergadering van dit jaar, in voorbereiding op de kerkenraad van 16 september.

– In de week voorafgaande aan de startzondag ontvangt u het Vormings- en toerusting boekje 'Kompas'.

– **Zondag 19 september is er sinds lange tijd weer eens een bijzondere dienst. Deze keer in de Jakobi-kerk te Wommels.** Deze dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. Wijbenga m.m.v. het kinderkoor 'under de toer'.