



Bij deze dienst

Vandaag is het startzondag, altijd een bijzondere dienst en mooi moment. Het gemeentelven gaat weer van start, met gesprekken, ontmoetingen en activiteiten. We zijn vandaag begonnen met koffie en een ontvangst. De dienst begint om 10.00 uur. We luisteren naar de profeet Jeremia en zijn waardevolle raadgevingen aan de ballingen in Babel. Ook met de kinderen behandelen we het thema van de vrede, aan het eind van de Vredesweek. U krijgt de krant uitgereikt die hierbij hoort.

We vieren het einde van de Vredesweek vanaf 11.15 uur buiten in oecumenisch verband, samen met de andere aangesloten kerken bij de Werkgemeenschap van Kerken. Een heugelijk moment van lied en gebed voor stad en land, samen in de naam van Jezus. U krijgt het liederenblad hiervoor uitgereikt. De samenzang wordt begeleid door de brassband van het Leger des Heils. De zegen klinkt vanmorgen gezamenlijk en ongedeeld, vanaf het bordes aan de zuidzijde van de kerk. Wilt u verspreid plaats nemen op het grasveld rond het bordes bij een van 12 tafels? Wij wensen elkaar een goede dienst, inspirerende ontmoetingen en een gezegende zondag, ook degenen die via de livestream deze dienst meevieren.

Niet meer aanmelden voor de kerkdiensten:

Dankbaar zijn we dat we weer 'spontaan' naar de kerk kunnen komen. Niet meer bellen en vragen is er nog een plekje vrij? Afgelopen week mocht ik mede namens de kerkenraad u als lezers van de zondagsbrief een mail sturen met daarin de 'aangepaste regels'. Want helaas daar ontkomen we nog niet helemaal aan. Onze landelijke kerk en de overige kerkgenootschappen hebben (gelukkig) nadrukkelijk uitgesproken dat kerken, zowel gevaccineerden als niet-gevaccineerden de ruimte geven in de kerkdiensten. Een coronapas is bij de ingang niet vereist. Wel heeft onze kerkenraad besloten om ook 'maatwerk' te leveren voor onze kwetsbare gemeenteleden, die toch heel graag nog enige afstand willen bewaren. Daarom tonen we respect voor elkaars verschillende opvattingen en toepassing van de regels. We geven elkaar letterlijk en figuurlijk de ruimte. Hartelijke groet van uw scriba.

Dienst op zondag 26 september 2021 (vanaf 9.30 uur staat in de kerk de koffie met iets lekker klaar)

Grote Kerk 10.00 uur Voorganger: ds. Teunard van der Linden

Liturgische kleur: **groen**

Deze dienst is ook live te volgen via de live stream : www.pg-harlingen.nl

Ambtsdragers Ouderling Rintse Twijnstra; Organist Eeuwe Zijlstra; diaken Anne van der Tuin

Lector Frank Belt, **Schriftlezing:** Jeremia 29 : 1-14 / Matth.5 : 13-16

Kindernevendienst: Ymieke Miedema / oppasdienst : Baukje Bruinsma

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk)

Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.



VOEDSELBANK

U heeft ze misschien gemist, de inzamelbakken en geldkisten voor de voedselbank. Nu de coronaregels weer meer mogelijk maken, zullen de bakken en geldkistjes weer in de hal van de Grote Kerk komen te staan. Wij roepen u op om deze te vullen met houdbare levensmiddelen en uw geldelijke bijdrage voor de voedselbank kan in het geldkistje. Wist u dat u ook DE punten kunt inleveren voor de voedselbank? Vorig jaar heeft dit landelijk duizenden pakken koffie opgeleverd voor de Voedselbank. U draagt hierbij mee aan het prachtige werk van de Voedselbank. Kunnen wij op uw hulp rekenen?

De bloemengroet

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **mw. J. Rahakbauw-Wijkstra** (in augustus is haar man overleden), naar de **fam. Wesselius** (i.v.m. ziekte van hun 15 jarige zoon Yannick) en naar **ds. Cees en Tiny Glashouwer**. De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven

In het MCL verblijft ds. Cees Glashouwer die zich laat groeten en bedankt voor alle meelevens. Hij zal de komende week voor revalidatie naar Beatrxoord in Haren verhuizen, waar ook een van zijn dochters woont.

Ook in het MCL verblijft mw. J. Oosting, na een herseninfarct. Zij hoopt spoedig weer naar huis terug te mogen. Wij denken ook aan de zieken thuis, biddend om herstel en genezing.

Meditatie*'Zie naar de vogelen des hemels'*

Mat. 6:26

Wij boffen maar, hier in Harlingen en Midlum, met zoveel vogels om ons heen en de Wadden als Unesco Werelderfgoed om de hoek. Het is maar een klein, maar belangrijk zinnetje in het onderricht van Jezus aan zijn discipelen en de scharen: om de vogels in ogenschouw te nemen. Zij zaaien niet en maaïen niet en brengen niet bijeen in schuren. Toch blijven ze in leven. Dankzij de Vader in de hemel (vers 26).

Toen ik predikant mocht worden in Friesland, heb ik meteen in de eerste weken een goede verrekijker gekocht om letterlijk van tijd tot tijd naar de vogels op en rond het wad en de weilanden rond Harlingen te kijken. De lepelaar, krakeend, gele kwikstaart, aalscholver, braadgans, smient, bergeend, tureluur, Kievit en het strandloperkje: ik beschouw ze inmiddels als mijn vrienden. Ze dragen inderdaad zorgeloosheid in ons bestaan binnen, al zijn onze zorgen soms groot. We kunnen het leven niet maken. We mogen wel onze zegeningen tellen en onze handen uit de mouwen steken. Voor de vogels rond Harlingen is er voor iedere soort iets te eten te vinden. Zo mogen ook wij mensen rekenen op Gods zorg voor ons en over ons leven. De ene vogel is de andere niet. Ook wij mensen verschillen. Als vogels van diverse pluimage mogen wij samen onze christelijke gemeente hier ter plaatse en hier ten lande vormen, onder de trouwe hoede van de Vader in de hemel, die weet wat wij nodig hebben (vers 32).

Als onze prioriteit het zoeken van zijn Koninkrijk is, zal al het andere ons rijkelijk ten deel vallen (vers 33). Het leven is in de basis een geschenk. Kostbaar en kwetsbaar, maar geborgen in Gods hoede. De dichter van Lied 225 zingt:

*Zingen wij van harte zeer,
loven, danken wij de Heer,
die zijn goedheid ons bewijst,
die ons alle dagen spijst.
God die ook de vogels voedt,
die het leven leven doet,
God is voor de mensen goed.*

*Bidden wij de Geest om licht,
om het innerlijk gezicht,
dat wij het toch recht verstaan
en Gods woorden nemen aan,
dat wij nu en immermeer
Christus prijzen, onze Heer.
Amen. Hem zij dank en eer.*



Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Startzondag 26 september

Vanaf 9.30 uur staat de koffie/thee met iets lekkers voor u klaar in de kerk. Bijgaande bij deze zondagsbrief ontvangt u de liturgie voor onze reguliere dienst die om 10.00 uur begint en tevens de liturgie voor de oecumenische dienst (zo rond 11.15 uur) buiten op het kerkplein (zuidkant van de Kerk). Hier hopen wij in oecumenische verband elkaar, komende uit de verschillende kerken te Harlingen, te begroeten en te ontmoeten als afsluiting van de Vredesweek. Aansluitend is er voor een ieder weer koffie/thee met opnieuw iets lekkers. Beide liturgieën zijn in de kerk aanwezig. Heeft u iets gebakken voor deze beide ontmoetingen, dan kunt u dat vanmiddag (25/9) tussen 16.00 – 17.00 uur brengen in de Consistorie van de Grote Kerk. Alvast, namens ons allen, hartelijke dank.

Maaltijd en Open Podium

Op donderdag 14 oktober is bovenstaande gemeenteactiviteit in de kerk. Wilt u de datum vast noteren? U bent welkom vanaf 17.45 uur. Het is de bedoeling dat iedereen wat meeneemt voor de maaltijd. Er zijn ook spelletjes in de kerk. Vanaf 19.15 uur begint het Open Podium. Wilt u hieraan bijdragen met een act, muziek, stukje of wat ook maar, geeft u zich dan op bij Lies Hager (414828), of een van de andere commissieleden: Ymieke Miedema (06 57333661), Berry van Mierlo (06 21361190) of ds. Teunard van der Linden. We zien uit naar een ontspannen avond, die ons weer wat over de 'coronaschrik' heen helpt.

Vorming en Toerusting – Kompasboekje 2021-2022

Afgelopen week hebt u misschien al de nieuwe editie van het Kompasboekje in uw brievenbus ontvangen. Mocht dat nog niet zijn gebeurd, dan kunt u dit boekje in elk geval binnenkort verwachten. In het Kompasboekje vindt u een overzicht van de Vorming en Toerusting-activiteiten die in het seizoen 2021-2022 worden aangeboden.

Het Kompasboekje is tevens beschikbaar als een e-boek, in pdf-formaat, dat u kunt aanvragen door een mailtje te sturen naar toerusting@pg-harlingen.nl. Het e-boek(je) wordt u dan zo spoedig mogelijk toegezonden.

Namens de werkgroep Vorming en Toerusting,
Ad van der Kam

Ds. Wim Beekman schreef in zijn 16^e Nieuwsbrief in coronatijd:

'Wij zijn dankbaar dat ons opnieuw meer mogelijkheden geboden worden in de kerkdienst samen te vieren, te bidden en te zingen, en de Heer en elkaar rondom het Woord te ontmoeten. Moge de Heer ons op goede en veilige wegen bewaren en behoeden.'

Psalm 68 : 7 zegt het zo :

*God zij geprezen met ontzag / Hij draagt ons leven dag aan dag / Zijn naam is onze vrede.
Hij is het die ons heeft gered / die ons in ruimte heeft gezet / en leidt met vaste schreden.
Hij die het licht roept in de nacht, / Hij heeft ons heil teweeggebracht / dat wordt ons niet ontnomen.
Hij droeg ons door de diepte heen / de Here, Here doet alleen / ons aan de dood ontkomen.*