



Bij deze dienst

Het zal hooguit een paar keer gebeurd zijn in de geschiedenis van onze gemeente: dat de dominee (van buiten) trouwt met een Friese bruid, en dat op zondag. Voor het bruidspaar, Coby en Teunard, geeft juist deze setting een goed gevoel: de zegen over hun huwelijk te mogen ontvangen, omringd door de gemeente, familie en vrienden, na deel I vorig jaar september. De schriftlezingen uit Jesaja 28 en Spreuken 31 spreken over een wijze boer (man) en een ijverige vrouw; twee kleine portretten, samengebonden door de liefde, waarvan God de bron is (lezing I Joh.4). Voor de kinderen is er oppasdienst en kindernevendienst, ook voor de kinderen van gasten. Die zijn hier vanmorgen gekomen uit alle windstreken. Van harte welkom! Flink wat gemeenteleden hebben aangegeven via de livestream de dienst te volgen. Ook hen wensen wij een fijne dienst.

Wij wensen ds. Cees Glashouwer, die onverwacht niet kon voorgaan, sterkte met zijn gezondheid en zijn blij dat ds Bertus Nijendijk hem, na een aantal omzettingen, vervangt. Let u, voor de goede orde, op de aanwijzingen van de coördinatoren?



Dienst op zondag 19 september 2021

U kunt zich vanmorgen (18/9) nog tot uiterlijk 12.00 uur opgeven via avdkzegel@ziggo.nl

Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. Bertus Nijendijk. Huwelijksinzegening Bruidspaar T.G. van der Linden - C. van der Meer

Liturgische kleur: **rood** Deze dienst is ook live te volgen via de live stream : www.pg-harlingen.nl

Ambtsdragers Ouderling: Jet Twijnstra ; Organist: Eeuwe Zijlstra ; diaken: Corina van der Meulen

Lector: Jan de Jong; **Schriftlezing: O.T. : Jes. 28 : 23-29 / Spreuken 31 : 10 en 11 en 25-31 / N.T. : 1 Joh. 4 : 7-13**

Coördinatoren: Evelien de Boer, Rintse Twijnstra en Harmen Bloemhof

Kindernevendienst: Mirjam de Boer / Oppasdienst in de Hoeksteen : Carla Ozinga

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk)

Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

Vanmorgen is het diaconale deel bestemd voor Kerk in Actie: '**Bouw de kerk in Syrië weer op**'. In Syrië leeft meer dan 90 procent van de mensen onder de armoedegrens, voor meer dan de helft dreigt honger. De oorlog in Syrië heeft een nieuw gezicht gekregen: van militair geweld naar een dramatische economische crisis. Er is nauwelijks aan eerste levensbehoeften te komen. Herstel van kerken geeft de mensen weer perspectief. Als de kerk er weer is, kan zij haar onmisbare taak in de samenleving weer oppakken: hulp bieden aan mensen, ongeacht hun afkomst of geloof, die zijn getroffen door geweld of moesten vluchten.

Met een speciaal herstelfonds helpt Kerk in Actie de kerk in Syrië op te bouwen. In regio's waar mensen voorzichtig terugkeren, worden tientallen gebouwen opgeknapt: kerken, scholen, bejaardenhuizen en gemeenschapscentra. Het herstel gaat veel langzamer dan gehoopt, omdat door de economische situatie bouwmaterialen schaars en duur zijn.

Geef zondag aan de collecte voor de kerk van Syrië, maak uw bijdrage over op het rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen **NL79 RABO 0325 5603 o.v.v. collecte Bouw de kerk in Syrië weer op**, of doneer online. Hartelijk dank! Helpt u mee om deze collecte tot een succes te maken?

De bloemengroet

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

dhr. S. Bijlsma, (Siebe is zeer ernstig ziek) en naar

dhr. C. Bom, (het is een jaar geleden dat zijn vrouw is overleden).

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

De grote bloemstukken in de kerk gaan eind deze middag naar De Spiker en Almenum.

Meeleven

Omzien naar elkaar is wat wij doen, vaak tussen de bedrijven door, maar daardoor niet minder gemeend. Ook vanmorgen bidden wij weer voor wie ziek zijn, rouw dragen of anderszins tegen de opgaven van het leven opzien. We zijn ook dankbaar en blij met wat goed mocht gaan. Ook daartoe mag je elkaar opwekken. Luther vatte treffend samen: U dienend, dienen wij elkaar!

Meditatie : 'Verblijd u in de Heer, te allen tijd!' Fill. 4:4

Paulus onderhield een warme band met de gemeente in Filippi. Hij wist zich sterk met hen verbonden, de eerste christengemeente op het vasteland van Europa. Er zijn momenten in het leven, waarop vreugde en blijdschap de boventoon voeren. Op andere momenten is daar weinig aanleiding toe: momenten van ziekte, tegenslag en rouw.

Het bijzondere aan de oproep van de apostel is dat hij spreekt over blijdschap door alles heen: blijdschap die niet ophoudt, maar het leven draagt. Blijdschap in de vorm van dankbaarheid en vertrouwen. De apostel had zelf een verre van rustig leven. Hij werd meerdere keren vervolgd, met de dood bedreigd, leed schipbreuk en zat jaren in de gevangenis. Toch bleef hij geloven, hopen en liefhebben. Zette zijn werk vol blijdschap voort: de bekendmaking van liefde van God in Jezus Christus onze Heer. Daar ligt de bron van blijdschap: niet in onszelf, maar in Hem. Liefde eenmaal uitgesproken, als uw Woord van het begin...

Laten wij zo blijdschap putten, elke nieuwe dag, uit de bron van Gods liefde; instaan voor elkaar en voor wie de Heer op onze weg brengt. Als dankbare mensen, blij en welgezind!

U alleen, U loven wij. Ja wij loven U, o Heer.

Want uw Naam, zo rijk van eer,

is tot onze vreugde nabij (Ps. 75)

Met hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Kerkrijden kan weer....!! contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob. 06 220 661 71

zondag 19 september : dhr. S.J. Swijtink tel. 0517 431161

zondag 26 september : mw. N. Hiemstra tel. 0517 418685

Startzondag 26 september a.s.

Zoals u in ons kerkblad hebt kunnen lezen is zondag 26 september de start van het nieuwe seizoen. Deze dienst begint om 10.00 uur, maar we willen u / jou graag vanaf 9.30 uur begroeten met een lekker bakje koffie/thee. Maar bij een bakje hoort ook iets lekkers en daarvoor doen wij een beroep op u / op jou om b.v. een cake o.i.a. te willen bakken, zodat we iedereen hiervan kunnen laten meegenieten. Voorganger in deze dienst is onze eigen predikant ds. Teunard van der Linden, ouderling van dienst: Rintse Twijnstra en organist is Eeuwe Zijlstra. Lector die zondag: Frank Belt.

Aansluitend aan onze eigen dienst is er een gezamenlijke stadsviering (WGvK), als afsluiting van de Oecumenische Vredesweek, die voor iedereen toegankelijk is. Bij mooi weer op het grasveld rondom onze kerk. *Zie voor meer info blz. 6 van de laatste Getijdenstroom.* Als afsluiting van dit alles is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en is er opnieuw koffie met de door u gebakken cake/koek o.i.a. M.a.w. we willen graag 2x uitdelen Daarom hierbij de vraag: Bakt u / bak jij ook mee? Wilt u dat dan aub even aan mij doorgeven, zodat ik weet op hoeveel cake o.i.a. we kunnen en mogen rekenen? Wij nemen alles graag in ontvangst op zaterdagmiddag (25/9) tussen 16.00-17.00 uur in de Grote Kerk. Lukt het niet om e.e.a. rond die tijd te brengen dan mag u mij ook bellen (851995), dan kom ik het ophalen. Alvast onze oprechte dank en we ontmoeten elkaar heel graag zondag 26 september. Hart. groet van uw scriba

Maaltijd en Open Podium

Op donderdag 14 oktober is bovenstaande gemeenteactiviteit in de kerk. Wilt u de datum vast noteren? U bent welkom vanaf 17.45 uur. Het is de bedoeling dat iedereen wat meeneemt voor de maaltijd. Er zijn ook spelletjes in de kerk. Vanaf 19.15 uur begint het Open Podium. Wilt u hieraan bijdragen met een act, muziek, stukje of wat ook maar, geeft u zich dan op bij Lies Hager (414828), of een van de andere commissieleden: Ymieke Miedema (06 57333661), Berry van Mierlo (06 21361190) of ds. Teunard van der Linden. We zien uit naar een ontspannen avond, die ons weer wat over de 'coronaschrik' heen helpt.

Overige agendapunten:

- **Aanwezig bij de eredienst in de kerk op zondag 26 september?** Dan kunt u zich tot zaterdag 10.00 uur, voorafgaande aan de betreffende zondag, aanmelden bij de scriba via mailadres avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch 0517 851995
- In de week voorafgaande aan de startzondag ontvangt u als gemeente het vormings- en toerusting boekje '**Kompas**'.
- **Let op:** de eerstvolgende **Samen aan Tafel is woensdag 27 oktober** en niet, zoals in Kompas staat, op 22 september.

**LIEF BRUIDSPAAR**

***NOOIT LAAT GOD ZIJN KIND ALLEEN
ZOALS DE BERGEN OM ZIJN STAD,
ZO HOUDT ZIJN LIEFDE JULLIE OMVAT,
ZO ZIJN ZIJN ARMEN OM JULLIE HEEN !***

**HARTELIJK GEFELICITEERD NAMENS ONS ALLEN.
WIJ WENSEN JULLIE EEN GEZEGEND HUWELIJSLEVEN !!**