



Bij deze dienst

Het Gemeenschappelijk leesrooster leidt ons vanmorgen naar Marcus 9:14-29. Jezus daalt met zijn leerlingen af van de berg der verheerlijking, en wordt geconfronteerd met een vader, die zijn doofstomme zoon bij hem brengt. Deze heeft, in de taal van die tijd, flink te leiden onder boze geesten, die hem ernstig in zijn menszijn beletten. Jezus zet hem op zijn eigen voeten en geneest hem, als teken van Gods koninkrijk, levend in ons midden. Hij, die zelf zoon van de Vader is en zijn weg door de diepte heen gaat, om ons te bevrijden. Leest u vast de beginspsalm 124? Die onze boeien slaakt, het is de HEER! Een goede dienst gewenst, in de kerk en thuis met ons verbonden.

Diensten op zondag 12 september 2021

Grote Kerk 9.30 uur Voorganger: ds. Teunard van der Linden
Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook live te volgen via de live stream : www.pg-harlingen.nl
Ambtsdragers Ouderling: Jan van der Tuin ; Organist: Eeuwe Zijlstra ; diaken: Evelien de Boer
Lector: Neeltje Hiemstra; **Schriftlezing**: Marcus 9 : 14 - 29
Coördinatoren: Aafke van der Zee en Oane Zuidema
Kindernevendienst: Mirjam de Boer
Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)
Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk)

Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de toreningang. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

Zondag 12 september dienst om 10.30 uur in de Batting

voorganger: pastor mw. I. Beverlo-de Vries ; ouderling Annie van der Kooi-Zegel ; organist mw. J. van Wier

De bloemengroet

de bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **Fam. Sijbesma, en naar mevr. A. de Groot- Vonk**. De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven

Omzien naar elkaar is wat wij doen, vaak tussen de bedrijven door, maar daardoor niet minder gemeend. Ook vanmorgen bidden wij weer voor wie ziek zijn, rouw dragen of anderszins tegen de opgaven van het leven opzien. We zijn ook dankbaar en blij met wat goed mocht gaan. Ook daartoe mag je elkaar opwekken. Luther vatte treffend samen: U dienend, dienen wij elkaar!

Aanwezig bij de eredienst in de kerk? Dan kunt u zich tot zaterdag 10.00 uur, voorafgaande aan de betreffende zondag, aanmelden bij de scribe via mailadres avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch 0517 851995 (dit blijft nog zo tot aan de volgende persconferentie op maandag 20 september a.s.)

Zondag 19 september 9.30 uur in de Grote Kerk, huwelijksinzegening Teunard en Coby van der Linden-van der Meer

Voorganger ds. C. Glashouwer, ouderling van dienst: Jet Twijnstra, lector: Jan de Jong, organist: Eeuwe Zijlstra

Gezien het bijzondere karakter van deze dienst heb ik een vriendelijk verzoek aan u allen: wilt u bij de dienst aanwezig zijn, geeft u dit dan aub **uiterlijk zaterdagmorgen 18 september voor 10.00 uur** aan mij door via avdkzegel@ziggo.nl / tel. 0517 851995

Op verzoek hier nogmaals het bankrekeningnr waarop u (eventueel) uw bijdrage voor **het gezamenlijke huwelijkscadeau** kunt overmaken : NL 17 RABO 0114 421919 t.n.v. A. van der Kooi-Zegel, **onder vermelding van bruidspaar van der Linden**.

Ter info het (gezamenlijke) cadeau zal tijdens de dienst aan hen worden overhandigd.

En bent u niet in de gelegenheid om tijdens de dienst in de kerk te zijn, maar u wilt toch 'iets' bijdragen, dan kunt u dit ook in een dichte envelop in de brievenbus van de Hoeksteen deponeren met daarop geschreven: **voor het bruidspaar**.

Uiteraard kunt u ook zelf een kaart o.i.d. aan het bruidspaar overhandigen. Zo zijn er vele wegen die naar Rome leiden. (avdk-z)

Kerkrijden kan weer....!! contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob. 06 220 661 71

zondag 12 september : dhr. D. Alberda tel. 0517 416843

zondag 19 september : dhr. S.J. Swijtink tel. 0517 431161

Meditatie 'Heb geloof in God. Ik verzeker jullie: als iemand tegen deze berg zegt: "Kom van je plaats en stort je in zee" en niet twijfelt in zijn hart (...), dan zal het ook gebeuren.' Marcus 11:23

Iedereen kent de uitdrukking 'ergens als een berg tegenop zien.' Dat is menselijk. Het leven is soms ingewikkeld en niet elke opgave even gemakkelijk. Dat kan en mens bij tijden flink nerveus maken. De uitdrukking in ons taalgebruik houdt verband met Psalm 121. Daar ziet één van de pelgrims, staande op het tempelplein, op tegen de weg naar huis: door de bergen van het gevaarlijke Judese woestijnlandschap: 'Ik sla mijn ogen op naar de bergen, vanwaar zal mijn hulp komen?' In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan wordt een pelgrim daadwerkelijk door rovers overvallen op deze weg, die hem halfdood achterlaten... Jezus' onderricht aan zijn leerlingen gaat over de kracht van het gebed en laat aan duidelijkheid niet te wensen over. Bidden is niet maar wat zeggen of prevelen: bidden is geloven dat je het ontvangen hebt, zonder twijfel (vers 24); geloven 'dat God bij machte is oneindig veel meer te doen dan wij bidden of beseffen' (Ef. 3:20). Ik denk zomaar, dat ons gebed dit niveau vaak niet haalt en misschien wel helemaal niet. Daarvoor zijn we teveel bezig met onszelf. Daarvoor zitten we teveel vast aan onszelf. Dat neemt niet weg, dat wij de woorden van Jezus ter harte mogen nemen, wat duizend keer beter is dan op te houden met bidden. Het gebed is een vrijplaats. Is naderen tot God. In het verborgene van onze binnenkamer (Bergrede). Spreek daar uit wat je bezwaart of in de weg staat. Waar je tegenop ziet. Zou God ons niet willen horen? Is zijn arm te kort om te verlossen (Jes. 59:1)? Wordt ons gebed niet vaak 'beetje bij beetje' verhoord? Dat je stap voor stap vertrouwen wint. Het toch durft en ook nog voor elkaar krijgt? 'Al wat hij onderneemt lukt' (Psalm 1)! Ik denk vrijdags vaak: Weer een berg werk verzet, deze week. Dank U voor de kracht mij gegeven. Zie, hoe de berg in zee geworpen wordt: gevoelens van mislukking, faalangst en twijfel. Je mag de bergen die je gevangen houden achter je laten, mocht eens ook het volk in ballingschap horen. We hopen het ook voor de mensen in Afghanistan en Syrië. Met heel de schepping mee. Van U is de toekomst! In dit vertrouwen kun je bergen verzetten. Wie leert twifelen aan de twijfel en daadwerkelijk gelooft, zal merken dat bij God niets onmogelijk is.

De dichter van Lied 283 zegt:

1. In de veelheid van geluiden
in het stormen van de tijd,
zoeken wij het zachte suizen
van het woord, dat ons verblijdt.

2. En van overal gekomen,
drinkend uit de ene bron,
bidden wij om nieuwe dromen,
richten wij ons naar de zon.

3. Want wij mensen op de aarde
raken van het duister moe
Als uw hart ons niet bewaarde
sliepen wij ten dode toe.

4. Laat uw dauw van vrede dalen
in de voren van de tijd.
Vat ons samen in de stralen
van uw goedertierenheid.

Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden

Koffie ochtenden

Met ingang van het nieuwe seizoen starten we weer met de koffie ochtenden op de tweede dinsdag van de maand.

Vanaf 9.30 uur is iedereen welkom in de Hoeksteen. Het is de bedoeling om elkaar op deze koffie ochtenden te ontmoeten voor een praatje en om belangstelling voor elkaar te tonen. We eindigen elke ochtend om plm. 11.00 uur met een kort meditatief moment. Contactpersoon Jaap van der Meulen tel. 415457. We zien je graag!

Startzondag 26 september a.s.

Zoals u in ons kerkblad hebt kunnen lezen is zondag 26 september de start van het nieuwe seizoen. Deze dienst begint om 10.00 uur, maar we willen u / jou graag vanaf 9.30 uur begroeten met een lekker bakje koffie/thee. Maar bij een bakje hoort ook iets lekkers en daarvoor doen wij een beroep op u / op jou om b.v. een cake o.i.a. te willen bakken, zodat we iedereen hiervan kunnen laten meegenieten. Aansluitend aan onze eigen dienst is er een gezamenlijke stadsviering, als afsluiting van de Oecumenische Vredesweek, die voor iedereen toegankelijk is. Bij mooi weer op het grasveld rondom onze kerk. *Zie voor meer info blz. 6 van de laatste Getijdenstroom.* Als afsluiting van dit alles is er gelegenheid elkaar te ontmoeten en is er opnieuw koffie met de door u gebakken cake/koek o.i.a. M.a.w. we willen graag 2x uitdelen Daarom hierbij de vraag: Bakt u / bak jij ook mee?

Wilt u de cake dan aub zaterdagmiddag (25/9) tussen 16.00-17.00 uur naar de Grote Kerk brengen? Lukt dat niet dan mag u mij ook bellen, dan kom ik het ophalen. Alvast onze hartelijke dank en we zien elkaar heel graag zondag 26 september. Uw scriba

Maaltijd en Open Podium

Op donderdag 14 oktober is bovenstaande gemeenteactiviteit in de kerk. Wilt u de datum vast noteren? U bent welkom vanaf 17.45 uur. Het is de bedoeling dat iedereen wat meeneemt voor de maaltijd. Er zijn ook spelletjes in de kerk. Vanaf 19.15 uur begint het Open Podium. Wilt u hieraan bijdragen met een act, muziek, stukje of wat ook maar, geeft u zich dan op bij Lies Hager, of een van de andere commissieleden: Ymieke, Berry of Teunard. We zien uit naar een ontspannen avond, die ons weer wat over de coronaschrik heen helpt.

Overige agendapunten:

- Donderdagavond vergadert de kerkenraad weer voor het eerst na de zomerperiode, na de vesper (19.30 uur) in de kerk als opening van het nieuwe vergaderseizoen;
- 17 sept. is er voor de pastoraatsgroep gelegenheid om 11.30 en/of om 16.30 uur het boekje 'Kompas' op te halen. (in de H)
- In de week voorafgaande aan de startzondag ontvangt u als gemeente het vormings- en toerusting boekje '**Kompas**'.
- **Zondag 19 september is er sinds lange tijd weer eens een bijzondere dienst. Deze keer in de Jakobi-kerk te Wommels.** Deze dienst begint om 10.00 uur. Voorganger is ds. Wijmenga m.m.v. het kinderkoor 'under de toer'.