

*Wie niet tegen ons is, is voor ons,
zegt Jezus tegen zijn leerlingen.
Samen moeten we het doen,
samen staan we sterker
samen komen we verder
Samen met elkaar
zijn we in God gezegend*



Korte oecumenische stadsviering in kader afsluiting van de vredesweek

Zondag 26 september 2021

**MUZIKAAL ONTVANGST
NABIJ DE GROTE KERK
(door de Brass Band)**

**aanvang rond 11.15 uur
WOORD VAN WELKOM
door ds. Teunard van der Linden**

**VREDESGEBED
door pastoor Marco Conijn**

Goede God en Vader,
er is pas sprake van vrede
als recht wordt gedaan aan iedereen.
Vrede is rechtvaardig.
Vrede is liefde.
Vrede sluit niet uit.
Vrede is inclusief.
Vrede wordt geboren
als we naar elkaar omzien,
naar elkaar luisteren,
elkaar horen,
elkaar ruimte geven,
elkaar vrijheid geven.

Vrede ontstaat
als de waarheid aan het licht komt,
als recht wordt gepleegd
en de verzoening wordt gezocht.

Als we om ons heen kijken,
zien we de vrede
steeds weer opnieuw aan het licht komen.
En dat is wonderlijk,
gezien alle ellende
die sommige mensen hebben meegemaakt.

In gemeenschappen, getroffen, gekneusd en gebroken
door oorlog, uitbuiting en uitsluiting
staan steeds weer mensen op
die de kracht vinden om te helen,
te verbinden
en te wijzen
naar een horizon van vrede en recht.

Zegen al de mensen goede God
die vrede bewerken,
dag in, dag uit,
door Christus onze Heer.

LIED

Samen in de naam van Jezus
heffen wij een loflied aan.
Want de Geest spreekt alle talen
en doet ons elkaar verstaan.
Samen bidden, samen zoeken
naar het plan van onze Heer.
Samen zingen en getuigen,
samen leven tot zijn eer.

Heel de wereld moet het weten,
dat God niet veranderd is
En zijn liefde als een lichtstraal
doordringt in de duisternis.
Het werk van God is niet te keren,
omdat hij er over waakt.
En de Geest verbreekt de grenzen
die door mensen zijn gemaakt

Prijs de Heer, de weg is open
naar de Vader naar elkaar.
Jezus Christus, Triomfator
mijn Verlosser, Middelaar
Vader met geheven handen,
breng ik u mijn dank en eer
T'is uw Geest die mij doet zeggen
Jezus Christus is de Heer.

ZEGENGEBED DOOR ALLE VOORGANGERS VAN DE STAD

Ds. Wiske Beuker (Doopsgezinde Gemeente)
Pastoor Marco Conijn (Rooms Katholieke Kerk)
Pastor Dorenda Gies (Rooms Katholieke Kerk)
Ds. Teunard v.d. Linden (Prot. Gemeente Harlingen-Midlum)
Majoor Tonnie Scholtens (Leger des Heils)
Ds. Ulbe Tjalingi ((Prot. Gemeente Harlingen-Midlum)

Ds. Wiske Beuker:	De Heer zij voor ons om ons de juiste weg te wijzen. De Heer zij naast ons om ons in de armen te sluiten en te beschermen tegen gevaren van links en rechts.
Majoor Tonnie Scholtens:	De Heer zij achter ons om ons te bewaren voor gemene aanvallen van anderen. De Heer zij onder ons om ons op te vangen als u dreigt te vallen
Pastor Dorenda Gies:	De Heer zij in ons om ons te troosten als wij verdrietig zijn. De Heer zij om ons heen om ons te verdedigen als mensen over ons heen vallen.
Ds. Wiske Beuker:	De Heer zij boven ons om ons te zegenen. Moge God zich over ons ontfermen, nu en altijd.

LIED

U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.
Uit een blinkend stromen,
daald' een engel af,
heeft de steen genomen
van 't verwonnen graf.
U zij de glorie, opgestane Heer!
U zij de victorie, nu en immermeer.

Ziet Hem verschijnen, Jezus onze Heer!
Hij brengt al de zijnen in zijn armen weer.
Weest dan volk des Heren,
blijd' en welgezind,
en zegt telkenkere: Christus overwint!
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

Zou ik nog vrezen, nu Hij eeuwig leeft,
die mij heeft genezen, die mij vrede geeft?
In zijn godd'lijk wezen
is mijn glorie groot,
niets heb ik te vrezen in leven en dood.
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, nu en immermeer.

**KOFFIE, THEE EN KOEK
GERESERVEERD AAN 12 TAFELS**