



**Bij deze dienst**

Het is vandaag de 9<sup>e</sup> zondag van de zomer. Gastvoorganger is ds. Emke Jelmer Keulen, predikant in Engeland. Van harte welkom in de kerk, of met ons verbonden via de livestream of kerkradio. Een goede dienst gewenst.

**Zondag 15 augustus 2021 De dienst begint zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de Grote Kerk**

Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook live te volgen via de live stream [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

**Voorganger:** ds. E.J. Keulen, Engeland

Ambtsdragers Ouderling: Lies Hager ; diaken: Anne van der Tuin ; Organist Otto Roelofsen

Lector: Wibbina Schaap, Schriftlezingen: Genesis 28 : 10 – 22 / 1 Petrus 2 : 1 - 5

Coördinatoren: Rintse Twijnstra, Harmen Bloemhof

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

**Collecte:** (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk)

Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de toreningang.. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

**Bloemengroet**

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

**dhr. Sjoerd van der Schaar** en naar **mevr. Siepie Schaafsma**.

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeentelieden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

**Overlijdensbericht:**

Maandag 9 augustus overleed op 45 jarige leeftijd Petra Kloosterman-Faasse. Zij woonde met haar gezin aan de Sibadaweg 10 .

Wij leven mee met haar man en kinderen, haar ouders en verdere familie in deze dagen van afscheid nemen.

De afscheidsdienst heeft zaterdag 14 augustus plaatsgevonden. In de dienst van 15 augustus zal een In Memoriam worden gelezen.

**Kerkdienst zondag 22 augustus 2021:**

Voorganger ds. Mw. Christien Ferrari, Joure, ouderling van dienst: Harmen Bloemhof, lector: Aagje Wouda, organist : Otto Roelofsen.

Ter info: Er zal deze zondag geen kinderopas zijn.

**Enige aandachtspunten:**

**Koffiedrinken:** Helaas hebben we moeten besluiten, gezien de ontwikkelingen rondom de nieuwe uitbraak van COVID-19, voorlopig het koffiedrinken na afloop van de diensten op te schorten tot nadere datum. Het spijt ons zeer, maar dit lijkt ons op dit moment de beste oplossing.

**Kerkrijden** kan weer....!! contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob. 06 220 661 71

zondag 22 augustus : dhr. D. Onnes tel. 06-37652947

zondag 29 augustus : dhr. K. Hager tel. 0517 414828

**Aanwezig bij de erediensten in de kerk:**

Wilt u aanwezig zijn bij de eredienst in de kerk, dan kunt u zich / kun jij je tot zaterdag 10.00 uur, voorafgaande aan de betreffende zondag, aanmelden bij de scriba via mailadres [avdkzegel@ziggo.nl](mailto:avdkzegel@ziggo.nl)

**Tsjerkepaad 2021:** Veel kerken in Friesland, waaronder ook de Grote Kerk te Harlingen, zijn op de zaterdagmiddagen van 13.30 – 17.00 uur geopend. Zie verder: [www.tsjerkepaad.nl](http://www.tsjerkepaad.nl)

**Vakantietijd:**

Ds. Teunard van der Linden is wegens zijn vakantie afwezig t/m 22 augustus. Heeft u een predikant nodig, om wat voor reden dan ook, dan kunt u contact opnemen met de scriba A. van der Kooi-Zegel, tel. 0517 851995 / Email : [avdkzegel@ziggo.nl](mailto:avdkzegel@ziggo.nl)

**Samen aan Tafel commissie** : u kunt zich nog opgeven voor de barbecue d.d. woensdag 18 augustus om 18.00 uur rondom kerkgebouw 'de Haven'. U kunt u opgeven via de intekenlijsten die in de kerk liggen of door te bellen naar een van onze commissie- leden. Zie voor meer info het laatste nummer van de Getijdenstroom blz 12. Van harte welkom! Anneke Raven tel. 0517 433859

**Meditatie** n.a.v. Handelingen 8 : 26 - 32 : Filippus en de Ethiopiër

*Een Ethiopiër, een eunuch, was in Jeruzalem geweest om daar God te aanbidden en zat nu op de terugweg in zijn reiswagen de profeet Jesaja te lezen. De Geest zei tegen Filippus: "ga naar die man in de wagen". Filippus haastte zich naar hem toe en hoorde hem de profeet Jesaja lezen, waarop hij vroeg: "begrijpt u ook wat u leest?" De Ethiopiër antwoordde: "Hoe zou dat kunnen als niemand mij uitleg geeft?" Hij nodigde Filippus uit om in te stappen en bij hem te komen zitten.*

We fietsen er heel wat af in de zomermaanden. Vele kilometers glijden dan onder onze wielen door. Onze provincies hebben prachtige fietspaden, maar soms moet je ook wel eens door een modderpad.

En eigenlijk is zo'n modderpad net als het leven. Soms heb je vaste grond onder de voeten. Een stevig pad. Soms is het ook lastig, en zak je helemaal in de modder weg. Drijfzand waar je je niet uit redt, tenzij een ander je een plank geeft, of een hand, een stuk touw. Anders red je het niet alleen en is het handig dat je niet alleen bent op zo'n pad. Heel soms kom je op zo'n pad iemand toevallig tegen, dat je het geen toeval meer kunt noemen. Iemand die je een weg laat inslaan die je vooraf niet bedacht had.

Dat maakt de minister van Financiën uit Ethiopië mee als hij zich op de terugweg van Jeruzalem een beetje 'in drijfzand' bevindt.

De Ethiopiër heeft op zijn pelgrimstocht een boekrol gekocht van de profeet Jesaja en leest er op de terugweg in. Hardop.....

Maar te toevallig om het toeval te noemen loopt de apostel Filippus langs diezelfde weg en hoort de man lezen. 'Die begrijpt er niks van', denkt Filippus verbaast als hij hem hoort lezen: 'Meneer, hebt u enig idee wat u leest?' 'Nee, eigenlijk niet' antwoordt de Ethiopiër, 'maar als u het wel snapt, stap dan in en leg mij het uit'.

En zo gebeurt het. Of nee, er gebeurt veel meer. 'De woorden van Jesaja hebben betrekking op Jezus', legt Filippus uit. 'Hij is de hoeksteen die door de Schriftgeleerden en tempelheersers in Jeruzalem is afgekeurd. Ze moeten Hem niet. Maar juist **Hij** heeft ons opnieuw zicht op God gegeven, in Zijn eigen leven en sterven'. Filippus legt het zo uit, dat de man uit Ethiopië gedoopt wil worden. Dat gebeurt. Langs de kant van de weg. 'En hij vervolgt vol blijdschap zijn weg', staat er dan. Drijfzand is vaste grond geworden. Soms kom je God tegen op zo'n modderpad.

In de gemeente waar ik hiervoor woonde, had onze predikant eens een preek over deze tekst uit Handelingen en bij de voorbede was er gevraagd om te bidden voor een gemeentelid die de volgende dag een ernstige operatie zou ondergaan. Tijdens de voorbede sprak de predikant ook over de verschillende paden die we soms moeten gaan. Omdat ik dienst had stond ik na de dienst naast de predikant bij de deur en hoorde zo het korte gesprekje van een familielid van de vrouw met de predikant. 'Dominee' zo zei hij: 'Dat raakte mij, dat gebed....'. 'Wat raakte u daarin', vroeg de predikant.

De man aarzelde even en zei toen, "Wat u vertelde over dat modderpad zat ook in dit gebed. Je hebt iemand nodig onderweg. En ik voelde door dat gebed dat die iemand God is. Hij zal ons helpen en sterken in dit 'moddermoment' en ik heb dat eigenlijk nooit zo gevoeld". Aldus mijn broeder in het geloof.

Dit korte gesprekje zette mij tot nadenken en vanuit het gelezen Schriftgedeelte heb ik deze meditatie op papier gezet. Ook omdat ik zelf vele keren heb mogen ervaren dat niet alleen mensen, maar ook woorden te toevallig kunnen zijn om het toeval te noemen. En toeval bestaat voor mij niet, want op die momenten kwam God even heel dichtbij.

*1 Nooit kan 't geloof te veel verwachten,  
des Heilands woorden zijn gewis.  
't Faalt aardse vrienden vaak aan krachten,  
maar nooit een vriend als Jezus is.  
Wat zou ooit zijne macht beperken?  
't Heelal staat onder zijn gebied!  
En wat zijn liefde wil bewerken,  
ontzegt Hem zijn vermogen niet.*

*2 Die hoop moet al ons leed verzachten.  
Komt, reisgenoten, 't hoofd omhoog!  
Voor hen, die 't heil des Heren wachten,  
zijn bergen vlak en zeeën droog.  
O zaligheid niet af te meten,  
o vreugd, die alle smart verbant!  
Daar is de vreemd'lingschap vergeten  
en wij, wij zijn in 't vaderland!*

Met een hartelijke groet van uw scriba, Annie van der Kooi-Zegel

**Orgelconcert door Eeuwe Zijlstra**

**In de Grote Kerk te Harlingen** vindt op **vrijdag 20 augustus a.s. om 20.00 uur** weer een orgelconcert plaats. Het is het enige concert dat de Stichting Concerten Grote Kerk Harlingen dit jaar organiseert. Organist is Eeuwe Zijlstra, de eerste organist van de Grote Kerk en daarnaast organist van de Doopsgezinde Kerk te Groningen en de Oosterpoort, eveneens te Groningen.



Eeuwe Zijlstra is dit jaar 25 jaar organist van de Grote Kerk.

Dit jubileum kon eerder dit jaar op bescheiden schaal tijdens een kerkdienst gevierd worden.

Vrijdag 20 augustus betreft het dus een soort "jubileumconcert".

Eeuwe geeft veel concerten in binnen- en buitenland en doet ook speciale projecten met kinderen, met name in de provincie Groningen. Voor het concert op genoemde datum heeft Eeuwe een bijzonder mooi programma samengesteld, voornamelijk bestaande uit verzoeknummers, opgegeven door donateurs van de Stichting en leerlingen. Gespeeld worden o.a. composities van J.S. Bach en J. Alain.