



Bij deze dienst

Het is vandaag de 8^e zondag van de zomer. Gastvoorganger is kandidaat Arjen de Gorter, Harlingen
Van harte welkom in de kerk, of met ons verbonden via de livestream of kerkradio. Een goede dienst gewenst.

Zondag 8 augustus 2021 De dienst begint zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de Grote Kerk

Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl

Voorganger: kandidaat A.T. de Gorter

Ambtsdragers Ouderling: Doede Onnes ; diaken: Anne van der Tuin ; Organist Eeuwe Zijlstra

Lector: Jan de Jong, Schriftlezingen: Psalm 27 : 1 – 14 / Lucas 11 : 1 -13 (NBV)

Coördinatoren: Evelien de Boer en Oane Zuidema

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk)

Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de toreningang.. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

Bloemengroet

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

mw. Janny Sijtsma-Nouwen, (herstellende van een oogoperatie) en naar **ds. Ulbe Tjallingii**.

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Een berichtje van ds. Tjallingii: “Vanaf 17 juli ben ik door een virusinfectie (geen corona) ernstig ziek, en daardoor niet in staat om te werken. Ik hoop elke dag weer wat verder op krachten te komen. Hartelijke groet van ds. Ulbe Tjallingii “.

Meeleven:

Op het moment van schrijven zijn er binnen onze gemeente een aantal gemeenteleden die ziek zijn, sommige zelfs zeer ernstig ziek. Wij wensen al onze zieken en allen die rondom hen staan, sterkte en kracht en Gods nabijheid.

Kerkdienst zondag 15 augustus 2021:

Voorganger ds. E.J. Keulen, Engeland, ouderling van dienst: Lies Hager, lector: Wibbina Schaap, organist : Otto Roelofsen

Ter info: Er zal deze zondag geen kinderoppas zijn.

Enige aandachtspunten:

Koffiedrinken:

Helaas hebben we moeten besluiten, gezien de ontwikkelingen rondom de nieuwe uitbraak van COVID-19, voorlopig het koffiedrinken na afloop van de diensten op te schorten tot nadere datum. Het spijt ons zeer, maar dit lijkt ons op dit moment de beste oplossing.

Kerkrijden kan weer....!! contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob. 06 220 661 71

zondag 8 augustus : dhr. S.J.Swijntink tel. 431161

zondag 22 augustus : dhr. D.Onnes tel. 06-37652947

zondag 29 augustus : dhr. K.Hager tel. 414828

Aanwezig bij de erediensten in de kerk:

Wilt u aanwezig zijn bij de eredienst in de kerk, dan kunt u zich / kun jij je tot zaterdag 10.00 uur, voorafgaande aan de betreffende zondag, aanmelden bij de scriba via mailadres avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch 0517 851995

Tsjerkepaad 2021: Veel kerken in Friesland, waaronder ook de Grote Kerk te Harlingen, zijn op de zaterdagmiddagen van 13.30 – 17.00 uur geopend. Zie verder: www.tsjerkepaad.nl

Orgelconcert vrijdag 20 augustus in de Grote Kerk te Harlingen. Organist Eeuwe Zijlstra. Aanvang 20.00 uur
Zie voor meer informatie de laatste Getijdenstroom blz. 11.

Meditatie:

Maar er viel ook wat zaad in vruchtbare aarde, en dat bracht honderdvoudig vrucht voort toen het was opgeschoten. Hij voegde er met luide stem aan toe: 'wie oren heeft om te horen, moet goed luisteren'. Lucas 8 vers 8

Een heleboel mensen kunnen veel aanhoren maar niet luisteren. Hetgeen hen verteld wordt, gaat vlot het ene oor in en het andere weer uit. Het is te merken in alle geledingen van de samenleving en we beginnen er al vroeg mee. Hoe vaak moet je als ouder zeggen: Kind, **luister**.

Ze hebben dan wel gehoord dat er wat gezegd is, maar wat.....**dat** dringt niet tot hen door.

Op school zie je hetzelfde gebeuren. Er wordt les gegeven, maar of het wordt opgepikt?

Op het werk: er wordt je iets opgedragen of gezegd dat je zus of zo moet doen, maar je doet het op je eigen manier.

In de kerk: de dominee kan preken tot hij blauw ziet, maar of de hoorders het in zich opnemen?

Kortom: je hebt wel gehoord maar het niet verstaan, – **begrepen**.

Er wordt veel zaad gestrooid, maar het valt niet allemaal in de goede aarde. Als wij het Woord van God horen, wat doen wij dan? Gaan we dan de stilte in om het Woord in ons hart te laten doordringen?

Vaak niet, en dus heeft het zaad, daar althans, geen wortel geschoten.

Als wij na het aanhoren van de zondagse preek overgaan tot de orde van de dag zonder eerst stil te worden voor God om Hem te vragen wat Hij ons te zeggen had, dan schiet het zaad geen wortel.

Het gepredikte Woord moet dus **één** in ons worden, het moet vlees en bloed in ons worden, dat wil zeggen, het moet gestalte in ons krijgen in ons leven. En wanneer dat achterwege blijft dan zullen we in een tijd van beproeving, van minder interesse, van onverschilligheid afvallig worden, ons van het Woord gaan afkeren.

We hebben dan niet geleerd in de tijd dat God ons zegende met Zijn Woord, Hem de eer te geven en zo op Hem te gaan vertrouwen.

En als het allemaal niet zo loopt zoals wij graag willen, dan raken we in paniek en roepen: "Waar is nu mijn God"?

Dan merken we dat we teveel op onszelf hebben gebouwd en vertrouwd en de stem van God genegeerd hebben.

Ook zijn er mensen die zo aan de aardse dingen gebonden zijn, dat ze niet eens aan God toekomen.

Ze zijn misschien best vroom en godsdienstig, maar ze dragen geen vrucht, omdat ze in hun vroomheid slechts op zichzelf gericht zijn. En dit alles gaat, zoals het hier staat "gaandeweg". (14)

Kent u dat ook in uw eigen leven, dat u ineens merkt, dat u God kwijt bent?

Zo heel geleidelijk zijn we dan geestelijk verdord en daardoor onbruikbaar geraakt.

Maar als wij te midden van alle ellende volharden in het doen van Gods wil, zullen we vruchtbaar zijn. Voor Hem en onze naaste.

*Wil je wel geloven
dat het groeien gaat,
klein en ongelooflijk
als een mosterdzaad,
dat je had verborgen
in de zwarte grond
en waaruit een grote
boom ontstond.*

*Wil je wel geloven
het begin is klein,
maar het zal een wonder
boven wonder zijn
als je het gaat wagen
met Gods woord alleen.
Dan gebeuren wond'ren
om je heen.*

*Wil je wel geloven
dat je vrede wint,
als je vol vertrouwen leeft
zoals een kind.
Als je een geloof hebt
als een mosterdzaad,
groeit de liefde uit
boven de haat.*



Met een hartelijke groet van uw scriba, Annie van der Kooi-Zegel

(dit is één van de meditaties die door mij werd geschreven als voorzitter van Passage in mijn vorige woonplaats)

Vakantietijd:

Ds. Teunard van der Linden is vanaf vandaag wegens zijn vakantie afwezig t/m 22 augustus. Heeft u een predikant nodig, om wat voor reden dan ook, dan kunt u contact opnemen met de scriba A. van der Kooi-Zegel, tel. 0517 851995 /

Email : avdkzegel@ziggo.nl

Samen aan Tafel commissie :

Barbecue woensdag 18 augustus om 18.00 uur rondom kerkgebouw 'de Haven'.

Heel graag nodigen we u uit voor onze jaarlijkse barbecue op woensdag 18 augustus.

U kunt u opgeven via de intekenlijsten die in de kerk liggen of door te bellen naar een van onze commissieleden.

Zie voor meer info het laatste nummer van de Getijdenstroom blz 12

Met een hartelijke groet van Anneke Raven (433859)