



Bij deze dienst

Het is vandaag de 10^e zondag van de zomer. Gastvoorganger is ds. Christien Ferrari uit Joure.
Van harte welkom in de kerk, of met ons verbonden via de livestream of kerkradio. Een goede dienst gewenst.

Zondag 22 augustus 2021 De dienst begint zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de Grote Kerk

Liturgische kleur: groen Deze dienst is ook live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl

Voorganger: ds. mw. Chr. Ferrari -van Schuppen, Joure

Ambtsdragers Ouderling: Harmen Bloemhof ; diaken: Evelien de Boer ; Organist Otto Roelofsen

Lector: Hillie Riemersma, Schriftlezingen: Lucas 8 : 1 -3 / Marcus 15 : 40-41 / Marcus 16 : 1 – 7

Coördinatoren: Oane Zuidema en Theo van der Meulen

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk)

Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de toreningang.. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

Bloemengroet

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

mw. M. Sijtsma-Bruinsma (zie hieronder bij meeleven), **en naar dhr. S. Schuil** (een dikke maand geleden overleed zijn echtgenote). De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven:

- mw. Minna Sijtsma-Bruinsma werd drie weken geleden gebeten door een hond. Een behoorlijke wond in haar kuit en een blauw – gekneusd borstbeen als gevolg. Been omhoog is de opdracht, wat voor Minna Sijtsma ‘best moeilijk’ is. Wij wensen haar een spoedig herstel.
- mw. Antje van den Nieuwenhuizen-ten Napel (vh wonende in Almenum) is verhuisd naar Woonzorgcentrum Westerpoot, in Franeker.
- Mw. Janny Sijtsma-Nouwen is weer naar het UMCG geweest ter controle na de oogoperatie. Het is nog onzeker of zij het zicht weer terug zal krijgen in dit oog. Heel veel sterkte gewenst.

Wij denken ook aan onze gemeenteleden die ziek zijn en zij die zorgen hebben. Aan hen die met een verlies moeten leven, of het nu nog maar kort geleden is of al iets langer, het gemis is en blijft.

Wij bidden om kracht en liefde van mensen om u / om jullie heen.

Kerkdienst zondag 29 augustus 2021: Voorganger ds. Teunard van der Linden
ouderling van dienst: Annie van der Kooi, lector: Jaap van der Meulen, organist : Eeuwe Zijlstra

Enige aandachtspunten:

Koffiedrinken: Helaas hebben we moeten besluiten, gezien de ontwikkelingen rondom de nieuwe uitbraak van COVID-19, voorlopig het koffiedrinken na afloop van de diensten op te schorten tot nadere datum. Het spijt ons zeer, maar dit lijkt ons op dit moment de beste oplossing.

Kerkrijden kan weer....!! contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093 / mob. 06 220 661 71

zondag 22 augustus : dhr. D. Onnes tel. 06 376 529 47

zondag 29 augustus : dhr. K. Hager tel. 0517 414828

Aanwezig bij de erediensten in de kerk:

(dit blijft nog zo tot na de eerstvolgende persconferentie)

Wilt u aanwezig zijn bij de eredienst in de kerk, dan kunt u zich / kunt u zich tot zaterdag 10.00 uur, voorafgaande aan de betreffende zondag, aanmelden bij de scriba via mailadres avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch 0517 851995

Tsjerkepaad 2021: Veel kerken in Friesland, waaronder ook de Grote Kerk te Harlingen, zijn op de zaterdagmiddagen van 13.30 – 17.00 uur geopend. Zie verder: www.tsjerkepaad.nl

Meditatie n.a.v. Jesaja 49: vanaf vers 14-18; en Jesaja 50 vers 1 t/m 3 : **'zou mijn arm te kort zijn om te bevrijden?'**

Alle hoop lijkt vervlogen voor de joodse ballingen in Babel. Alles is verloren. Hun land is verwoest, hun tempel ligt in puin. En zij zitten in een ver, vreemd land en zien met lede ogen aan hoe hun kinderen helemaal op lijken te gaan in de allesbeheersende Babylonische cultuur. Het kan niet anders dan dat Gods volk op zal lossen in de wereld van de heidenen. Niemand zal daar nog iets tegen kunnen doen. In zo'n wanhoop stemming verkeren de ballingen.

Uitgerekend in die situatie stuurt God een profeet die zegt: *"dit zegt de Heer: zou mijn arm te kort zijn om te bevrijden?"*

Ook wij mogen ons aangesproken weten door deze woorden. Ook wij kunnen ons machteloos voelen tegenover een overweldigende werkelijkheid. Veel dingen hebben we niet in de hand omdat onze armen te kort zijn. We kunnen er niet bij.

Ouders zien hun kind afglijden in de wereld van drugs. Ze hebben alles geprobeerd, maar tevergeefs. Een ondernemer ziet zijn bedrijf, zijn levenswerk te gronde gaan. Hoe hij ook zijn best doet, in een tijd van aanhoudende crisis / corona redt hij het niet meer. Mensen zien een dierbare sterven. Ze zouden hen willen vasthouden, maar ze moeten hen juist loslaten.

Er is een verharding binnen onze maatschappij te constateren, een verwoesting van de natuur. Als kerken voelen we ons vaak bedreigd door de kerkverlating. Er is een burgeroorlog in Syrië aan de gang, Afghanistan is overgenomen door de Taliban, mensen zijn op de vlucht en we hebben het gevoel dat we er alleen maar machteloos naar kunnen kijken.

Er zijn krachten en mechanismen die als golven over ons heen slaan. We lijken helemaal nergens te zijn, onze invloed is zeer beperkt, onze mogelijkheden snel uitgeput. We voelen ons te kort schieten.

Dat betekent niet dat we dan maar het moedeloze hoofd in de schoot moeten werpen. Wat we kunnen doen tegen leed en verdriet moeten we ook doen. Maar ook mogen we dan terugvallen op God, die gezegd heeft: *"zou mijn arm te kort zijn om te bevrijden?"*

Als onze menselijke mogelijkheden uitgeput zijn, als onze armen niet verder reiken, dan mogen we weten dat God er ook nog is, wanneer ons leven wankelt. In Deut 33: 27 staat het zo: *"Van oudsher is God een schuilplaats, zijn armen dragen u voor eeuwig".*

Want uiteindelijk mogen we er op vertrouwen dat – wat er ook gebeurt – hij de Wereld en ons in Zijn hand houdt.

Destijds heb ik hier onderstaand lied bij uitgezocht: Gezang 409 (uit het oude liedboek):

1 Laat ons de Heer lof zingen,
juicht, al wie bij Hem hoort!
Hij zal met trouw omringen
wie steunen op zijn woord.
Al moet ge hier ook dragen
veel duisternis en dood,
gij hoeft niet te versagen,
Hij redt uit alle nood.

2 God heeft u uitverkoren
en uw geloof gebouwd,
Hij heeft een eed gezworen
aan elk die Hem vertrouwt:
dat Hij hen zal omgeven
met sterkte als een wal,
dat Hij wie met Hem leven
de zege schenken zal.

4 Daarom dan niet versagen,
maar moedig verder gaan!
De Heer doet redding dagen,
Hij trok uw lot zich aan.
Wie lijdt, - God zal het merken,
't is alles Hem bekend;
Hij zal zijn kind'ren sterken
met woord en sacrament.

5 Daarom lof zij de Here,
in wie ons heil bestaat,
Hem die ons toe wou keren
zijn liefelijk gelaat.
Hij moge ons behoeden,
elkander toegewijd,
en schenke ons al 't goede
nu en in eeuwigheid.

Met een hartelijke groet van uw scriba, Annie van der Kooi-Zegel
(volgende week is ds. van der Linden er weer en komen de meditatie weer van zijn hand)

**Agenda:**

Denkt u er aan om voor maandag 23 augustus **18.00 uur** uw kopij voor de nieuwe Getijdenstroom in te leveren?

E-mail : getijdenstroom@pg-harlingen.nl

Vergadering(en) e.a.:

vrijdag 27 augustus	9.00 uur	werkgroep Eredienst	in de Hoeksteen
elke woensdag	van 9.00 – 16.00 uur	de Inbreng, Industrieweg 4 geopend.	
elke donderdag	van 19.30 – 20.30 uur	Stiltemoment in de Grote Kerk	
elke vrijdag	van 19.00 – 20.00 uur	uitzending Kruispunt op RSH (ether: 106.2 fm / kabel ; 104.1 fm)	
elke zaterdag	van 9.00 – 12.00 uur	de Inbreng, Industrieweg 4 geopend	
elke dinsdag	ophaaldag van goederen bestemd voor de Inbreng. Tel. 06 5027 7623		