

# Orde van dienst 15 augustus 2021

**Voorganger** ds. E.J. Keulen, Engeland  
**Ouderling van dienst:** Lies Hager  
**Lector:** Wibbina Schaap  
**Organist :** Otto Roelofsen

## Orgelspel / Welkom

### Aanvangslied: lied 280 : 1 – 4 – 5 en 7

1 De vreugde voert ons naar dit huis  
waar 't woord aan ons geschiedt.  
God roept zijn naam over ons uit  
en wekt in ons het lied.

4 Zal dit een huis, een plaats zijn waar  
de hemel open gaat,  
waar gij ons met uw eng'len troost,  
waar gij U vinden laat?

5 Onthul ons dan uw aangezicht,  
uw naam , die met ons gaat,  
en heilig ons hier met uw licht,  
uw voorbedachte raad.

7. Dit huis slijt met ons aan de tijd,  
maar blijven zal de kracht.  
Die wie hier schuilen verder leidt  
tot alles is volbracht.

## Groet en bemoediging

**Voorganger:** De Heer zij met u  
**allen:** ook met u zij de Heer.  
**Voorganger:** Onze hulp is in de naam van de Heer  
**allen:** Die hemel en aarde gemaakt heeft.

## Kyriegebed besloten met:

**voorganger:** ..... roepen wij tot U:  
**Allen :** Heer ontferm U!  
Christus ontferm U!  
Heer ontferm U !

## Glorialied: 150a : 1 – 2 en 4

1. Geprezen zij God ! Gij engelen koor  
dat steeds naar Hem hoort, prijs Hem om zijn woord!  
Gij hemelen, loof Hem wiens hand alles schiep,  
die allen daarboven tot dankzegging riep.

2. Geprezen zij God ! Gij allen op aard,  
aanbid Hem die u als kind'ren aanvaardt.  
Loof Hem die uw Heer is met juichende stem.  
Beantwoord zijn liefde : leef altijd voor Hem.

4. Geprezen zij God ! Ons lied is gewijd  
aan Hem die altijd ons helpt en geleidt.  
Om zijn goede schepping, om hemels genot,  
zijn gunst en vergeving: geprezen zij God !

## Gebet bij de opening van de Schrift

### Schriftlezing Oude Testament: Genesis 28 : 10 – 22

#### Psalm 84 : 1 en 3

1 Hoe lieflijk, hoe goed is mij, HEER,  
het huis waar Gij uw naam en eer  
hebt laten wonen bij de mensen.  
Hoe brand ik van verlangen om  
te komen in uw heiligdom.  
Wat zou mijn hart nog liever wensen  
dan dat het juichend U ontmoet  
die leven zijt en leven doet.

3 Welzalig die uit uw kracht leeft,  
die naar uw tempel zich begeeft,  
zijn hart wijst hem de rechte wegen.  
Zij trekken op van overal  
en, gaat het door het dorre dal,  
dan valt op hen een milde regen.  
Ja, in het hart van de woestijn  
ontspringt een heldere fontein.

### Schriftlezing Nieuwe Testament: 1 Petrus 2 : 1 -5

#### Zingen lied 275 : 1 – 2 – 3 en 4

1. Heer onze Heer, hoe zij Gij aanwezig  
en hoe onzegbaar ons nabij.  
Gij zijt gestadig met ons bezig,  
onder uw vleugels rusten wij.

2. Gij zijt niet ver van wie U aanbidden,  
niet hoog en breed van ons vandaan.  
Gij zijt zo mens'lijk in ons midden  
dat Gij dit lied wel zult verstaan.

3. Gij zijt onzichtbaar voor onze ogen  
en niemand heeft U ooit gezien.  
Maar wij vermoeden en geloven  
dat Gij ons draagt, dat Gij ons dient.

4. Gij zijt in alles diep verscholen,  
in al wat leeft en zich ontvouwt.  
Maar in de mensen wilt Gij wonen  
met hart en ziel aan ons getrouwd.

## Uitleg en verkondiging / Orgelspel

### Geloofslied : lied 91a

1. Wie in de schaduw Gods mag wonen  
hoeft niet te vrezen voor de dood.  
Zoek je bij Hem een onderkomen –  
dan wordt zijn vrede jou tot brood.  
God legt zijn vleugels van genade  
beschermend om je heen als vriend  
en Hij bevrijdt je van het kwade,  
opdat je eens geluk zult zien.

2. Engelen zendt Hij alle dagen  
om jou tot vaste gids te zijn.  
Zij zullen je op handen dragen  
door een woestijn van hoop en pijn.  
Geen bange nacht zal je doen beven,  
geen ziekte waar een mens van breekt.  
Lengte van leven zal God geven,  
rust aan de over van een beek.

3. Geen duister zal je overvallen,  
er is een licht dat eeuwig brandt.  
Duizenden doden kunnen vallen, –  
jij blijft geschreven in Gods Hand.  
God is een schild voor zijn getrouwen  
die leven van geloof alleen,  
Hij zal een nieuwe hemel bouwen  
van liefde om hun tranen heen.

**Overlijdensbericht: aansteken kaars – I.M. –  
moment van stilte – aansluitend zingen we:**

### **Lied 268 vers 2**

Geef dat wij hier nooit alleen zijn,  
bij dag en nacht.  
Engelen steeds om ons heen zijn,  
bij dag en nacht.  
Dat de doden bij U leven,  
eeuwig in uw licht geheven –  
Allen door uw trouw omgeven,  
bij dag en nacht.

### **Dank – en voorbeden**

**elke bede wordt besloten met lied 367k:**

*Hoor ons bidden, God en luister  
wees nabij in Licht en duister.*

### **Stil gebed – Onze Vader**

### **Slotlied : lied 263**

1. Wees gij mijn toevlucht de komende nacht,  
de morgen die ik ondanks alles verwacht.  
Hoe kan ik gaan slapen, als Gij er niet zijt,  
die mij van het donker en wanhoop bevrijdt.

2. Wees gij mijn wijsheid, de rust in mijn hart,  
bevrijding van wat mij ontstelt en verwart,  
de hoop die mij grond geeft als alles verdwijnt,  
het duister me aangrijpt, de zon niet meer schijnt.

3. Gij zelf moet meegaan, uw lichtend gelaat,  
een gids die mij voorgaat en nimmer verlaat.  
De dag loopt ten einde, de nacht is nabij,  
wees Gij nu mijn toekomst, het duister voorbij.

**ZEGEN / Zingen: Amen, amen, amen**

**Orgelspel,**

**collecteschalen bij de uitgang  
50 -50 VOOR DIACONIE EN KERK**

**wilt u aub de kerk niet eerder verlaten dan na de  
aanwijzing van de coördinatoren !!**