



Bij deze dienst

Het is de vijfde zondag van de zomer, die er na veel nattigheid ook daadwerkelijk meer van lijkt te komen. Deze zondag wordt de heilige doop bediend aan Meike Ozinga, de jongste dochter van Sander en Carla en het zusje van Ninthe en Bodyn. We zijn blij met de ouders en grootouders, dat het sacrament van de doop weer bediend kan worden 'in het midden der gemeente', zoals onze kerkorde voorschrijft. In het kerkblad stond al aangekondigd, dat de zondagen van juli in het teken staan van het Bijbelboek Prediker. Vanmorgen enkele gedeelten uit de hoofdstukken 5 en 7, over het mijden van onnodig veel woorden en het mijden van ergernis, die volgens Prediker huist in de boezem der dwazen. Dit betekent niet, dat je niet kritisch mag zijn. Maar ergernis gaat verder. Aanhoudende ergernis schuift een wolk voor de zon. Dan kun je beter wonen in het licht...

Graag een goede dienst gewenst, thuis via de livestream of kerkradio verbonden, en in de kerk, waarvan de deuren weer uitnodigend openstaan, al is het koffiedrinken voorlopig geschrapt naar aanleiding van de huidige coronasituatie en het houden van onvoldoende afstand.

Zondag 18 juli 2021

Liturgische kleur: groen

Voorganger:

Ambtsdragers

Lector:

Kindernevendienst:

Coördinatoren:

Collecte:

Koster / beamer

De dienst begint zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de Grote Kerk

Deze dienst is ook live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl

Ds. Teunard van der Linden

Ouderling: Jet Twijnstra ; diaken: Sissy de Boer ; Organist Eeuwe Zijlstra

Syds Keuning / Schrittlezingen: Prediker 5 : 1-6 en 7 : 1-10

Neeltje Hiemstra

Ele Henk Wouda en Theo van der Meulen

Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte: (deze is voorlopig nog alleen bij het uitgaan van de kerk)

Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de toreningang.. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

Bloemengroet

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar

fam. Scheepstra-Bloemsma, en naar mevr. A. Bambach-van den Berg.

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven

- Cees en Pietie Faasse leven in ernstige zorg over hun dochter Petra, die met acute leukemie is opgenomen in het MCL. Wij willen hen dragen in onze gedachten en omringen met onze gebeden.
- Wij ontvingen via Harry en Yvonne Jellema het bericht dat de zus van Harry, Rinkske Jellema, ongeneeslijk ziek is en niet lang meer te leven heeft. Wij gedenken haar in het bijzonder vanmorgen in onze voorbeden.
- Mevr. A. Switink-Visser ligt op het moment van schrijven in het MCL. Zij is geopereerd aan haar voet, maar vanwege een ontsteking moet zij iets langer in het ziekenhuis blijven. Hopelijk mag zij over niet al te lange tijd weer naar huis terugkeren.
- Mevr. De Vries-Walstra heeft een tweetal weken in het MCL gelegen vanwege een gebroken heup. Na de operatie verblijft zij nu voor revalidatie in Borniaherne.

Wij denken verder ook aan de chronisch zieken, die dagelijks te maken hebben met een verslechterde gezondheid.

Wij wensen al onze zieken, genoemd en niet genoemd, moed en kracht en Gods nabijheid.

Meditatie

'Voegt u in het eenvoudige' – Rom. 12:16b

Bovenstaand zinnetje maakt deel uit van Romeinen 12:16, een tekstvers dat begint met de oproep om eensgezind te zijn en afsluit met de oproep om niet eigenwijs te zijn. Daaruit valt af te leiden dat eigenwijze mensen moeite hebben zich te voegen in het eenvoudige; en dat het zinnen op



hoge dingen snel tot onenigheid leidt. Zo is de oproep het eenvoudige te eren behalve een persoonlijk appel, ook een regel voor het gemeenteleven: laat het eenvoudige daarin niet ondersneeuwen: de eenvoudige omgang met elkaar, de eenvoudige taken, als koffie schenken en schoonmaken en misschien is ook bedoeld de eenvoud van de blijde boodschap, die gelegen is in de naam van Jezus.

Voorgangers kunnen zich dit woord aantrekken door niet *'over de hoofden heen te preken'*. De eenvoud hoort bij de kinderen en de houding van een kind, dat zich voegt in het eenvoudige, dan wel zich eenvoudig voegt naar zijn ouders. *'Doe ons de eenvoud vinden / en God, voor U als kinderen / op aarde vroom en vrolijk zijn'*, zegt de dichter van Lied 246b.

Eenvoud is het kenmerk van het ware. Zo zou er meer te noemen zijn. Eenvoudig wil niet zeggen simpel. En kinderlijk is iets anders dan kinderachtig. In een maatschappij met hoog opgeleide mensen, hoeft van voorgangers geen visserslatijn verwacht worden, omdat het simpel moet zijn.

Paulus spreekt elders over *'melk en vlees'* – het mag best wat dieper graven allemaal, als de eenvoud daardoor niet in het gedrang komt. *'Als je niet eenvoudig kunt zeggen, heb je het nog niet begrepen,'* zei mijn theologieprofessor Van der Velde vroeger. Dat komt dicht bij eenvoud als kenmerk van het ware.

Mooi in het tekstwoord is het woordje voegen. Voegt u in het eenvoudige betekent ook: je niet laten voorstaan op kennis of macht, niet met de neus in de wind lopen, het hart niet hoog dragen, maar eenvoudig dicht bij de mensen, bij jezelf en bij de ander blijven. Anders liggen inderdaad onenigheid en eigenwijsheid op de loer. De wereld is ingewikkeld en het leven complex. Daartegenover staat de eenvoud van het geloof, ons gegeven in de naam van Jezus. Omwille van Hem kun je met vreugde en blijdschap de eenvoud en de eenvoudige liefhebben.

De kerkvader Augustinus schrijft in zijn Belijdenissen dat hij het nederige kruid van de liefdevolle gemeenschap in Christus pas vond, toen de ceders van zijn hoogmoed waren geveld. Ook zo kunnen wij de eenvoud bewaren: door met vreugde en liefde deel uit te maken van de gemeente van Christus. Het is God zelf, die zich in Hem heeft willen voegen in het eenvoudige, God zelf, die God uit-één-stuk is in zijn liefde en ontferming. Met de dichter van Psalm 136:

*1. Loof de Heer, want Hij is goed,
trouw in alles wat Hij doet.
Want zijn goedertierenheid
zal bestaan in eeuwigheid.*

*2. Geef de God der goden eer,
jubel voor der heren Heer.
Hij doet wonderen, Hij alleen
trouw door alle tijden heen.*

*3. Loof Hem die de hemel schiep,
zijn verstand is grond'loos diep.
Hij bereidde zee en land.
Eeuwig houdt zijn liefde stand.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Een aantal belangrijke berichten:

Het blijkt dat het op dit moment niet helemaal duidelijk is of u / jullie je nog moet(en) aanmelden om aanwezig te zijn bij de eredienst op de zondag in de Grote Kerk. Dat blijft voorlopig nog zo tot nader order. U kunt zich / je kunt je tot zaterdag 10.00 uur, voorafgaande aan de betreffende zondag, aanmelden bij de scriba via mailadres avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch 0517 851995

Kerkrijden kan weer....!! contactpersoon Oane Zuidema tel. 0517 430093

>>>> **wilt u zondag 18 juli gebruik maken van de kerkauto dan kunt u bellen naar Sietse Switnyk, tel. 06 53 659 520**

Koffiedrinken: Helaas hebben we moeten besluiten, gezien de ontwikkelingen rondom de nieuwe uitbraak van COVID-19, voorlopig het koffiedrinken na afloop van de diensten op te schorten tot nadere datum. Het spijt ons zeer, maar dit lijkt ons op dit moment de beste oplossing.

Tsjerkepaad 2021: Veel kerken in Friesland, waaronder ook de Grote Kerk te Harlingen, zijn op de zaterdagmiddagen van 13.30 – 17.00 uur geopend. Zie verder: www.tsjerkepaad.nl

Het 'Stilte Uur' is iedere donderdagavond van 19.30 – 20.30 uur (gewijzigde aanvangstijd) in de Grote Kerk.

OPROEP : **KosterKees zoekt oude smartphones**

Zoals u wellicht wel weet gaat KosterKees regelmatig naar Tanji, Gambia. Hij logeert daar bij een Nederlandse vriendin, Astrid, die daar een compound (huis op afgesloten erf) bewoont.

Tanji is een (arm) vissersdorp, er is weinig geld en werk. We zijn op zoek naar gebruikte smartphones, die daar nog een tweede leven kunnen krijgen. Smartphones (dus waar je apps op kunt zetten) zijn daar erg belangrijk; het is vaak de enige manier waarmee de gewone Gambiaan het internet op kan, want men heeft vaak geen computer.

Het maakt in principe niet uit welk merk, het kan Samsung zijn of een oude iPhone. Als u nog een oude telefoon hebt liggen dan houdt KosterKees zich van harte aanbevolen.

U kunt ze op zondag meenemen naar de kerk of afgeven op Kerkpoortstraat 5, kosterwoning. Alvast hartelijk dank! KosterKees

