



Bij deze dienst

Vorige week zondag vierden wij het Heilig Avondmaal, op de Zondag van de Drie-ene. De zondag van vandaag en die van volgende week worden geteld als zondagen na Trinitatis. Daarna beginnen de zondagen van de zomer. We lezen vandaag verder in het prachtige Bijbelboek Handelingen der apostelen. Een passende vervolglezing na Pinksteren. Saulus wordt geroepen, gedoopt en de handen opgelegd en gaat meteen aan de slag als 13e apostel. De gemeente in Jeruzalem kan het niet geloven, dat deze fanatieke christenvervolger nu deel uitmaakt van Gods Kerk. Gelukkig treedt Barnabas voor Saulus op als mentor en helper. Hij reikt hem de hand en helpt de gemeente in Jeruzalem over de drempel van wantrouwen en vrees te stappen. Zo mogen ook wij elkaar de helpende hand reiken in het leven, tot opbouw van elkaar en tot eer van God.

Fijn dat er vanmorgen ook weer meer kinderen zijn in de kerk. Heel fijn. En dat we weer mogen groeien in getal bij de openbare erediensten in de kerk. U mag zelfs (zacht) meezingen met het slotlied...!

Een fijne dienst gewenst, vanmorgen in de Grote Kerk, of via de livestream verbonden.

Zondag 6 juni 2021

De dienst begint zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de Grote Kerk.

Liturgische kleur: groen	Deze dienst is ook live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl
Voorganger:	Ds. Teunard van der Linden
Ambtsdragers	ouderling: Rintse Twijnstra; diaken: Mirjam de Boer
Organist :	Sjouke Bruining
Lector:	Carla Ozinga, Schriftlezing: Handelingen 4: 35 - 36 en 9: 19b - 31
Voorzangers:	Rintse en Berber Twijnstra, Agna Switynk en Gerard Vlutters
Coördinatoren:	Oane Zuidema en Harmen Bloemhof
Kindernevendienst:	Alie Zuidema
Collecte:	Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)
Koster / beamer	Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte:

Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de toreningang.. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

Bloemengroet

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar mw. **Wietske de Graaf-de Boer** en ter bemoediging naar **mw. Margje Pars en kinderen** (komende week is het een jaar geleden dat hun man en vader is overleden)

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven

Ytie Nijdam kwam ongelukkig terecht bij een val en zit voorlopig omhoog met haar onderbeen in het gips.

Hendrik Hiemstra kreeg minder goede berichten en volgt vanaf dinsdag een chemokuur in het MCL.

Wij leven mee met alle zieken en met wie zorg dragen voor ouder, partner of kind.

Kerkdienst volgende week zondag 13 juni

Voorganger: ds. Teunard van der Linden / Ouderling : Aafke van der Zee / organist : Otto Roelofsen / lector: Hillie Riemersma

Stilte Moment

A.s. donderdag 10 juni is er van 19.00 – 20.00 uur weer het Stilte moment in de Grote Kerk. Deze keer met een **orgelmeditatie**.

Bezoekwerk

Ook binnen het pastorale werk aan huis komt iets verruiming, we mogen m.i.v. zaterdag 5 juni weer 4 personen thuis ontvangen, maar we blijven zeker voorzichtig. Wilt u graag dat één van de beide predikanten bij u op bezoek komt, dan kunt u ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden tel 06 2674 1115 of ds Tjallingii tel. 06 1485 9557. Ds Tjallingii bezoekt in Almenum, De Spiker en De Batting. Beide predikanten zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis.

Geeft u door als er een ziekenhuisopname is? De ziekenhuizen mogen n.l. niet doorgeven wie opgenomen zijn.

Meditatie 'Wees sterk en moedig' Jozua 1:18

Jozua formuleert het als opdracht aan heel het volk: om sterk en moedig te zijn. Dapper en vol vertrouwen. Er zijn vele krachten, van binnenuit en van buitenaf, die ons uit ons evenwicht kunnen halen. Die een aanslag doen op onze moed en dapperheid. Zegt Jozua in het eerste hoofdstuk van het gelijknamige Bijbelboek daarom tot vier keer toe: wees sterk en moedig? Deze aansporing kun je kennelijk niet vaak genoeg horen of tegen jezelf zeggen. 'Wees dapper hart, houd altijd goede moed' (Ps. 27:14). Vijftien maanden coronatijd hebben ook het nodige met ons gedaan. Dapperheid werd gevraagd. Moed om het vol te houden in schrale en soms bange tijden.

Bij Jozua begeleidt de aansporing om sterk en moedig te zijn de gave van het beloofde land. 'De HEER uw God schenkt u rust en geeft u dit land' (vers 13). Dat is een verrassende zienswijze. Dat wij niet als bezitters geboren worden. Dat bezit geen bezit, maar



leengoed is. Zo 'heb' je ook geen kinderen. Je mag ze ontvangen, verzorgen, leiden en begeleiden, jong of ouder.

Ik moet bij deze woorden denken aan het komende jaarthema van de PKN: 'Van U is de toekomst'. Als we iets in de coronaperiode hebben afgeleerd, is het dat wij de aarde in bezit hebben en het leven kunnen maken naar believen. Zoals de Israëlieten het beloofde land Kanaän mogen betreden als gave uit de hand van de HEER, mogen wij de toekomst tegemoet gaan als gave uit Gods hand. Van U is de toekomst!

Ik hoop van harte dat u zich bij deze 'tegenzet' aansluit. Dat wij de moed vinden om ons met heel ons hebben en houden (!) over te geven aan Hem, in wie alleen onze toekomst en de toekomst van heel de aarde is.

Bij Jozua houdt de oproep om sterk en moedig te zijn direct verband met het vasthouden aan en naleven van de Thora. God heeft ons zijn Woord gegeven, zijn beloften en geboden. Die mogen onze handen en voeten leiden en sterk maken.

Zo kan Jozua tenslotte zeggen: 'Wees niet bevreesd, want de HEER uw God is met u, overal waar gij gaat.' We krijgen met het einde van de coronabeperkingen in zicht weer meer vrijheid om te kiezen, waarheen wij onze voet zullen zetten. Meer vrijheid en meer kans, elkaar weer te ontmoeten. Laten wij daar onze kracht en moed op richten – op vrijheid, in dienende liefde bewaard en benut. Tot eer van God en tot zegen van elkaar. Muus Jakobse dicht (Psalm 27:6):

*O als ik niet met opgeheven hoofde
zijn heil van dag tot dag verwachten mocht!
O als ik van zijn goedheid niet geloofde,
dat Hij te vinden is voor die Hem zoekt!
Wees dapper, hart, houd altijd goede moed!
Hij is getrouw, de bron van alle goed!
Wacht op de Heer, die u in zwakheid schraagt,
wacht op de Heer en houd u onversaagd.*

Hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Mededeling(en) namens de kerkenraad:

De kerkenraad heeft besloten om **m.i.v. zondag 6 juni** tijdens de eredienst weer 100 kerkgangers te ontvangen in de Grote Kerk. We hebben al eerder bewezen dit aan te kunnen en samen, ook uit respect voor elkaar, blijven we zeker voorzichtig.

Daarom blijven we de bekende voorwaarden hanteren:

1. *aanmelden bij de scriba via mailadres avdkzegel@ziggo.nl voor vrijdag 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag / u kunt ook bellen naar 0517 851995 ;*
2. *1,5 meter afstand houden;*
3. *bij binnenkomst handen reinigen / het dragen van een mondkapje tot aan de zitplaats;*
4. *toewijzing zitplaatsen door coördinatoren;*
5. *op aanwijzing van de coördinatoren verlaten we de kerk via de zij uitgangen en/of de toren (met mondkapje)*
6. *er zijn liturgieën in de kerk aanwezig en er is voorlopig alleen één schaalcollecte bij de uitgang(en).*

Ds. Wim Beekman schreef in zijn laatste Nieuwsbrief onderstaande tekst:

Van harte hopen we dat wij als gelovigen elkaar de komende maanden in alle zorgvuldigheid meer en meer van aangezicht tot aangezicht kunnen ontmoeten in vieringen, pastoraat en andere samenkomsten. Moge God die ons in de bewogen tijden van beperkingen is voorgegaan, ook in de mogelijke verruiming van wij naar uitzien, ons leiden en behoeden.

*De Heer zal u steeds gadeslaan,
Hij maakt het kwade goed, Hij is het die u hoedt.
Hij zal uw komen en uw gaan,
wat u mag wedervaren,
in eeuwigheid bewaren. (Psalm 121:4)*

Aan u allen mijn hartelijke groet, mede namens het Breed Moderamen van de Classis Fryslân, ds. Wim Beekman