



Bij deze dienst

Barnabas wordt door de apostelen naar de nieuwe en snel groeiende gemeente in Antochië gestuurd, de Syrische metropool en derde stad van het Romeinse Rijk. Barnabas verheugt zich over de genade van God, die hij werkzaam ziet onder de heidenchristenen, en beseft dat hulp gewenst is. Daarom gaat hij persoonlijk naar Tarsus om de hulp van Paulus in te roepen. Zij aan zij werken zij in Antiochië, waar de Geest van God zich niet onbetuigd laat. Zo mogen ook wij ons begeven op Gods weg en elkaar bemoedigen. De (vervolg)lezing uit Handelingen der apostelen is Handelingen 11:19-30. Leest u vast het prachtige antwoordlied dat daarop volgt! In die geest komen wij in Gods huis als huis van Woord en gebed, of bereiden wij ons thuis voor om de dienst te volgen via de livestream op deze prachtige zondag, de tweede na Trinitatis.

Zondag 13 juni 2021

Liturgische kleur: groen

Voorganger:

Ambtsdragers

Lector:

Kindernevendienst:

Voorzangers:

Coördinatoren:

Collecte:

Koster / beamer

De dienst begint zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de Grote Kerk, met max 100 kerkgangers

Deze dienst is ook live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl

Ds. Teunard van der Linden

ouderling: Aafke van der Zee; diaken: Evelien de Boer / Organist : Otto Roelofsen

Hillie Riemersma, Schriftlezing: Handelingen 11 : 19-30

Mieke van der Tuin

Ger Schievink – Ymieke Miedema – Ad van der Kam en Ids Albertsma

Rintse Twijnstra en Oane Zuidema

Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Collecte:

Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de toreningang.. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnummer NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum.

Bloemengroet

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **mw. T. Bouma-Nieuwland** (ter bemoediging)

en naar **mw. N. Keuning** (zij is herstellende van een val van een aantal weken geleden)

De kerkenraad stelt het op prijs als gemeentelieden de bloemengroet weg willen brengen. Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven

Wij denken aan degenen die zorg dragen over hun gezondheid of het welzijn van een geliefde. Ziekte kan soms zomaar realiteit zijn en het leven van alle dag bepalen en verzwaren. Laten wij met hen meeleven.

Wij denken ook aan degenen die een geliefde verloren en een rouwproces doormaken van gemis, loslaten en (leren) terugzien in dankbaarheid. Blijken van meeleven doen dan ook goed.

In breder verband staan we ook stil bij wie lijden onder de gevolgen van de pandemie, met name in India, dat afgelopen donderdag nog meer dan zesduizend coronadoden telde. Het is fijn dat er weer meer mogelijk is, maar we zijn er pas, als we er met elkaar zijn. Wereldwijd!

Kerkdienst volgende week zondag 20 juni met max 100 kerkgangers

Voorganger: ds. mw. Wiske Beuker / ouderling : Harmen Bloemhof / organist : Eeuwe Zijlstra / lector: Aagje Wouda

Aanmelden bij de scriba via mailadres avdkzegel@ziggo.nl of telefonische 0517 851995 voor vrijdag 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag. We houden uiteraard nog de geldende voorschriften in acht.

Stilte Moment

A.s. donderdag 17 juni is er van 19.00 – 20.00 uur weer het Stilte moment in de Grote Kerk.

Bezoekwerk

Ook binnen het pastorale werk aan huis komt iets verruiming, we mogen m.i.v. zaterdag 5 juni weer 4 personen thuis ontvangen, maar we blijven zeker voorzichtig. Wilt u graag dat één van de beide predikanten bij u op bezoek komt, dan kunt u ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden tel 06 2674 1115 of ds Tjallingii tel. 06 1485 9557. Ds Tjallingii bezoekt in Almenum, De Spiker en De Batting. Beide predikanten zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis. Geeft u door als er een ziekenhuisopname is?

Meditatie

*“Ik ben de HEER, uw God, die u leert, opdat het u welga;
die u de weg doet betreden, die jullie moeten gaan “ - Jesaja 48:17*

Het is in een vreemd bos altijd weer prettig een paddestoel aan te treffen, die je de weg wijst, dan wel bevestigd dat je de juiste richting volgt. Je wilt, zeker als de avond daalt, niet verdwalen en van die rood-witte betonblokken weet je zeker dat ze niet liegen. Je vaart er blind op! Zo, zegt Gods profeet tegen het volk in ballingschap, mogen jullie er ook op vertrouwen dat de HEER, jullie God, je de rechte weg wijst – het pad door de woestijn, de weg terug naar huis. ‘Ik ben de HEER jullie God’. Zo begint deze godsspraak. Dat zou al genoeg moeten zijn. God is niet zomaar god (vul maar in); Hij is de HEER, de God van het verbond, wiens Naam ons op het hart gebonden is en wordt als belofte van nabijheid en zegen. Hij wijst ons de weg door de wildernis. Daar kun je van op aan. Als extra stimulans zegt de profeet: Hij leert u, opdat het u welga. Precies zoals een goede leraar zijn leerlingen duidelijk maakt, dat ze wat aan zijn lessen hebben. Dat ze daarmee verder komen. Als je je talen goed spreekt of weet hoe je een begroting maakt of som uitrekent, vaardigheden die van pas komen. In de tekst is sprake van ‘de weg’. Dit betreft de weg naar huis, terug uit vreemde tijden, waaronder je ook gerust de coronatijd mag vatten. De weg terug ligt voor ons. God zij dank! In het O.T. en met name in de Psalmen slaat de aanduiding ‘de weg’ ook telkens op het navolgen van Gods geboden. Die banen de weg tot een gelukkig leven (Psalm 1) en voorkomen dat je verdwaalt. Ze brengen je bij het hart van de Eeuwige en je eigen levensgeluk. Je hoort de profeet verzuchten: als jullie dat eens van harte geloofden! Dat de geboden en zijn voor jullie eigen welzijn. Dat je gelukkig wordt van het gáán van de weg van de Heer. ‘Dan zou je vrede zijn als een rivier en je gerechtigheid als de golven der zee’(vers 18). Als we de tekst op ons laten inwerken, klimt de dank in ons op, dat God een God is, die ons de richting wijst. Die ons niet in de kou laat staan, maar de weg wijst naar zijn toekomst. Hij staat en gaat Zelf betrouwbaar voorop. Ik ben de HEER, jullie God! En wij mogen hem volgen op onze levensweg, in plaats van rond te dolen en te verdwalen, ver van de richting die de Thora ons wijst. Wij mogen Hem in vrijheid liefhebben en onze naaste in vrijheid dienen. Dan ben je op de goede weg. De dichter van Lied 313 zingt:

1. Een rijke schat van wijsheid
schonk God ons in zijn woord.
Heb moed, gij die op reis zijt,
want daarmee kunt gij voort.
Gods woord is ons een licht,
en elk die in vertrouwen
daarnaar zijn leven richt,
die zal erin aanschouwen
des Heren aangezicht.

4. Maar wie op 't woord vertrouwen
dat uitging uit Gods mond,
die kunnen veilig bouwen,
hun huis heeft vaste grond.
Des Heren woord maakt vrij
van dienst aan vreemde machten;
in 't woord herkennen wij
zijn plannen en gedachten.
Het rijk is ons nabij.



Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Berichten namens de kerkenraad:

Zoals u weet is de **Midlumerlaankerk** in december 2020 verkocht aan bouwbedrijf Jelle Bruinsma. Bruinsma wil in het kerkgebouw appartementen realiseren. Helaas heeft Bruinsma ons deze week laten weten dat de uitvoering van het plan door vergunnings- en andere procedures vertraging oploopt. Dit levert problemen op in zijn planning. Zo zeer zelfs dat hij naar andere wegen zoekt om het plan te verwezenlijken. Daarbij sluit hij verkoop aan een andere ontwikkelaar niet uit. De kerk is daarom weer in de verkoop gezet. Het zou heel jammer zijn als daardoor het kerkgebouw voor langere tijd leeg komt te staan. Wij hebben hier echter geen invloed meer op. We vinden het belangrijk om deze ontwikkeling via deze zondagsbrief aan u te melden.

College van Kerkrentmeesters

Nieuwe preekvoorzieners:

Tot voor kort zorgde Hendrik Sijtsma dat ons preekrooster werd gevuld met gastpredikanten. Altijd een hele klus, maar het lukte hem ieder jaar weer om voorgangers te vinden. Helaas heeft hij nu aangegeven te moeten stoppen met dit mooie werk, zijn bedrijf breidt zich steeds meer uit en daarnaast heeft Hendrik Sijtsma ook nog andere verplichtingen. Uiteraard zal er aan dit afscheid zeker meer aandacht worden besteedt, maar ook via deze zondagsbrief willen wij Hendrik bedanken voor zijn inzet bij dit belangrijke werk in Gods Wijngaard. Wij wensen hem en zijn gezin Gods Zegen op hun verdere levenspad. Gelukkig is het onze voorzitter gelukt om een nieuwe preekvoorzieners te vinden: Heleen Gorter-ten Napel werd afgelopen week bij gesproken en is inmiddels al gestart met het bellen naar - en het zoeken van gastpredikanten. We zijn dankbaar dat Heleen deze taak op zich heeft genomen en wensen haar een goede tijd en veel succes, maar bovenal Gods Zegen.

ONLINE CONCERT GROTE KERK HARLINGEN DOOR ORGANIST HARM HOEVE

Organist Harm Hoeve heeft een concert opgenomen op het imposante orgel van de Grote Kerk in Harlingen. Dit concert is vanaf zaterdag 12 juni om 20:00 uur te zien op het YouTube-kanaal van Harm Hoeve. Het concert blijft een aantal weken online, dus het is ook mogelijk om op een ander moment te luisteren. Het programma bestaat uit eigen fantasieën over bekende koralen, afgewisseld met werken van Bach, Händel, Wesley, Wély en Becker. Kortom een afwisselend en toegankelijk menu. Harm Hoeve heeft tijdens deze virustijd verschillende online-concerten gegeven. Hij speelde o.a. in Kampen, Den Haag, Deventer en Epe. Deze concerten zijn ook nog terug te zien via YouTube.

