

Orde van dienst Grote Kerk Harlingen

Zondag 6 juni

Voorganger: ds. Teunard van der Linden
Ouderling: Rintse Twijnstra
Organist: Sjouke Bruining
Lector: Carla Ozinga
Voorzangers: Berber, Rintse, Agna, Gerard
o.l.v. Trudy Baard, vleugel

Welkom

Zingen: Psalm 81: 8 en 9

Ik ben Hij-die-is: God wil Ik u wezen.
Uit de duisternis van de slavernij
maakte Ik u vrij: hebt gij nog te vrezen?

Leef uit mijn verbond. Vraag van Mij
vrijmoedig. Open wijd uw mond.
Al wat u ontbreekt, al waar gij om smeekt
geef Ik overvloedig.

Votum en groet

Drempelgebed

Zingen: Psalm 81:4

God heeft ons gezegd nooit gehoorde dingen.
Heilig is 't en recht nu en te allen tijd
Hem die ons bevrijdt vrolijk toe te zingen.

Openingsvers: Jes. 60:1 en 2

Gebed om ontferming

Loflied: 791:1

Zing een nieuw lied voor God de Here
en wees van harte zeer verblijd.
God wil alhier met ons verkeren,
hier wordt een huis voor Hem bereid.
Hij heeft de hand en het verstand gezegend
voor het werk, de bouw van Christus' kerk.

Moment met de kinderen

Gebed

Schiftlezing: Handelingen 4:35-36

Lied 675:1

Geest van hierboven, leer ons geloven,
hopen, liefhebben door uw kracht!
Hemelse vrede, deel U nu mede
aan een wereld die U verwacht!
Wij mogen zingen van grote dingen,
als wij ontvangen al ons verlangen,
met Christus opgestaan. Halleluja!
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,
als wij herboren Hem toebehoren,
die ons is voorgedaan. Halleluja!

Schiftlezing Handelingen 9:19b-31

Zingen: Lied 701

1. Zij zit als een vogel, broedend op het water,
onder haar de chaos van de eerste dag; zij
zucht en zij zingt, moeder van de schepping,
wachtend op het woord totdat zij baren mag.

2. Zij zweeft boven zee, zweeft boven de
bergen, zoekend naar een plaats onder de
hemelboog; zij rust in de schoot, wachtend op
het wonder dat zich daar ontvouwt, verborgen
voor ons oog.

3. Zij danst in het vuur, schouwspel zonder
weerga, maakt de tongen los, taal en getuige-
nis, bekeert, inspireert al wie naar haar
luistert; niets brengt haar tot zwijgen,
vurig als zij is.

4. Want zij is de Geest, een met God in wezen,
gift van de Verlosser aan zijn aardse bruid;
de sleutel is zij, toegang tot de schriften, vogel
uit de hemel, witte vredesduif.

Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Antwoordlied: Lb 481 / GvL 421:1

De Heer heeft mij gezien en onverwacht
ben ik opnieuw geboren en getogen.
Hij heeft mijn licht ontstoken in de nacht,
gaf mij een levend hart en nieuwe ogen.
Zo komt Hij steeds met stille overmacht
en zo neemt Hij voor lief mijn onvermogen.

Dankgebed, voorbeden, stil gebed,

Onze Vader

Slotlied: Lied 834

Vernieuw Gij mij, o eeuwig licht! God, laat mij
voor uw aangezicht, geheel van U vervuld en
rein, naar lijf en ziel herboren zijn.

Schep, God, een nieuwe geest in mij,
een geest van licht, zo klaar als Gij;
dan doe ik vrolijk wat Gij vraagt
en ga de weg die U behaagt.

Wees Gij de zon van mijn bestaan, dan kan ik
veilig verder gaan, tot ik U zie, o eeuwig licht,
van aangezicht tot aangezicht.

Zegen

Orgelspel

(collecte)