

Orde van dienst Grote Kerk Harlingen

Zondag 27 juni tweede zondag van de zomer

Voorganger: ds. Teunard van der Linden

Ouderling: Annie van der Kooi

Pianist: Trudy Baard

Lector: Carla Ozinga

Voorzangers: Jan, Gina, Djoke, Gerrie

Welkom

Zingen: Psalm 95: 1

Steek nu voor God de loftrumpet,

Hem die ons in de vrijheid zet.

Kom voor zijn aanschijn met verblijden.

Breng Hem de dank van al wat leeft,

Hem, die ons heil gegrondvest heeft.

Vier Hem, de koning der getijden.

Votum en groet

Drempelgebed

Zingen: Psalm 95: 3

Komt, werpen wij ons voor de Heer

die ons gemaakt heeft biddend neer,

wij, die het volk zijn van zijn weide.

Want onze God, Hij gaat ons voor,

Hij trekt met ons de diepte door.

Zijn hand zal ons als schapen leiden.

Openingsvers: 'Zo is dan wie in Christus is een nieuwe schepping; het oude is voorbijgegaan, zie, het nieuwe is gekomen.' II Kor. 5:17

Gebed om ontferming

Leefregel: Galaten 5:13-17

Loflied: 903:1

Zou ik niet van harte zingen Hem
die zozeer mij verblijdt?

Want ik zie in alle dingen
niets dan zijn genegenheid.

Is de hartslag van het leven
niet de liefde van de Heer?

Liefde draagt hen meer en meer,
die in dienst van Hem zich geven.

Alle dingen hebben tijd,
maar Gods liefde eeuwigheid.

Moment met de kinderen

Gebed

Schiftlezing: Handelingen 15:1-21

Zingen: Lied 333

Kom, Geest van God, maak onze harten open,
dat Christus bij ons woning vindt.

Uitleg en verkondiging

Muziek op de vleugel

Antwoordlied: 912:1, 2, 5 en 6

1. Neem mijn leven, laat het, Heer,
toegewijd zijn aan uw eer.

Maak mijn uren en mijn tijd
tot uw lof en dienst bereid.

2. Neem mijn handen, maak ze sterk,
trouw en vaardig tot uw werk.

Maak dat ik mijn voeten zet
op de wegen van uw wet.

5. Neem mijn wil en maak hem vrij,
dat hij U geheiligd zij.

Maak mijn hart tot uwe troon,
dat uw heilige Geest er woon'.

6. Neem ook mijne liefde, Heer,
'k leg voor U haar schatten neer.

Neem mijzelf en voor altijd
ben ik aan U toegewijd

Dankgebed, voorbeden, stil gebed met acclamatie Lied 368j

Onze Vader

Slotlied: Lied 425

Vervuld van uw zegen
gaan wij onze wegen
van hier, uit dit huis
waar uw stem wordt gehoord,
in Christus verbonden,
tezamen gezonden
op weg in een wereld
die wacht op uw woord.
Om daar in genade
uw woorden als zaden te zaaien
tot diep in het donkerste dal,
door liefde gedreven,
om wie met ons leven
uw zegen te brengen
die vrucht dragen zal.

Zegen

Orgelspel

Schaalcollecte voor diaconie en kerk
bij de uitgang 50-50