



Bij deze dienst

Het is Pinksterfeest vandaag. Altijd weer een mooi moment om bij stil te staan. De gave van de Geest, in wind en vuur, als eerste van Gods gaven. De Geest van liefde, aandacht en betrokkenheid, vergeving en vernieuwing – uitgestort in onze harten, als een vuur dat verwarmt en verlicht. De liturgische kleur is ook daarom rood.

Graag zouden wij vandaag uit volle borst gezongen hebben. Dat moet nog even wachten. Gelukkig hebben wij voor dit Pinksterfeest méér muziek kunnen organiseren, met stem en instrument en ook weer zo'n 40 kerkgangers.

Jellie Keulen neemt afscheid als ambtsdrager, na ruim 12 jaar ouderling-kerkrentmeester te zijn geweest. Arno Broek wordt vanmorgen bevestigd als ouderling-kerkrentmeester.

Volgende week is het Zondag Trinitatis en vieren wij het Heilig Avondmaal. Het is een goede gewoonte, je daarop vast voor te bereiden. Augustinus noemde het sacrament 'het tastbare Woord'. Een kernachtige formulering. Wij verheugen ons, thuis en in de kerk, op de dienst en wensen elkaar goede Pinksterdagen en een mooie viering. De roos die u ontvangt bij het verlaten van de kerk is bedoeld om door te geven, als teken van het delen van en in Gods gaven. Wij mogen en mochten ontvangen om door te geven. Zo gaat blijdschap en liefde van mond tot mond en van hart tot hart!

Zondag 23 mei 2021 1^e Pinksterzondag. De dienst begint zoals gewoonlijk om 09.30 uur in de Grote Kerk.

Liturgische kleur is rood Deze dienst is ook live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl

Voorganger: ds. Teunard van der Linden

Ambtsdragers ouderling: Jan van der Tuin ; diaken: Ytie Nijdam ; kerkrentmeester : Jellie Keulen

Organist : Eeuwe Zijlstra en verdere muzikale medewerking wordt verleend door Tamar Miedema, hobo en Ymieke Miedema, dwarsfluit o.l.v. Trudy Baard op de vleugel

Lector : Syds Keuning; Schriftlezing: Genesis 11 : 1 – 9 / Handelingen 2: 1 - 14

Voorzangers: Berber Twijnstra, Jet Twijnstra, Ids Albertsma en Harmen Bloemhof

Coördinatoren: Evelien de Boer en Ymieke Miedema

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster / beamer Kees van den Nieuwenhuizen en Ele Henk Wouda

Na afloop van deze dienst is er gelegenheid om afscheid te nemen van Jellie Keulen en Arno Broek te verwelkomen en te feliciteren. Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de zij uitgangen en/of toreningang.. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schaal leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken op bankrekeningnr NL94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum onder v.v. schaalcollecte en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum. Het deel van de Diaconie is vanmorgen bestemd voor Kerkinactie: voor kinderen in Egypte is lezen een luxe. Boeken zijn schaars en daardoor lezen mensen nauwelijks. De bijbelcompetitie van het Egyptische Bijbelgenootschap stimuleert kinderen en ouders om dit juist wel te doen. Tijdens een groot bijbel festival op verschillen plekken in het land worden prijzen uitgereikt. Voor alle deelnemers is er een bijbelstripboek en kinderen van 12 jaar krijgen een Bijbel: hun eerste boek. Zo kan de hele familie bijbellezen! Meer informatie: kerkinactie.nl/bijbelcompetitie. U kunt dit werk steunen door uw gift over te maken op bovenstaand rekeningnummer van de Diaconie o.v.v. Egypte.

Bloemengroet

De bloemen uit deze dienst gaan als een groet en ter bemoediging naar **mevr. W. Loen-Toering** (ter bemoediging na het overlijden van haar echtgenoot) en naar **mevr. B. Bolt-ten Napel** (herstellend van een hernia). De kerkenraad stelt het zeer op prijs als gemeenteleden de bloemengroet weg willen brengen.

Na afloop van de dienst kunt u ze ophalen uit de consistorie. Bij voorbaat hartelijk dank.

Meeleven

- Ype en Aly van der Veen herstellen van corona, o.a. met behulp van fysiotherapie.
- Truus de Boer vervolgt dapper haar chemokuren in het ziekenhuis.
- Hendrik Hiemstra wacht op de uitslag van nader onderzoek.
- Organist Dick Huurman verkeert stabiel 'in blessuretijd'.
- Mw. C. Boutsma-Struiksma is vanuit Almenum verhuisd naar De Spiker.
Wij leven mee met hen en allen die tobben met hun gezondheid. Van harte sterkte gewenst.

Geboren

- Ido en Grietje De Jong werden deze week verblijd met de geboorte van hun zoon Mark, het zusje van Eva. Een prachtig bericht en van harte gelukgewenst!

Pinkstergroet

Na afloop van de dienst kunt u een rode roos meenemen. Deze roos mag u als Pinkstergroet of ter bemoediging aan iemand anders doorgeven, zodat de Geest van Pinksteren ook anderen mag verwarmen.

Aangezien we nog steeds met een klein aantal gemeenteleden in de kerk kunnen zijn, is er bij ouderen, zieken en alleenstaanden als Pinkstergroet een Elisabethbode en een kaartje bezorgd. Met een groet van uw diaconie.

Pinksterboodschap

Afgelopen donderdag hebben pastoor Marco Conijn en dominee Ulbe Tjallingii namens de Werkgemeenschap van Kerken een Pinksterboodschap opgenomen in woord en muziek. Deze is vanaf Eerste Pinksterdag 12 uur te bekijken (als vervanging van de geschrapte zangdienst) op www.pg-harlingen.nl



Meditatie Psalm 104: 'Prijs de HEER, mijn ziel'

Op de eerste kerkenraadsvergadering in maanden, afgelopen donderdag, verraste de voorzitter ons met twee lezingen uit Psalm 104, aan het begin en aan het slot van de vergadering. Hij kondigde de Psalm aan als 'Pinksterpsalm.' Dat trof mij. Ik kende dit lied vooral als scheppingslied. Nu is het altijd goed, Geest en schepping bijeen te houden, beter gezegd: de schepping niet te vergeten als het om de Geest en om Pinksteren gaat. Wordt dan juist niet héél Gods schepping in een nieuw licht geplaatst?

Nieuw doorademd?

Direct van toepassing op het Pinksterverhaal is vers 4: 'U maakt van de winden uw boden, van vlamvend vuur uw dienaren'.

Zo worden de leerlingen doordrenkt met geesteskracht: in wind en vuur. Bij het geluid van een hevige windvlaag en een vlamachtige verschijning van licht en liefde, uitgestort 'op een ieder van hen'. Ook dat is aansprekend: hun individualiteit – en zo ook de onze – wordt niet uitgewist. Integendeel. Met zorg brengt Gods Geest onze diepste mens, degene die wij zijn mogen in zijn licht en kracht, naar boven.

De coronatijd doet een aanslag op ons mens-zijn en persoon-zijn. Pinksteren zet ons stevig op onze eigen voeten, gegrond en geworteld in de liefde van God, die alle kennis te boven gaat. 'Zend uw adem' zegt Psalm 104 ook 'en wij worden herschapen'.

Zo geeft Gij al wat op de aarde is een nieuw gelaat (vers 30). Als dat geen Pinksteren is!

Psalm 104 begint en eindigt met de oproep: Prijst de HEER, mijn ziel. Dat is de stem van Geest die in ons spreekt en ons de weg wijst door dit leven.



*De Geest des Heren heeft
een nieuw begin gemaakt,
in al wat groeit en leeft
zijn adem uitgezaaid.
De Geest van God bezielt
wie koud zijn en versteent
herbouwt wat is vernield
maakt één wat is verdeeld.*

*Wij zijn in Hem gedoopt
Hij zalft ons met zijn vuur.
Hij is een bron van hoop
in alle dorst en duur.
Wie weet vanwaar Hij komt
wie wordt zijn licht gewaar?
Hij opent ons de mond
en schenkt ons aan elkaar. (Lied 686)*

Fijne Pinksterdagen en een hartelijke groet, Teunard van der Linden

Mededeling(en) namens de kerkenraad:

- De kerkdiensten mogen weer met max 30 gemeenteleden, exclusief de medewerkers .
Wilt u bij één of meerdere diensten aanwezig zijn in de Grote Kerk? U kunt zich voor de zondagsdiensten aanmelden bij de scriba: heel graag via mailadres: avdkzegel@ziggo.nl (dit staat n.l. niet correct in Getijdenstroom) of telefonisch 0517 851995. Aub uiterlijk vrijdagavond 18.00 uur voorafgaande aan de betreffende zondag.
- Zoals u bovenstaande heeft kunnen lezen, staan vanaf nu ook de dienstdoende diaken en kerkrentmeester vermeld op de zondagsbrief. Vanuit de gemeente kwam de vraag waarom worden zij niet genoemd en uiteraard terecht, want alle ambtsdragers hebben in de dienst(en) een taak. De één wat meer in beeld (dit vanwege livestream) en de ander wat meer op de achtergrond omdat haar/zijn taken al voor de dienst(en) zijn gedaan. Mede vanwege de livestream zal ook de lector bij de welkomstwoorden worden genoemd, zodat alle kijkers en luisteraars weten wie de schriftlezingen doet.
- **Bezoekwerk:** Ook binnen het pastorale werk aan huis komt iets verruiming maar we blijven zeker voorzichtig.
Wilt u graag dat één van de beide predikanten bij u op bezoek komt, dan kunt u ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden tel 06 2674 1115 of ds Tjallingii tel. 06 1485 9557. Ds Tjallingii bezoekt in Almenum en de Spiker.
Beide predikanten zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand).
Geeft u wel door als er een ziekenhuisopname is? De ziekenhuizen mogen n.l. niet doorgeven dat u / jij bent opgenomen.

Met een hartelijke groet en goede Pinksterdagen gewenst, mede namens de kerkenraad, avdk-z

