



Bij deze dienst : Tekst van deze morgen:

Deut 4 : 36b : en zijn woorden hebt u gehoord uit het midden van het vuur....

Joh. 15: 3 Jullie zijn al rein door het woord dat Ik tot jullie gesproken heb.....

Zondag 2 mei 2021 – 09.30 uur Grote Kerk Deze dienst is live te volgen via de live stream

www.pg-harlingen.nl en is zonder de aanwezigheid van gemeenteleden

Voorganger: dhr. Herke Giliam

Ouderling van dienst: Harmen Bloemhof ; Lector : Corina van der Meulen; Organist : Bauke van der Meer

Voorzanger : Harmen Bloemhof ; Vleugel : Trudy Baard

Schriftlezing : Deut. 4 : 32 - 40 / Johannes 15 : 1 - 8

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen

De schaalcollecte is bestemd voor het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg.

Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum onder v.v. schaalcollecte.
en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

Bloemengroet:

De bloemen uit de dienst van 2 mei gaan als een groet en ter bemoediging naar
Mevr. A. Akkerman, en naar mevr. P. Mulder- Roode

Meeleven

Truus en Hielke de Boer kregen afgelopen vrijdag een eerste, voorzichtig positief bericht over het verloop van de ziekte van Truus.
De komende 10 weken volgen nieuwe chemokuren. Van harte sterkte gewenst.

Mededelingen namens de kerkenraad:

De kerkenraad heeft afgelopen week besloten om **per 9 mei a.s. weer kerkdiensten te houden met max 30 gemeenteleden**, exclusief de medewerkers om reden:

- dat het ons verantwoord lijkt om dit nu te doen omdat steeds meer mensen gevaccineerd zijn en/of meer mensen immuniteit hebben opgebouwd;
- wij in de Grote Kerk veel ruimte hebben en dus de afstand goed in acht kunnen nemen;
- en wij bekend zijn en hebben bewezen, goed om te kunnen gaan met deze gang van zaken en ook omdat onze kerkbezoekers zich goed aan de regels houden.

Hieronder nog even de nog steeds geleden regels bij binnenkomst in de Grote Kerk. Uiteraard is en blijven de diensten ook te volgen via de live stream: www.pg-harlingen.nl

- U dient zich, het liefst vrijdag voor 18.00 uur, per mail, telefonisch of schriftelijk aan te melden bij de scriba. Tel. 851995. Mail: avdkzegel@ziggo.nl Adres: Midlumerlaan 2-28. **NB: vermeld duidelijk naam (namen), adres en telefoonnummer.**
Doet u aub geen aanmeldingen via de Hoeksteen, daar kom ik n.l. niet dagelijks.....
- Uw naam wordt op een lijst geplaatst op volgorde van binnenkomst. Is deze lijst met maximaal 30 personen vol, dan wordt u bovenaan de lijst van de volgende dienst geplaatst.
- Bij binnenkomst (via de Toren ingang) desinfecteert u uw handen.
- U wordt een liturgie verstrekt en de zondagsbrief kunt u meenemen van de stapel.
- Liedboeken zijn n.l. NIET aanwezig i.v.m. gebruik/besmetting. (zie ook *Getijdenstroom blz 6 en/of website*)
- Bij het uitgaan verlaat u op aanwijzing van de coördinatoren de kerk via de noord-, de zuid- of de torenuitgang. Daar kunt u uw giften op de daarvoor bestemde schalen leggen. De giften worden 50/50 % verdeeld tussen de diaconie en de Kerk. Uiteraard kunt u uw giften ook digitaal overmaken.

Kerkdiensten in de komende weken: (met max 30 personen)

- **Zondag 9 mei 09.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden. Via live stream www.pg-harlingen.nl**
Ouderling van dienst Ymieke Miedema, lector Neeltje Hiemstra, organist Sjouke Bruining, voorzanger Ids. Albertsma
- De kerkdienst op **Hemelvaartsdag 13 mei a.s.** zal worden gehouden in de Grote Kerk i.p.v. in de Nicolaaskerk te Midlum.
Dit mede vanwege het gebruik van de live stream: **Voorganger ds. Cees Glashouwer**
Ouderling van dienst / tevens lector: Annie van der Kooi-Zegel, organist Eeuwe Zijlstra ; voorzanger Harmen Bloemhof

- Ook binnen het **pastorale werk** aan huis komt iets verruiming maar we blijven zeker voorzichtig. Wilt u graag dat één van de beide predikanten bij u op bezoek komt, dan kunt u ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden tel 06 2674 1115 of ds Tjallingii tel. 06 1485 9557. Ds Tjallingii bezoekt in Almenum en de Spiker. Beide predikanten zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand).

Meditatie van deze zondag: *'Velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien?*

Verhef over ons het licht van uw gelaat, HEER' – Psalm 4:7

De vraag van de dichter van Psalm 4 herkennen wij maar al te goed. In deze coronatijd klinkt voortdurend de vraag naar een uitweg uit de crisis en het einde van een wereldwijde pandemie. Wie zal ons het goede doen zien? Wie neemt ons bij de hand?

Wie bezit de wijsheid, kennis en het vertrouwen hiertoe?

De landelijke politiek is al enkele weken in rep en roer. En nog steeds blijven gedupeerde ouders in wanhoop achter.

Het 'licht' lijkt dezer dagen en weken niet uit Den Haag te komen. Gekeken wordt ook naar de wetenschap en farmaceutiek. Zullen zij ons het goede doen zien? We hopen zeker met het programma van vaccinaties dichterbij het einde van de coronacrisis te komen, al zal van het echte einde daarvan pas sprake kunnen zijn als ook in landen als India en Brazilië vooruitgang geboekt wordt en voldoende vaccins beschikbaar zullen zijn.

Rond 4 en 5 mei klinkt de vraag van Psalm 4 opnieuw. Zonder recht en gerechtigheid en persoonlijke inzet voor wat er echt toe doet, kan er geen vrede zijn.

De dichter geeft ook antwoord op zijn vraag, in de vorm van een gebed. Hij richt zijn aandacht op God, de HEER, hier gespeld met hoofdletters. HERE - Ik zal er zijn – zo maakte God zich aan Mozes bekend.

De formuleringen van Psalm 4, aan avondlied met als thema vertrouwen, doen denken aan die van de zegen van Aäron.

Gods lichtende tegenwoordigheid en lichtend gelaat: daarom bidt David in dit lied. Bij snarenspeel. Biddend en zingend.

Zo mogen ook wij vertrouwen 'tanken'. De HERE God laat zijn aangezicht lichten, als het licht van de zon, dat alles wat op aarde leeft verwarmt en verlicht. Mensen zoals u en ik, en in het licht van het komende Pinksterfeest ook de volken op aarde.

Zo mag er hoop zijn in crisistijden en licht dat nimmermeer vergaat: het licht van Gods aangezicht. De Geest doet ons geloven, hopen en liefhebben. Zolang zijn vuur ons omringt en licht ons omstraalt, weten wij in onze kwetsbaarheid dat de toekomst van Hem is, die de hemel en aarde gemaakt heeft en trouw is tot in eeuwigheid.

De dichter van Psalm 67 schrijft:

*God zij ons gunstig en genadig.
Hij schenke ons 't gezegend licht
dat overvloedig en gestadig
straalt van zijn heilig aangezicht:
opdat hier op aarde / elk uw weg aanvaarde
en tot U zich wend',
zo, dat allerwegen / ieder volk de zegen
van uw heil erkent.*

*De volken zullen U belijden,
o God, U loven al tezaam!
De landen zullen zich verblijden
en juichen over uwe naam.
Volken zult Gij rechten, / hun geding beslechten
in gerechtigheid,
volken op deze aarde, / die uw arm vergaarde,
die Gij veilig leidt*

Hartelijke groet ds. Teunard v.d. Linden

Weer terug op het vasteland

Het licht van de zon scheen overvloedig afgelopen week op een winderig en koel Terschelling. Dat maakte de dagen tot een feest. Een paar dagen onbezorgd wandelen en fietsen doen de mens goed. Heen over de Boschplaat, terug over het strand. Door de bossen bij Hoorn en langs het groene strand. En dan die vriendelijke eilanddorpen en duizenden vogels met hun roep en vlucht op het wad en op het land. Het was goed er een paar dagen tussenuit te zijn en de rust en ruimte van het eiland te ervaren. En dat alles om de hoek! De eerste paar dagen konden we de toren van de Grote Kerk zien en de verbondenheid met Harlingen voelen vanaf de duin bij het meertje van Hee. Op de natte donderdag weer teruggevoerd, met een tas vol cranberrysap en - thee van het eiland. En zo weer aan het werk getogen! We boffen maar hier.

Groeten van de pastorie bewoners!

Dodenherdenking en Bevrijdingsdag

Beide vieringen zullen dit jaar een sober karakter hebben, zowel landelijk als op de Dam als hier in Harlingen.

De aansluitende bijeenkomst (voorheen in de Midlumerlaanker) na de herdenking op de Algemene Begraafplaats vervalt opnieuw in verband met de coronacrisis. Ook heeft de gemeente afgezien van andere programma's.

Op 4 mei hangen we de vlaggen halfstok in gedachten bij hen die in oorlogstijd zijn omgekomen voor onze vrede en allen die zijn vermoord om wie zij waren. Wij mogen, ondanks deze vervelende tijd, leven in vrede. Ik denk hierbij aan het mooie lied:

*Geef vrede door van hand tot hand
Je moet die schat bewaren;
Bescherm haar als een tere vlam,
Behoed haar voor gevaren.*

*Geef vrede door van hand tot hand
met liefde onze redding;
wees vriendelijk in woord en daad
Bewogen om Gods schepping.*

*Geef Christus door van hand tot hand
zijn liefde schenkt ons leven.
Geef vrede door, geef haar een kans:
Een schat om uit te delen.*

Voor u / jullie allen een fijn weekend en een goede week. Hartelijke groet van uw scriba, Annie van der Kooi-Zegel