

**Orde van dienst Grote Kerk Harlingen
Zondag Trinitatis 30 mei 2021 – Viering H.A.**



Voorganger ds. Teunard van der Linden
Organist: Sjouke Bruining.
Ouderling van dienst: Jet Twijnstra
Diaken van dienst: Tryntsje Bouma
Lector: Jaap van der Meulen

Welkom

Zingen: Lied 23c: 1, 2 en 5

1. Mijn God, mijn herder, zorgt voor mij, wijst mij een groene streek; daar rust ik aan een stille stroom - en niets dat mij ontbreekt.

2. Hij geeft mijn ziel weer nieuwe kracht, doet mij zijn wegen gaan, de paden van gerechtigheid, ter ere van zijn naam.

5. Uw trouw en goedheid volgen mij, uw liefde, dag aan dag; en wonen zal ik in Gods huis zo lang ik leven mag.

Votum en groet

Zingen: Lied 704: 1 en 3

1. Dank, dank nu allen God met hart en mond en handen, die grote dingen doet hier en in alle landen, die ons van kindsbeen aan, ja, van de moederschoot, zijn vaderlijke hand en trouwe liefde bood.

3. Lof, eer en prijs zij God die troont in 't licht daarboven. Hem, Vader, Zoon en Geest moet heel de schepping loven. Van Hem, de ene Heer, gaf het verleden blijk, het heden zingt zijn eer, de toekomst is zijn rijk.

**Gebed om ontferming
Moment met de kinderen**

Gebed

Schiftlezing: Handelingen 6 : 1-7

Lied 277

Die ons voor het licht gemaakt hebt dat wij leven: spreek licht, wees hier aanwezig in uw naam Ik zal er zijn.

Uitleg en verkondiging

Orgel: 'Ere zij aan God de Vader'

Gezongen geloofsbelijdenis Lied 340b

Ik geloof in God de Vader...

Dankgebed en voorbeden

Viering Heilig Avondmaal

- Inleiding

- Tafelgebed

- Sanctus: **Lied 504:4**

Heilig, heilig, heilig! Heer, God almachtig hemel, zee en aarde verhoogt uw heerlijkheid. Heilig, heilig, heilig! Liefdevol en machtig, Drievuldig God, die één in wezen zijt.

- Instellingswoorden

- Agnus Dei: **Lied 408E**

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:

geef uw ontferming! (2x)

Lam van God, dat wegdraagt de zonde van heel onze wereld:

geef ons uw vrede!

- Onze Vader

- Uitdelingswoorden

- Delen van brood en wijn

- Dankzegging



Beeld en filmpje diaconie (Kerk in Actie)

Slotlied: Lied 415

1. Zegen ons, Algoede, neem ons in uw hoede en verhef uw aangezicht over ons en geef ons licht.

2. Stort, op onze bede, in ons hart uw vrede, en vervul ons met de kracht van uw Geest bij dag en nacht.

3. Amen, amen, amen!
Dat wij niet beschamen
Jezus Christus onze Heer,
amen, God, uw naam ter eer

Zegen

Orgelspel

(Collecte)