

Bij deze dienst

Het is vandaag de derde van Pasen, met de naam Zondag van de Goede Herder. Dit keert terug op een aantal momenten in de viering, waarin we luisteren naar het mooie paasverhaal van de evangelist Johannes, aan het begin van Johannes 21. De discipelen zijn weer gaan vissen in Galilea en we krijgen het idee dat de moed hen in de schoenen gezonken is. Zij vangen ook helemaal niets, de gehele nacht. Dan verschijnt Jezus op de oever en in hun midden, bij het breken van het brood. Zo wil hij als de Levende ook vandaag en altijd in ons midden zijn. Het Paasverhaal van Johannes lezen we zo als belofte van Gods genadige tegenwoordigheid, ook nu en vandaag, in moeilijke tijden. Bijpassend bij Zondag Goede Herder is Psalm 100, vanmorgen uitgesproken als gebed. Graag een goede en gezegende dienst gewenst!

Zondag 18 april 2021 – Pastor Bonus / 09.30 uur Grote Kerk Deze dienst is live te volgen via de live stream

www.pg-harlingen.nl en is zonder de aanwezigheid van gemeenteleden

Voorganger: ds. Teunard van der Linden
Ouderling van dienst: Aafke van der Zee ; Lector : Wibbina Schaap ; Organist : Otto Roelofsen
Voorzanger : Ids Albertsma ; Vleugel : Trudy Baard
Schriftlezing : Johannes 21 : 1 – 14
Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)
Koster: Kees van den Nieuwenhuizen

De schaalcollecte is bestemd voor het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg. Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen–Midlum onder v.v. schaalcollecte. en op NL 79 RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

Bloemengroet:

De bloemen uit de dienst van 18 april gaan als een groet en ter bemoediging naar dhr. Alex. Zuidema, en naar mw. mevr. A. Fabriek.

Meeleven:

Dhr. A. Zuidema mocht na een hartoperatie weer thuiskomen.

Kerkdienst volgende week:

Zondag 25 april 09.30 uur Grote Kerk – voorganger ds. T.G. van der Linden. Via live stream www.pg-harlingen.nl
ouderling van dienst Lies Hager, lector Frank Belt, organist Eeuwe Zijlstra, voorzanger Gina Meijer

Mededelingen namens de kerkenraad:

- Op het voorstel van het college van Kerkrentmeesters om de kaarsenstandaard + opstapje uit de Midlumerlaankerk in de Grote Kerk te gaan gebruiken heeft de kerkenraad, na overleg met de werkgroep 'Grote Kerk', bestaande uit een aantal gemeenteleden en kerkenraadsleden, besloten om dit voorlopig in de Grote Kerk te plaatsen. Wegens diverse omstandigheden lukt het (nog) niet om als werkgroep bij elkaar te komen. Zodra er weer wat meer ruimte komt zal de werkgroep zich gaan buigen, welke voorwerpen vanuit de Midlumerlaankerk in de Grote Kerk zullen worden geplaatst/gebruikt.
- De kerkdienst op **Hemelvaartsdag 13 mei a.s.** zal worden gehouden in de Grote Kerk i.p.v. in de Nicolaaskerk te Midlum. Dit mede vanwege het gebruik van de live stream.
- Voorlopig zullen de **kerkdiensten** nog zonder gemeenteleden plaatsvinden. Zodra er verruiming komt wordt u via de zondagsbrief en/of Getijdenstroom op de hoogte gebracht. Tot zolang zijn alle kerkdiensten voorlopig alleen via de live stream te volgen.
- **Het pastorale werk** wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden tel 06 2674 1115 of ds Tjallingii tel. 06 1485 9557. Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand).
- **Gereformeerde Kerken.info:** er zijn nu drie delen van een historisch overzicht betreffende De Gereformeerde Kerk te Harlingen. De betreffende link staat ook op onze website www.pg-harlingen.nl
De directe link naar het verhaal is : <https://gereformeerdekerken.info/2021/03/16/de-gereformeerde-kerk-te-harlingen-1/>

- *Nog even ter herinnering: Rectificatie bankrekeningnummer Paascollecte 2021*
 Tegelijk met de laatste Getijdenstroom (nr. 04) ontving u ook een brief mbt de Paascollecte 2021. Hierover werd ook aandacht besteed in het kerksblad en wel op blz. 16 onder de kop College van Kerkrentmeesters en op de laatste pagina werd de brief nog eens afgedrukt. Helaas staat hierin een verkeerd IBAN nummer.
 Het correcte bankrekeningnummer voor deze Paascollecte is **NL 72 RABO 0373 735685**. Wilt u daarom aub dit rekeningnummer gebruiken en niet het nummer dat op de laatste blz van Getijdenstroom 04 staat?
 Bij voorbaat hartelijk dank!!

Hartelijke groet van uw scriba

Meditatie van deze zondag: *'Ik vertrouw op de liefde van God, eeuwig en altijd'* Psalm 52:10b

Het voorjaar breekt door en de wereld om ons heen komt langzaam weer in groei en bloei. Het is bovendien Paastijd. Het nieuwe voorjaar getuigt ook van Gods trouw door de dood heen.

Bovenstaand tekstwoord wordt ook voorafgegaan door een lentewoord: 'Maar ik ben als een groene olijfboom, in het huis van God.' Het vers begint met een tegenstelling. David weet zich verraden door de Edomiet Doëg en laat dit merken ook. Maar daarna laat hij zijn woede en verontwaardiging zakken en keert hij terug naar 'het vaste lied' (cantus firmus) in zijn hart: het bezingen van de liefde en trouw van God, bij snarenspeel.

Vertrouwen op de liefde / goedertierenheid van God maakt een mens innerlijk sterk en innerlijk vrij. Wie zijn hart bij de Heer heeft, kan tegen een stootje en weet ook in moeilijke omstandigheden wat vertrouwen / geloof inhoudt. Het Hebreeuws heeft één woord voor beide. Vertrouwen is geloven, geloven vertrouwen. Vertrouwen op de liefde van God, waarvan niets en niemand ons kan scheiden (Rom. 8).

David voelt zich door de kracht van het vertrouwen als een weer groen geworden olijfboom in het voorjaar. In barre wintertijd ontluikt nieuw leven. Hij zegt erbij: in het huis van God. Dat wil zeggen: thuis op Gods erf, daar waar de liefde heerst.

Door de coronamaatregelen van dit moment is het huis van God tijdelijk gesloten.

Een dichte kerk knaagt aan ons vertrouwen en moet niet te lang duren. Tegelijk weten we dat dit ons geloof niet kan ondermijnen, want dat is niet afhankelijk van een gebouw. Het is de Geest die ons doet zeggen: Jezus Christus is de Heer.

Wij zien deze paasdagen uit naar het komen van de Geest. In ons hart, in ons leven en samenleven, onder de kinderen en jongeren, en in heel deze wereld. Zodat de lofzang op Gods liefderijke naam zal blijven klinken.



Psalm 100

1. *Juich Gode toe, bazuin en zing.
 Treed nader tot gij Hem omringt,
 Gij aarde alom, zijn rijks domein,
 Zult voor de Heer dienstvaardig zijn.*

2. *Roep uit met blijdschap: 'God is Hij
 Hij schiep ons, Hem behoren wij,
 zijn volk, de schapen die Hij hoedt
 en als beminden weidt en voedt.'*

3. *Treed statig binnen door de poort.
 Hier staat zijn troon, hier woont zijn woord.
 Hef hier voor God uw lofzang aan:
 Gebenedijd zijn grote naam.*

4. *Want God is overstelpend goed,
 Die ons in vrede wonen doet.
 Zijn goedheid is als morgendauw:
 Elk nieuw geslacht ervaart zijn trouw.*

Hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden



*Zoek zijn aangezicht waar vreugde is:
 Wie zingt, ziet met hartsogen,
 Ziet soms poorten even opengaan.
 Hem leren loven wordt een eeuwigheid.*

(Lloyd Haft, naar Ps. 100)

Leeuwenpoort, Jeruzalem