

Paasfeest 2021

De Heer is waarlijk opgestaan!



Protestantse gemeente Harlingen-Midlum

Zondag 3 april 2021
Aanvang 9.30 uur

Voorganger: ds T.G van der Linden
Organist: Otto Roelofsen
Vleugel: Trudy Baard
Ouderling: Rintse Twijnstra
Lector: Hillie Riemersma
Vorzanger: Harmen Bloemhof

VOORBEREIDING

Orgelspel

Voorzang 1 Lied 978: 2 en 4

2. Gij roept het jonge leven wakker,
een tuin bloeit rond het open graf.
Er ruisen halmen op de akker
waar zich het zaad verloren gaf.
En vele korrels vormen saam
een kostbaar brood in uwe naam.

4 . Laat dan mijn hart U toebehoren
en laat mij door de wereld gaan
met open ogen, open oren
om al uw tekens te verstaan.
Dan is het aardse leven goed,
omdat de hemel mij begroet.

Voorzang 2 Orgel:

Daar juicht een toon,
daar klinkt een stem,
die galmt door gans' Jeruzalem.
Een heerlijk morgenlicht breekt aan:
de Zoon van God is opgestaan!

Welkom en mededelingen

Lied 287: 1, 2 en 5

1. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede;
wie in voor- of tegenspoed
zegen zoekt, mag binnentreden, -
bij de Heer zijn wij hier thuis,
kind aan huis.

2. Rond het boek van zijn verbond
noemen wij elkaar bij name,
roepen wij met hart en mond
levenswoorden: ja en amen -
als de kerk van liefde leest
is het feest!

5. Rond het licht dat leven doet
groeten wij elkaar met vrede.
Paaslicht, straal ons tegemoet,
zegen wie uw liefde delen, -
licht dat dit geheim behoedt:
God is goed.

Votum en groet

Zingen: Psalm 98: 1 (zang) en 3 (orgel)

1. Zingt een nieuw lied voor God de Here,
want Hij bracht wonderen tot stand.
Wij zien Hem heerlijk triomferen
met opgeheven rechterhand.
Zingt voor den Heer, Hij openbaarde
bevrijdend heil en bindend recht
voor alle volkeren op aarde.
Hij doet zoals Hij heeft gezegd.

*3. Laat heel de aard' een loflied wezen,
de psalmen gaan van mond tot mond.
De naam des Heren wordt geprezen,
lofzangen gaan de wereld rond.
Hosanna voor de grote Koning,
verhef, bazuin, uw stem van goud,
de Heer heeft onder ons zijn woning,
de Heer die bij ons intocht houdt.*

Toelichting

bij de bloemschikking

Lied 624:

(zang)

1. Christus, onze Heer, verrees, halleluja!
Heil'ge dag na angst en vrees, halleluja!
Die verhoogd werd aan het kruis, halleluja,
bracht ons in Gods vrijheid thuis, halleluja!

(orgel)

*2. Prijst nu Christus in ons lied, halleluja,
die in heerlijkheid gebiedt, halleluja,
die aanvaardde kruis en graf, halleluja,
dat Hij zondaars 't leven gaf, halleluja!*

(zang)

3. Maar zijn lijden en zijn strijd, halleluja,
heeft verzoening ons bereid, halleluja!
Nu is Hij der heemlen Heer, halleluja!
Englen juublen Hem ter eer, halleluja!

Paasmoment en paaslied met de kinderen

<https://youtu.be/Ov-GV1bQBul> ***De steen is weg!***



DIENST VAN HET WOORD

Gebed van de zondag

Laat ons bidden...

Lezing Paasevangelie: Johannes 20: 1-10

Lied 619: 2

Des morgens op de derde dag,
toen voor het graf de steen nog lag,
verrees de Heer op Gods gezag.
Halleluja, halleluja, halleluja!

Lezing Johannes 20: 11-18

Lied 619: 3 en 6

De engel sprak: Houd moed, vrees niet,
ik ken de bron van uw verdriet
gij zoekt uw Heer, - Hij is hier niet.
Halleluja, halleluja, halleluja!

opdat wij, vrolijk en bevrijd,
lof zingen in der eeuwigheid
uw lieve naam gebenedijd.
Halleluja, halleluja, halleluja!



Uitleg en verkondiging

Orgelspel

Antwoordlied 791: 1, 2 en 3

1. Liefde, eenmaal uitgesproken
als uw Woord van het begin,
Liefde wil ons overkomen
als geheim en zegening.

2. Liefde die ons hebt geschapen,
vonk waarmee Gij zelf ons raakt,
alles overwinnend wapen,
laatste woord dat vrede maakt.

3. Liefde luidt de Naam der namen
waarmee Gij U kennen laat.
Liefde vraagt om ja en amen,
ziel en zinnen metterdaad.

Geloofsbelijdenis

Tekst 340d (pianobegeleiding)

Kinderlied: Klap in je handen van blijdschap!

<https://youtu.be/oJFy1sprAZI>

GEBEDEN EN GAVEN

**Dankgebed, voorbede, stil gebed
en Onze Vader**

ZENDING EN ZEGEN

Slotlied 634 : 1 (duozang) en 2 (orgel)

1. U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
Alle mens'lijk lijden hebt Gij ondergaan
Om ons te bevrijden
tot een nieuw bestaan
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!
2. *Licht moge stralen in de duisternis,
Nieuwe vrede dalen waar geen hoop meer is.
Geef ons dan te leven in het nieuwe licht,
wil het woord ons geven dat hier vrede sticht:
U zij de glorie, opgestane Heer,
U zij de victorie, U zij alle eer!*

Zegen

Orgelspel