



**Bij deze dienst**

Het is vandaag zondag 7 maart. Een bijzondere zondag, waarop we afscheid nemen van een van onze gebouwen: de Midlumerlaankerk. De dienst wordt uitgezonden vanuit deze kerk. Een ieder kan het afscheid thuis meebeleven via de link op de website. Liever waren we nog een keer met elkaar samengekomen in een volle kerk. Helaas is dit niet mogelijk gebleken, ondanks uitstel van het afscheid. Scheiden doet lijden, zegt het gezegde. Dat geldt ook voor het afscheid van een kerkgebouw. Maar gelukkig is er meer. Mogen wij ook dankbaar zijn voor het vele goede dat er was op deze plek en deze stap nemen in vertrouwen op God. In afhankelijkheid, zoals Exodus 33 daarover spreekt. Het perspectief van God die met ons gaat, en onze gebeden hierop geënt, maakt ook een moeilijke stap licht. 'k Zal in dit vertrouwen leven, en dit melden in mijn lied!' (Psalm 42). Aan het eind van de dienst worden de liturgische kernvoorwerpen van de MLK uitgedragen, symbolisch, ten afscheid, samen met de kinderen – om ze volgende week weer binnen te dragen in de Grote Kerk, met het licht van de brandende (!) Paaskaars voorop.

**Zondag 7 maart 09.30 uur Midlumerlaankerk is live te volgen via de live stream**

<https://iframe.dacast.com/b/150621c/543082> De dienst is zonder de aanwezigheid van gemeenteleden

**Voorganger:** ds. Teunard van der Linden  
Ouderling van dienst: Doede Onnes;  
Lector : Syds Keuning;  
Organist : Bauke van der Meer  
Voorzanger : Ymieke Miedema ;  
Vleugel : Trudy Baard  
Kerkrentmeesters : Peter Baard en Wibbina Schaap  
Diakenen : Mirjam de Boer en Tryntsje Bouma  
Schriftlezing :  
Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)  
Koster: Christiaan Wijbenga



**Tijdens deze dienst werken verder mee:** Harmen Bloemhof, Saïda Bruinsma, Jaap van der Meulen, Anne van Eijck en de kinderen Lieke en Marit de Boer en AnneFrouk van Eijck.

**De schaalcollecte is bestemd voor het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.**

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg. Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum onder vermelding van schaalcollecte en op NL79 RABO 0325 560315 t.n.v. de diaconie Protestantse gemeente Harlingen-Midlum

**Bloemengroet:**

Ook deze zondag is er weer een bloemengroet. Vandaag gaan de bloemen als groet van de gemeente en ter bemoediging naar

**Mw. J. van Stee-de Koeijer** (het is een jaar geleden dat haar man is overleden) en naar

**mw. D. Toering-Hak** (zij is weer thuis uit het ziekenhuis) en naar

**mw. W. Poelman-van Raalte** (ter bemoediging na het overlijden van haar man)

**Uitleg 3<sup>e</sup> zondag in de Veertigdagentijd**

Vandaag staat centraal Mattheüs 25 vers 35: *Ik was een vreemde en jullie namen mij op.*

De vreemdeling onderdak bieden. De gave van de gastvrijheid is op sommige plekken mensen ruimhartig toebedeeld. Het lijkt bijna in de genen te zitten om je deur te openen voor wie langskomt en voor even een plek zoekt. In de Bijbel vind je er volop verhalen over. Neem bijvoorbeeld de Emmaüsgangers

**Bij de schikking van vandaag:** Onderdak geven is ook het zorgen voor veiligheid en een thuis. Dit voorjaar vonden we in de tuin een vogelnestje tijdens het snoeien. Een warme en veilige thuis plaats. We leggen het nestje bij de opening van het hart. In de vaasjes plaatsen we een groot blad. Een blad dat als een dak kan dienen en beschermend is tegen regen en wind. Aan het grote glas hangen we een klein flesje met een paar tere bloemen van het viooltje. Dit nederige kleine bloemetje mag schuilen in de geborgenheid.

**Tekst bij deze schikking:**

*Er is moed voor nodig om een vreemde echt welkom te heten. In de eerste plaats omdat je iemand niet kent en in de tweede plaats omdat iemand jou niet kent. Jij bent namelijk net zo goed een vreemdeling voor de ander. De eerste stap is dus om elkaar te leren kennen. Dat kan pas als je iemand echt durft te zien. Een mens net als jij, met mooie en minder mooie kanten. En tenslotte: als je de ander toestaat jou echt te zien. Een mens, net als hij, met mooie en minder mooie kanten. Als dat lukt dan gaat de rest vanzelf.*

Aanstaande **woensdag 10 maart** is de **bidrag voor gewas, arbeid en visserij**. Er is dan een rechtstreekse livestream uitzending vanuit de Grote Kerk. U ontvangt de orde van dienst hiervan a.s. maandag. De coronatijd motiveert extra om het gebed gaande te houden! **Voorganger ds. T.G. van der Linden**, ouderling van dienst: Aafke van der Zee, lector: Hillie Riemersma, organist: Bauke van der Meer. De dienst is zonder gemeenteleden en weer te volgen via de live stream [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

### Gemeenteleven tijdens de lockdown:

De kerkenraad heeft opnieuw moeten besluiten om ook in de maanden maart en april alle kerkelijke activiteiten van het winterprogramma te schrappen. Het pastorale werk wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden tel 06 2674 1115 of ds Tjallingii tel. 06 1485 9557.

Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand).

### Meditatie *'Ik geloof de gemeenschap der heiligen' (Apostolische geloofsbelijdenis)*

Er is meer dat ons wereldwijd verbindt dan de coronapandemie. Afgelopen vrijdag was het Wereldgebedsdag. Een dag van verbondenheid in gebed en geloof, liturgie en aanbidding. Wereldwijd. De liturgie werd geleverd door christenen uit Vanuatu, een eilandengroep in de Stille Oceaan. Daarvan weten wij net zo weinig, als zij van de Wadden. Dan toch in Christus verbonden te zijn en met elkaar te communiceren, in de breedte, diepte en hoogte van de gemeenschap der heiligen, doet goed.

De uitdrukking 'met de kerk van alle tijden en plaatsen' heeft mij altijd zeer aangesproken. Niet alleen omdat ik deze woorden wekelijks hoorde uit de mond van mijn vader (toen hij nog in goeden doen was en spreken kon), voorafgaand aan het Onze Vader in de kerkdienst. Het zijn goede en gezegende woorden van verbondenheid, waaraan we ons ook dit weekend mogen optrekken, nu wij afscheid nemen van de Midlumerlaankerk en in de kern dankbaar zijn voor de verbondenheid aan deze plaats en met deze plaats, ruim drie generaties lang. Dat is niet onze verdienste, maar een gave van God. Hij laat zijn Naam wonen onder de mensen, zegt Psalm 84. Dát bindt ons samen, meer dan sympathie en sociale inspanning.

De gemeenschap der heiligen is een geloofsonderwerp. Vóór al het andere uit mag de verbondenheid gelden, al is die vaak vergeten en de taaiheid van de praktijk (van bestaande koninkrijkes) een smet op de zegen geweest, waardoor mensen afhaakten toen het erop aankwam samen op weg te zijn en te blijven.

In het Apostolicum volgt de gemeenschap der heiligen op de zinsnede ik geloof in de Heilige Geest. Ook dat geeft aan, dat de verbondenheid met elkaar over kerkgrenzen en denominaties heen, geen mensenwerk is, maar gave van God. Het spreekt ons hart toe, als vrucht van de Geest. De dapperheid van het eerste zinsdeel: ik geloof, geeft wel aan, dat je ook jezelf kunt oefenen in eenheid en gemeenschap, door niet uit de hoogte over de ander te denken, maar het hart te laten spreken.

Wereldgebedsdag richt onze aandacht boven het plaatselijke gebeuren uit op wat wereldwijd geloofd, gevierd, beleden en ervaren mag worden. Het is maar goed, dat er ook een belijdenis is, door Oepke Noordmans eens genoemd 'de stamvork van de prediking'. Het is de toon die de muziek maakt. De belijdenis verbindt ons met wat de apostelen en de profeten bezielde heeft (in de diepte) en wat christenen vandaag wereldwijd bezielen mag (in de breedte).

Ik moet bij deze woorden denken aan de laatste gymles voor de vakanties op de lagere school. Dan was er apenkooi: werden alle toestellen, matten, etc. de gymzaal ingereden, met het doel de twee tikkers te ontlopen, maar nergens de vloer te raken. Zo maakt het niet uit of je op een mat, op een turntoestel of in de ringen veiligheid zoekt – iedereen is anders; we zijn niet gelijk, als christenen uit allerlei landen en tradities – als je maar zorgt, geen natte voeten te krijgen. Door te blijven bidden, hopen, herbergen, dragen en te aanvaarden, oefen je de gemeenschap der heiligen als piece of pure gold, gave én opgave.

**Hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden**

**Zondag 14 maart dienst in de Grote Kerk.** Helaas ook dan nog zonder gemeenteleden.

Voorganger is ds. T.G. van der Linden, ouderling van dienst: Harmen Bloemhof, lector: Wibbina Schaap, organist: Eeuwe Zijlstra. Deze dienst begint met een lege Avondmaalstafel en een open Doopvont. Onder het zingen van een lied door de voorzanger worden in dezelfde volgorde als op 7 maart, de liturgische voorwerpen uit de Midlumerlaankerk op en bij de Avondmaalstafel gezet. De doopschaal wordt gelegd in het doopvont. Ook deze dienst is te volgen via live-stream [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)

### Midlumerlaankerk:

Voor de dienst van 7 maart was de voorbereiding halverwege afgelopen week al helemaal klaar. Zoveel mogelijk 'oud – gereformeerde' gemeenteleden zouden meehelpen waaronder 6 kinderen. Helaas afgelopen woensdag kregen we te horen dat een klas van een van onze lagere scholen naar huis was gestuurd, omdat een stagiaire positief was getest. Alle kinderen moesten in quarantaine en zullen zondagmiddag 7 maart worden getest. Dat betekende dat 4 kinderen en hun ouders morgen niet mee kunnen helpen tijdens de dienst. Gelukkig zijn er een aantal gemeenteleden die in hun plaats mee wilden helpen tijdens de afscheidsdienst in de Midlumerlaankerk. Wij willen allen die hierdoor thuis zitten in afwachting van hoe het nu verder zal gaan..... van harte sterkte toewensen en we hopen en bidden op goede uitslagen.

Afgelopen dagen was de Midlumerlaankerk iedere middag open en werd u welkom geheten door onze coördinator en een tweetal gastvrouwen en/of gastheer. **Ook vanmiddag (zaterdag)** is de kerk nog open en bent u van harte welkom. Uitgezonderd donderdagmiddag, toen had hij andere verplichtingen, was ds. Teunard van der Linden in de kerk aanwezig. Er ontstonden prachtige gesprekken, ook onderling tussen gemeenteleden van hier en met oud gemeenteleden 'om útens'. Ondanks dat het soms ook emotioneel was, het is wel een afscheid, klonk er zo nu en dan ook een lach door de kerk en hoorden we: *'de herinneringen nemen we mee en we gaan er voor.. 'Fijn om hier nog even te mogen en kunnen zijn. Het is goed zo...Misschien zien we u/jou nog vanmiddag'*

Hartelijke groet van uw scriba