



Bij deze dienst

Het is vandaag Palmzondag en Passiezondag: de dag van Jezus' koninklijke intocht in Jeruzalem als Vredevorst en de dag waarop de Stille Week begint en Jezus aan de ingang van zijn lijden staat. De kinderen brengen vanmorgen hun palmpaasstok in de kerk. Deze heeft verschillende verwijzingen: het broodhaantje verwijst naar de verloochening en de verrijzenis (het aanbreken van de dag van de opstanding bij het hanengekraai), de 30 krenten naar de 30 zilverlingen van Judas, de palmtakjes naar de Intocht, de eitjes naar het nieuwe leven, enz. Feestelijk is de intocht / optocht door de kinderen in ieder geval. Heugelijk is ook het feit dat organist Eeuwe Zijlstra vandaag 25 jaar organist is in ons midden. Hieraan wordt gepast aandacht gegeven deze dienst. Helaas kan de geplande passie op zondagavond niet doorgaan, maar maken we ons wel op voor de vieringen in de Stille Week, drie keer om 19.00 uur, op donderdag, vrijdag en zaterdag (livestreamdiensten).

Zondag 28 maart Palmzondag / Passiezondag 09.30 uur Grote Kerk is live te volgen via de live stream

www.pg-harlingen.nl De dienst is zonder de aanwezigheid van gemeenteleden

Voorganger: ds. Teunard van der Linden
Ouderling van dienst: Annie van der Kooi-Zegel
Lector: Frank Belt
Organist: Eeuwe Zijlstra
Voorzanger: Harmen Bloemhof
Vleugel: Trudy Baard
Schriftlezing: Marcus 11: 1-11
Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)
Koster: Kees van den Nieuwenhuizen

De schaalcollecte is bestemd voor het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg.

Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum onder v.v. schaalcollecte. en op NL79RABO 0325 560315 t.n.v. de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum

Bloemengroet:

Ook deze zondag is er weer een bloemengroet.

Zaterdag is (via zijn dochter) een bloemengroet gebracht bij Dick Huurman.

De bloemen uit de kerk gaan als groet van de gemeente en ter bemoediging verder naar mw. C. Miedema, en naar mw. A. Zoodsma-Wielinga, Westmeep 13

Uitleg 6^e zondag van de veertigdagentijd :

"Toen de zon was ondergegaan, dolf ik een graf en begroef het lichaam" uit Tobit 2 vers 7

Tobit maakt als deuterocanoniek boek deel uit van het Oude Testament.

De doden begraven. Wie Mattheüs 25 leest, komt dit werk van barmhartigheid niet tegen. Toch is het al snel één van de werken van barmhartigheid geworden, omdat het begraven van de doden zeker net zo'n plicht is als iemand te eten te geven: het niet doen is geen optie. Het begraven van de doden is in Bijbels perspectief een belangrijke gebeurtenis. Jacob laat zijn zonen zweren dat zij zijn lichaam meenemen als ze uit Egypte zullen gaan. En Jozef van Arimathea besteedt alle moeite om Jezus goed te begraven. Ook na de dood draag je zorg voor iemand en bevestig je op die manier zijn bestaan. Vanaf de vroege kerk speelt in het licht van de opstanding nog iets anders mee. De doden begraven betekent ook dat je iemand als het graan in de akker legt, in afwachting van de grote dag. En zo dragen we ook vandaag nog altijd zorg voor onze doden. Ze zijn ons voorgegaan, en samen met hen kijken we uit naar de dag van het nieuwe leven.

Bij de schikking: In de vazen plaatsen we paarse tulpen, paars is de kleur van reflectie en gedenken. De tulp, het symbool dat we eerder gebruikten om het gebed te symboliseren, past ook mooi bij deze thematiek. De verbinding tussen de vazen wordt gelegd door rozemarijn. Het bitterzoete kruid, de herinnering aan leven.

Tekst bij de schikking van deze zondag:

We zorgen voor de doden omdat we zorg dragen voor elkaar tot het einde toe. Ieder leven is van waarde, ieder leven wordt gezien. We noemen iemands naam en geven hem of haar een plek. We spreken onze hoop uit dat de dood niet het einde is. We geven het lichaam terug aan de aarde, waar het wacht. Net als een zaadje, is het in rust tot het tijd is om te ontkiemen in een nieuw leven.

Ter info:

>>>> I.v.m. de dienst op Witte donderdag is er die avond geen Stille moment<<<<<

Meeleven

Wij ontvingen het bericht dat onze organist **Dick Hurman** niet lang meer te leven heeft en willen deze dienst in onze voorbede en in gedachten aan hem denken en om hem heen staan.

Mw. Joukje Horrel-Zondervan is begin maart verhuisd vanuit Avondrust naar De Spiker . Het is mooi dat zij weer terug is in de haar zo vertrouwde omgeving in Harlingen. We wensen haar een goede tijd.

Dhr. Jan Bakker (90) verblijft nog altijd in Leeuwarden, waar hij al voor de Kerst werd opgenomen. Hij heeft na de nodige vochtproblemen een sterkere pacemaker gekregen, maar is nog sterk verzwakt.

Mw. Ditty Toering-Hak mocht goed herstellen van haar galblaasoperatie vorige maand en de draad weer oppikken.

Mw. Truus de Boer-Zuidam doorloopt een programma met bestralingen en slaat zich hier kranig doorheen.

Wij leven verder mee met **Klaas en Ineke van der Ploeg**.

Mw. Aagje Wouda-Drijfhout is gelukkig weer grotendeels hersteld van corona.

Mw. Atsje de Boer-Bekkema heeft een knieoperatie ondergaan en verblijft voor revalidatie in de Vlecke.

Mw. Hansma is afgelopen week een aantal dagen opgenomen geweest in het MCL.

Wij wensen alle zieken en eenzamen heel veel sterkte en Gods nabijheid.

Meditatie *'Heft poorten uw hoofden omhoog'* (Psalm 24:7 en 9)

Psalm 24 heeft op twee plaatsen in het kerkelijk jaar een bijzondere functies: op de eerste zondag van Advent en op Palmzondag. Bij de poorten denken we aan de stad Jeruzalem en haar 'aloude ingangen'. Als de Erekening daardoor de stad binnengaat, moeten zij wat de dichter betreft hun 'hoofden' (ingangen) nog maar groter maken en verheffen. Van blijdschap. Als de HERE der heerscharen de stad betreedt, hebben de poorten een sleutelfunctie. Het zijn een wachters. Ze vormen een voorpost. Als zij hun hoofden verheffen... De stap naar de poort van het hart en de oproep dát de verheffen voor de Heer ligt hier om de hoek. Uit het hart zijn ingangen en uitgangen van het leven. Het hart is het centrum van de mens, de poort tot het leven (van binnenuit) en de ingang tot ons leven (van buitenaf). Wij mogen op Palmzondag de poort van hart groot maken en opheffen. Door te bidden en te zingen: Jezus kom, in ons midden. Blijf bij ons, ga met ons. Geef ons uw vrede (naar het bekende Ionaliëd). Jezus betreedt de poorten van Jeruzalem niet hoog te paard, maar rijdende op een ezel. Op een nieuw veulen, wel te verstaan, dat al staat te wachten tot het ontbonden wordt en deze taak mag verrichten. De mensen spreiden hun kleren op de grond voor Jezus als vorst van de vrede. Zij geven zich over aan de weg met Hem. Wij mogen in nederigheid en bescheidenheid ook nadenken, hoe wij de weg met Hem kunnen en zullen gaan. Door elkaar nabij te zijn en te rekenen met God en onze naaste. Door onze hoogmoed af te leggen en onze onverschilligheid in te leveren. Door blijdschap en vrede te zoeken en te doen. Elke nieuwe dag.

Zal de poort van ons kleine hart daardoor niet verwijd worden, waardoor de vrede kan gaan stromen en de liefde ons meeneemt? Lied 442 kan ons daarbij helpen:

1. *Op U, mijn Heiland, blijf ik hopen.*

Verlos mij van mijn bange pijn!

Zie, heel mijn hart staat voor U open

en wil, o Heer, uw tempel zijn.

O Gij, wien aarde en hemel zingen,

verkwik mij met uw heilige gloed.

Kom met uw zachte glans doordringen,

o zon van liefde, mijn gemoed!

2. *Vervul, o Heiland, het verlangen,*

waarmee mijn hart uw komst verbeidt!

Ik wil in ootmoed U ontvangen,

mijn ziel en zinnen zijn bereid.

Blijf in uw liefde mij bewaren,

waar om mij heen de wereld woedt.

O, mocht ik uwe troost ervaren:

doe intocht, Heer, in mijn gemoed!

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Gemeenteleven tijdens de lockdown:

De kerkenraad heeft (op aangeven van het landelijk en provinciaal overleg) opnieuw moeten besluiten ook in de maand april alle kerkdiensten online te houden en de activiteiten van het winterprogramma, zoals omschreven in het boekje 'Kompas', te schrappen. Het pastorale werk wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden tel 06 2674 1115 of ds Tjallingii tel. 06 1485 9557. Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand).

A-B-C schatkamer tijdens de 40-dagentijd.

Afgelopen week waren de laatste letters W-Y-Z aan de beurt en hiermee is/werd de schatkamer goed gevuld. Een vondst waren alle bijdragen en schatten de afgelopen weken.

Graag alle inzenders en auteur hartelijk dank!

Het is leerzaam en geeft in deze coronatijd kleur op de wangen, zo met elkaar na te denken over de weg van geloof, hoop en liefde in de praktijk van alledag.

Ds. Teunard van der Linden hoopt de komende edities van *Getijdenstroom* een aantal 'oogstpagina's' te presenteren. Om verder na te denken en blij te worden over de schat van het geloof.

Kerkdiensten tot en met Pasen en in de maand april digitaal > www.pg-harlingen.nl



De Stille Week:

Er zijn in de Stille Week drie vespers via de livestream: op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en een Paaswakeviering op zaterdag.

Deze diensten beginnen allen om 19.00 uur, met één voorzanger:

- Witte Donderdag – Avondmaalsviering, met minimale bezetting en op veilige afstand in de kerk. Ook thuis kunnen we het Avondmaal meevieren. Voorganger is ds. Teunard van der Linden.
- Goede Vrijdag: Vesperviering met ds. Cees Glashouwer
- Paaswakeviering met cantate J.S. Bach en enkele Bachliederen. De cantate wordt tijdens de dienst in delen uitgezonden, o.a. als gezongen schriftlezing (Jesaja 55 / gelijkenis van de Zaaier).
- Paasviering op Paasmorgen. Ook deze dienst zal helaas zonder gemeenteleden zijn.

Avondmaalsviering Witte Donderdag

Tijdens de dienst op Witte Donderdag wordt het Heilig Avondmaal gevierd. U wordt gevraagd thuis brood en wijn klaar te zetten en met elkaar te delen (of alleen de nuttigen), in verbondenheid met de Tafel des Heren bediend in de kerk en wereldwijd. Juist deze avond en deze vesper willen wij vieren en stilstaan bij de tekenen van brood en wijn, die wijzen naar Gods koninkrijk en als leeftocht voor onderweg gelden op de weg door het leven, de weg naar Gods toekomst.

Bachcantate – Paaswakeviering

De Paaswakeviering wordt dit jaar opgeluisterd door de uitvoering (in delen) van Bachs 18e cantate, genoemd naar de regen en de sneeuw uit Jesaja 55. Zij maken de aarde vruchtbaar, zodat het zaad vrucht kan dragen. Zo is ook het Woord dat uit de mond van God uitgaat: *het keert niet leeg tot hem terug, maar doet / bewerkt wat Hem behaagt*. Er is een orde van dienst beschikbaar met alle teksten. De opnames zijn allen ondertiteld en werden eerder deze maand gemaakt in Sybrandaburen, o.l.v. Geke Bruining.

Voor alle diensten zijn **liturgieën** gemaakt en we zullen deze op Witte donderdag en Goede Vrijdag via de mail aan u doorsturen. Tegelijk met de volgende zondagsbrief (voor zondag 4 april) ontvangt u de liturgie voor Stille Zaterdag en de viering op 1^e Paasdag.

Kerkdiensten in april / routekaart:

De kerkenraad volgt bij zijn besluiten over de diensten: in april allemaal nog online, de zgn. Routekaart voor de kerken, die in overleg met de overheid is opgesteld. Ter verduidelijking: momenteel geldt de situatie 'zeer ernstig met verzwaring' waardoor de parse balk van toepassing is (alleen online diensten). Zie www.protestantsekerk.nl/nieuws/cio-stelt-covid-routekaart-voor-kerken-vast/ (om dit te openen: ctrl. indrukken en op de link klikken).

Uitleg bloemschikking op Witte Donderdag Het 1e en 2e couplet uit het gedicht van Menno van Beek

*Hij hing op straat rond. Ik had géén idee
wat hij daar deed. Beleefd vroeg ik hem mee
en bij het eten kwam hij langzaam los
En nam hij ook het woord. Dat hebben we geweten.*

*Vooral bij een paar glazen mooie wijn:
Toen hij een aantal diepe dingen zei
Vielen alle gesprekken op hun plaats
En zagen we de dwarsverbanden. Eindelijk.*

Bij de schikking op Witte Donderdag:

Het delen van brood en wijn verbindt ons aan het verhaal op de Witte Donderdag. De vazen worden omgeruild voor wijnglazen, gevuld met wijn. De korenaren die we gebruikten bij de schikking "De hongerigen voeden" accentueren nu de lijn van het open hart.

Tekst bij de schikking

Er is moed voor nodig om in tijden van onzekerheid en verdriet onze huizen, harten en gedachten open te zetten. Soms zitten we zo vast in onze eigen gedachten dat we een heel nieuw perspectief nodig hebben dat alleen een vreemde ons kan bieden. Een ontmoeting met een vreemdeling, die ons leven in een nieuw licht beziet, is dan een groot geschenk. Laten we doen als de Emmaüsgangers en ons openstellen voor onverwachte ontmoetingen. Wie weet ontmoeten we Jezus zelf in de ander.

Uitleg Goede Vrijdag (couplet 6 uit het gedicht van Menno van der Beek)

*Zijn hart was vast te groot, want de regering,
het geld, de macht en andere groeperingen
hebben hem opgepakt en ergens opgesloten
waar wij dan weer geschrokken op bezoek gingen.*

Bij de schikking op Goede Vrijdag:

Op Goede Vrijdag staat de kruisiging centraal. Een – dood – stille tijd. Het verraad, de verloochening en de kruisiging. Tussen de stenen worden zilverlingen gelegd als verrijzing naar het verraad. Een stekelig kruis staat verticaal in het hart. Het hart is gesloten. We richten ons niet meer naar buiten, we zijn naar binnen gericht.

Tekst bij de schikking