



Bij deze dienst

Zondag Judica ('Doe mij recht') is Passiezondag, dat is: lijdens-zondag. De laatste twee weken van de voorbereiding zijn de lijdensweken. Psalm 43 zet als antifoon de toon: De aanhef 'doe mij recht' herinnert ons eraan dat er geen Pasen is zonder gericht, m.a.w. er moet nog veel gebeuren: offer, lijden, overgave ten dode toe. De weg van Jezus die wij volgen, tot het Pasen is. Psalm 43 is een gebed om Gods hulp in tijden van nood en verdriet. Deze zondag is ds. Sytze Ypma uit Franeker ons gastpredikant. Graag ieder een goede dienst gewenst, de medewerkers in de kerk en alle gemeenteleden thuis.

Zondag 21 maart 09.30 uur Grote Kerk is live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl

De dienst is zonder de aanwezigheid van gemeenteleden

Voorganger: ds. Sytze Ypma, Franeker
Ouderling van dienst: Lies Hager
Lector : Neeltje Hiemstra
Organist : Eeuwe Zijlstra
Voorzanger : Ids albertsma
Vleugel : Trudy Baard
Schriftlezing : Genesis 18 : 1-15 en Johannes 12 : 12-28
Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)
Koster: Kees van den Nieuwenhuizen

De schaalcollecte is bestemd voor het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg. Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum onder vermelding van schaalcollecte.

De diaconie collecte is voor Kerk in Actie - **Werelddiaconaat (Indonesie 40- dagen tijd collecte)**

Op het Indonesische eiland Java wonen veel boerengezinnen die nauwelijks kunnen rondkomen. Met steun van Kerk in Actie helpt de kerk boeren en boerinnen om een coöperatie op te zetten waardoor ze minder afhankelijk zijn van tussenhandelaren en een hogere prijs voor hun producten krijgen. Met het verdiende geld kunnen ze vervolgens weer betere landbouwmaterialen kopen. De organisatie leert hen ook hoe je met zo weinig mogelijk chemicaliën en met biogas installaties goede landbouw bedrijft.

U kunt u gift overmaken op rekeningnummer: Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen NL79RABO0325560315 o.v.v. Indonesie

Bloemengroet:

Ook deze zondag is er weer een bloemengroet. Vandaag gaan de bloemen als groet van de gemeente en ter bemoediging naar **mw. Jet Twijnstra, en naar dhr J. Boon.**

Omzien naar elkaar en meeleven:

- Mw. Joukje Horrel-Zondervan is begin maart verhuisd vanuit Avondrust De Spiker. Het is mooi dat zij weer terug is in de haar zo vertrouwde omgeving in Harlingen.
- Plotseling is overleden Nynke de Jong in de leeftijd van 51 jaar, wonende te Amsterdam, dochter van ons gemeentelid mevrouw C. Miedema. Wij wensen mevr. Miedema (Corry) heel veel sterkte en Gods nabijheid in deze dagen van afscheid nemen.

Uitleg 5e zondag van de veertigdagentijd.

Vandaag staat de tekst uit Mattheüs 25 vers 35 centraal: *Ik had honger en jullie gaven mij te eten.*

De hongerige te eten geven

Wat heb je als mens nodig om in de basale nood van het bestaan, van het zorgen voor je lichaam te kunnen voorzien? Allereerst: dat je te eten hebt en niet omkomt van de honger. Je kunt je zelfs afvragen of het, meer dan een werk van barmhartigheid, niet een plicht is om te zorgen dat ieder mens voldoende te eten en t drinken heeft.

In Mattheüs 25 zet Jezus het in ieder geval op scherp: Als je straks terugkijkt: wat heb jij dan voor je naaste gedaan. Heeft hij te eten gekregen of kwam hij om van de honger. Wie brood heeft kan leven, kan verder de toekomst in kijken. En daarmee denken we, nu we richting Pasen gaan, ook aan brood dat Jezus deelt: brood om te leven, volop te leven!

Bij de schikking van deze zondag:

Brood om te leven, brood om te delen. In deze schikking mogen de korenaren dan ook niet ontbreken. De bonen die in de schikking bij de dienst Biddag voor Gewas zijn gebruikt, zijn in het water gelegd en ontsproten. Deze voedzame zaden vormen de verbinding in het open hart.

Tekst bij de schikking:

Voedsel is de basis van ons bestaan. We hebben gebeden om een zegen over onze oogst. Nu zien we de zaden ontkiemen. We vieren het begin van een goede oogst. Maar we kunnen alleen echt van dit wonder genieten als we het samen delen. Zoals Jezus zichzelf aan ons heeft uitgedeeld, zo delen wij wat wij hebben met elkaar. Zoals voedsel de basis is van ons bestaan, zo is het delen van voedsel de basis van onze samenleving. Niet voor niets gedenken wij Jezus bij een maaltijd die we samen delen.

Meditatie:

Op weg naar Pasen vind ik het indrukwekkend hoe Paus Franciscus een 4-daags bezoek brengt aan Irak.

Ondanks het gevaar gaat hij op de eerste dag, een weloverwogen keuze, naar de bron van de drie grote wereldgodsdiensten: de stad Ur, geboorteplaats van Abraham, ten oosten van de Eufraat (Jozua 24,2). Zijn bezoek aan Irak stond geheel in het teken van verzoening, ook tussen godsdiensten: 'Jullie zijn allen broeders en zusters!'

In het Arabisch werd tijdens de multireligieuze bijeenkomst in Ur gebeden: *'Almachtige God, onze Schepper, die de menselijke familie en alles wat uw handen hebben voltooid liefheeft, wij, zonen en dochters van Abraham die behoren tot het jodendom, het christendom en de islam, samen met andere gelovigen en alle mensen van goede wil, wij danken u dat u ons als een gemeenschappelijke vader in het geloof Abraham hebt gegeven'*.

Abraham noemen we graag: de vader der gelovigen. Voor joden, christenen en moslims is hij de aartsvader die door de Ene God werd geroepen om de mens te bepalen bij Gods leiding en zegen.

Bij de stad Ur denk ik altijd terug aan het lied 'Uit Oer is hij getogen, aartsvader Abraham', dat wij in het Liedboek uit 1973 in de kerk (en op school) leerden kennen als Lied 3 (in ons huidige liedboek is het lied 803).

*Uit Oer is hij getogen, aartsvader Abraham,
om voortaan te geloven in 't land van Kanaän,
om voortaan als een blinde te zien een donker licht,
om voortaan helderziende te zijn op God gericht. (Lied 803)*

ds. Ulbe Tjallingii!

Dienst zondag 28 maart 2021 09.30 uur Grote Kerk, voorganger ds. T.G. van der Linden (dienst is zonder gemeenteleden)

Met onze organist Eeuwe Zijlstra gedenken wij deze **Palmzondag** dat hij 25 jaar als organist aan onze gemeente is verbonden.

Voorzanger: Harmen Bloemhof, vleugel Trudy Baard, lector Frank Belt, organist Eeuwe Zijlstra, ouderling A.v.d.Kooi-Zegel

Gemeenteleven tijdens de lockdown:

De kerkenraad heeft opnieuw moeten besluiten om ook in de maanden maart en april alle kerkelijke activiteiten van het winterprogramma te schrappen. Het pastorale werk wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden tel 06 2674 1115 of ds Tjallingii tel. 06 1485 9557. Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand).

Kerkdiensten tot aan Pasen digitaal

De kerkenraad heeft besloten in de Stille Week drie vespers via de **livestream** uit te zenden: op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en een Paaswakeviering op zaterdag. Deze diensten beginnen allen om **19.00 uur**, met één voorzanger:

- Witte Donderdag – Avondmaalsviering, met minimale bezetting en op veilige afstand in de kerk. Gemeenteleden worden verzocht thuis brood en wijn klaar te zetten. Voorganger ds. Teunard van der Linden
- Goede Vrijdag met ds. Cees Glashouwer
- Paaswakeviering met cantate J.S. Bach de cantate en nog drie liederen zijn van te voren opgenomen. De cantate wordt tijdens de dienst uitgezonden als gezongen schriftlezing (Jesaja 55 / gelijkenis van de Zaaier)
- Paasviering op Paasmorgen. Hoe de bezetting ten aanzien van het aantal kerkgangers zal kunnen zijn, hangt af van de ontwikkeling in de komende weken (die vooralsnog weinig gunstig lijkt).
- De kerkenraad bekijkt begin volgende maand opnieuw, wat mogelijk is met betrekking tot het bijwonen van de diensten door de gemeente.



*Ik kijk naar de gezichten
zie onrust en verdriet.
Wil de pijn en angst verlichten
maar ik kan het niet*

*Een boog in de wolken.
Rust over de volken.
Zijn trouw kleurt de morgen,
Hij zal altijd voor ons zorgen*



Mede namens onze kerkenraad: *Groei in geloof.....*