



Bij deze dienst

Opnieuw een bijzondere zondag, met de prachtige naam Laetare: Verblijd u! We zijn midden in de Veertigdagentijd, en mogen ons alvast verheugen op het komende Paasfeest. Het witte licht schijnt al door het paars van de lijdens tijd heen en kleurt het roze deze zondag, zoals de liturgie ook laat zien, rondom het plaatje van de 5 broden en de 2 vissen, waarover het vanmorgen gaat (de wonderbare spijziging). De Latijnse naam van de zondag is ontleent aan Jesaja 66 en Psalm 122, de Psalm van het opgaan naar Jeruzalem, door organist Eeuwe Zijlstra vanmorgen koninklijk omspeelt. Ook zo mag de vreugde klinken, ook in de huiskamer. Bijzonder aan deze dienst is ook het begin: dan worden de brandende Paaskaars, kanselbijbel en andere liturgische voorwerpen uit de Midlumerlaankerk binnengebracht in de Grote Kerk. De afsluitende dienst vorige week was indrukwekkend. Zo zal het deze morgen ook zijn, als we op de nieuwe vaste locatie met een leeg liturgische centrum beginnen en het 'vaatwerk' van de Midlumerlaankerk in gebruik nemen. Tot aan Pasen zullen beide paaskaarsen in de dienst branden, zoals op meer plekken in het land, waar gefuseerd en samengebracht werd (o.a. Martinikerk Franeker). Vanaf het Paasfeest zal er dan weer één nieuwe kaars zijn, nu alles gezamenlijk is geworden. We hopen op een vreugdevolle viering, helaas nog niet fysiek met elkaar als gemeente in de kerk, maar ook onder omstandigheden met een dankbaar hart voor het vele goede van Gods huis!

Zondag 14 maart 09.30 uur Grote Kerk is live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl

De dienst is zonder de aanwezigheid van gemeenteleden

Voorganger:	ds. Teunard van der Linden
Ouderling van dienst:	Harmen Bloemhof
Lector :	Wibbina Schaap
Organist :	Eeuwe Zijlstra
Voorzanger :	Ymieke Miedema
Vleugel :	Trudy Baard
Schriftlezing :	Johannes 6 : 1 en 4-15
Collecte:	Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)
Koster:	Kees van den Nieuwenhuizen

De schaalcollecte is bestemd voor het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg. Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum onder vermelding van schaalcollecte.

De Diaconale collecte deze zondag gaat naar Kerk in Actie met als doel Binnenlands Diaconaat: Armoede... ook in ons land komt het voor. Armoede is in ons land een groeiend probleem. In regio's als Groningen, Limburg en andere gebieden aan de rand van ons land, zijn de armoedecijfers schrikbarend hoog. Armoede gaat hier vaak over van generatie op generatie. Daarom steunt kerk in actie kerken in deze regio's in hun diaconale taak. U kunt meehelpen door een gift op rek. nr. NL79 RABO 0325 560315 t.n.v. de diaconie Protestantse gemeente Harlingen-Midlum, o.v.v. Binnenlands diaconaat. Doet u ook mee?

Bloemengroet:

Ook deze zondag is er weer een bloemengroet. Vandaag gaan de bloemen als groet van de gemeente en ter bemoediging naar **mw. H. Wouda-Alberda**, (is herstellende van een heupoperatie) en naar **mw. A. Wouda-Drijfhout**, (zij is herstellende van Corona)

Dienst zondag 21 maart 2021 09.30 uur Grote Kerk, voorganger ds. S. Ypma, Franeker (dienst is zonder gemeenteleden)

Kerkdiensten tot aan Pasen digitaal

Tijdens de laatste persconferentie heeft de overheid de kerken dringend geadviseerd, tot aan Pasen voorlopig nog zoveel mogelijk digitaal diensten aan te bieden. Wij zullen ons daar als gemeente aan houden. Op voorstel van de Werkgroep eredienst heeft de kerkenraad verder besloten in de Stille Week drie vespers via de livestream uit te zenden: op Witte Donderdag, Goede Vrijdag en een Paaswakeviering op zaterdag. Deze diensten beginnen allen om 19.00 uur, met één voorzanger. De dienst op Witte Donderdag zal een Avondmaalsviering zijn, waarbij u uitgenodigd wordt thuis brood en wijn klaar te zetten en zo de Maaltijd van de Heer in eigen omgeving mee te vieren. Tijdens de Paaswakeviering zal een van te voren opgenomen, feestelijke Bachcantate (BWV 18) geïntegreerd worden uitgezonden tijdens de viering (als gezongen schriftlezing). Hoe de bezetting ten aanzien van het aantal kerkgangers zal kunnen zijn op Paasmorgen, hangt af van de ontwikkeling in de komende weken (die vooralsnog weinig gunstig lijkt). De kerkenraad bekijkt begin volgende maand opnieuw, wat mogelijk is met betrekking tot het bijwonen van de diensten door de gemeente.

Uitleg 4e zondag in de veertigdagentijd.

Vandaag staat centraal Mattheüs 25 vers 36: 'Ik was naakt en jullie kleedden mij'.

De naakten kleden. Naakt zijn betekent niet alleen dat je geen kleren om je lichaam hebt, maar ook dat er geen plek voor je is in de gemeenschap. Je bent weerloos, in alle opzichten. Het hebben van kleding was geen vanzelfsprekendheid. Door de hele Bijbel heen vind je de oproep te delen van je kleding. De Heilige Maarten trok zich deze oproep aan toen een bedelaar hem om kleding smeekte. Hij sneed zijn mantel in tweeën. Achter de kleding zit de vraag naar waardigheid. Wellicht is het daarom dat Paulus het beeld van kleding gebruikt als hij het geloof ter sprake brengt. Wie bekleed is met Christus, ontdekt hoe God hem voluit mens wil maken. In navolging van Jezus kleden we de ander, letterlijk en figuurlijk, en helpen we om mensen waardigheid te geven.

Bij de schikking:

Wat je met kleding biedt, is waardigheid en warmte. Voor deze schikking worden de glazen bekleedt met touw. Een dik touw accentueert de open hartvorm. In de glazen plaatsen we bloeiende takken. De takken vallen naar elkaar toe zodat er een soort van "luchtig geweven" kleed ontstaat.

Tekst bij de schikking:

Kleding biedt ons bescherming tegen hitte, tegen kou en tegen de blikken van andere mensen. Ook vertellen we met onze kleding graag iets over wie we zijn en hoe we ons voelen. We kleden ons mooi, netjes, feestelijk, gedecideerd, creatief. Laten we dit iedereen gunnen en ruimhartig delen van wat we hebben. Laten we ons bovendien bewust zijn van waar onze kleding vandaan komt en ons niet bekleden met onrecht.

Gemeenteleven tijdens de lockdown:

De kerkenraad heeft opnieuw moeten besluiten om ook in de maanden maart en april alle kerkelijke activiteiten van het winterprogramma te schrappen. Het pastorale werk wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden tel 06 2674 1115 of ds Tjallingii tel. 06 1485 9557. Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand).

Meditatie 'Eer ik u vormde in de moederschoot, heb ik u gekend' – Jer.1:5

Een diepgaand Schriftwoord, dat reikt tot het oerbegint van ons menszijn. In de moederschoot als in het diepst der aarde gevormd en voortgekomen, reikt de kennis van Gods welbehagen nog verder terug. Zij ligt ten grondslag, krijgt de profeet Jeremia bij zijn roeping te horen, aan jouw leven, zelfs toen je nog niet in de moederschoot gevormd werd. Nee: Ik je in de moederschoot vormde. Van voor het begin en in heel het begin van je leven heb ik je gekend.

Het Hebreeuwse woord 'kennen' betekent op veel plaatsen 'liefhebben'; dat is de kern van het kennen van God. Ik heb je liefgehad in de moederschoot, ja eer je nog werd gevormd en geboren. De profeet mag weten, hoe zijn weg ook zal gaan, en hoe moeilijk en weerbarstig de praktijk ook zal zijn, dat zijn leven gedrenkt is en gedragen wordt door de liefde van God, die hem niet los zal laten. De bekende psychiater Erikson sprak van 'basic trust' – van een basisvertrouwen, dat twee liefhebbende ouders aan hun kind mogen meegeven. Daarop lijken deze woorden gericht aan de profeet Jeremia ook.

Er zal altijd de basis van vertrouwen mogen zijn, hoe hoog de golven ook zullen gaan. De basis, dat God hem kent en liefheeft, bewaren en redden zal. In de christelijke doop is ditzelfde vertrouwen ook tot ons gekomen.

Wij mogen leven uit dezelfde zekerheid van Gods liefde, hoe diep de crisis ook gaat, hoe moeilijk het leven soms ook is.

Laat dat de basis zijn van onze levensvreugde, elke nieuwe dag!

1. Heer, die mij ziet zoals ik ben,
dieper dan ik mijzelf ooit ken,

2. Gij zijt zo diep vertrouwd met mij:
wie weet mijn wegen zoals Gij?

kent Gij mij, Gij weet waar ik ga,
Gij volgt mij waar ik zit of sta.
Wat mij ten diepste houdt bewogen,
't ligt alles open voor uw ogen.

Gij kent mijn leven woord voor woord,
Gij hebt mij voor ik spreek gehoord.
Ja overal, op al mijn wegen
en altijd weer komt Gij mij tegen.

7. Gij hebt mij immers zelf gemaakt,
mij met uw vingers aangeraakt,
met toegewijde tederheid
mijn nieren en mijn hart bereid,
mij in de moederschoot geweven,
mij met uw wonderen omgeven.

8. Ik loof U die mijn schepper zijt,
die met uw liefde mij geleidt,
Gij hebt mijn oerbegint aanschouwd,
in 't diepst der aarde opgebouwd.
Niets blijft er voor uw oog verborgen.
Ja, Gij omringt mij met uw zorgen.

9. Gij zijt mij overal nabij, uw ogen waken over mij
van toen ik vormloos ben ontstaan.
Gij wist hoe het zou verder gaan.
Ja, in uw boek stond reeds te lezen,
wat eens mijn levensweg zou wezen.

Met hartelijke groet,
ds. Teunard van der Linden

