

BIDDAG VOOR GEWAS, ARBEID EN VISSERIJ

Laat ons barmhartig zijn voor ons gemeenschappelijk huis. Met deze oproep voegde paus Franciscus in 2015 een achtste werk toe aan de reeks van zeven werken van barmhartigheid. Waar de andere zeven werken zich richten op de zorg voor de mens, wilde Franciscus hiermee de zorg voor de aarde als huis van de mens onder de aandacht brengen.

Biddag, wanneer we bidden voor wat we aan de aarde toevertrouwen, is bij uitstek een dag om hierbij stil te staan.

BIJ DE SCHIKKIG:

Het achtste werk van barmhartigheid staat deze week centraal. Acht staat ook symbool voor een nieuw begin. De vorm van de acht zien we nog altijd terug in de vorm van een doopvont of een kerk.

De zeven glazen vullen we met gedroogde bonen . Bonen die gezaaid kunnen worden. Tussen de bonen plaatsen we witte tulpen. De tulp die door zijn vorm geassocieerd wordt met biddende handen. De vorm van het hart wordt geaccentueerd door een pad van zwarte aarde, vruchtbaar wachtend op de goede vruchten.

DE TEKST BIJ DE SCHIKKING:

Een zaadje is in rust. Het wacht op het moment dat de omstandigheden geschikt zijn om te groeien. Niemand weet hoe dat kan: hoe weet een zaadje wanneer het moet ontkiemen? Toch gebeurt het, soms na vele jaren. Hoe dat kan, is een geheim dat alleen onze Schepper kent. Wij kunnen een zaadje niet laten ontkiemen. Wel kunnen wij zorgen voor de ideale omstandigheden van water, aarde, licht en warmte. Laten we bidden om Gods zegen en onze handen uit de mouwen steken. God scheidt leven. Wij kunnen als Zijn rentmeesters zorgdragen voor een gezonde aarde, waar planten, dieren en mensen floreren.