

**Zondag 14 maart
Grote Kerk Harlingen**



**4e zondag in de Veertigdagen
Zondag Laetare: Verheugt u!
(Jes. 66:10 / Psalm 122)
Klein Pasen – ‘roze zondag’**

Voorganger :	ds. T.G. van der Linden
Organist:	Eeuwe Zijlstra
Ouderling van dienst:	Harmen Bloemhof
Diaken: van dienst:	Sissy de boer
Kerkrentmeester:	Wibbina Schaap, Ele Henk Wouda
Voorzanger:	Ymieke Miedema
Vleugel:	Trudy Baard
Lector/)
bloemschikking 40-dagentijd)	Wibbina Schaap
Kindernevendienst:	kinderen blijven in de kerk
Koster + live stream:	Kees van den Nieuwenhuizen
m.m.v.	Ele Henk Wouda
Dragers:	
Paaskaars:	Corina van der Meulen
Doopvont:	Saïda Bruinsma
Kanselbijbel:	Syds Keuning
Antependium:	Doede Onnes
Avondmaalstel:	Sissy de Boer en Jaap van der Meulen
Tafellichten:	Alida en Nynke van der Meulen
Kindernevendienstkaars:	Jan Lieuwe Zuidema
Bloemen:	Anne Lutske Zuidema en Oane Zuidema

Welkom en mededelingen

De dienst begint met een lege Avondmaalstafel. Onder het zingen van het eerste lied worden in dezelfde volgorde als op zondag 7 maart de liturgische voorwerpen uit de Midlumerlaankerk op / bij de tafel gezet. De doopschaal wordt gelegd in het doopvont.

De aanwezigen vormen een halve cirkel om de tafel.

Orgelspel en lied tijdens het binnenbrengen: Lied 273 De stoet zet zich in beweging bij de eerste woorden.

1. Loof God, die zegent al wat leeft,
der hemelen Heer is Hij,
die tussen ons zijn woning heeft.
Die ver is, is nabij.

2. Loof God, Hij stuurt het schip der kerk,
dat naar de morgen vaart.
Hij is de hartslag van ons werk,
Hij houdt het wel bewaard.

3. Loof God, zijn vinger wijst ons aan,
een toren in de tijd,
dat het ten hemel toe moet gaan,
en gaat in eeuwigheid.

4. Loof God, want Hij spreekt onze taal,
Hij troont op onze lof.
In woord en doop en avondmaal
houdt Hij bij ons zijn hof.

5. Loof God, die ons aan tafel vraagt,
loof bruid, uw Bruidegom.
Ik loof U die mijn leven draagt,
o lieve God, ik kom.

Kort gebed

Afsluiting met lied 412: 1 en 3 (pianobegeleiding)

Wij loven U, o God, belijden U als Heer.
Eeuwige Vader, U geeft heel de wereld eer.
U zingen alle hemelen, serafs, machten, tronen,
onafgebroken rijst hun lied op hoge tonen:
Gij, driemaal heilig zijt Gij, God der legerscharen,
wiens grootheid aarde en hemel heerlijk openbaren!

(met drie stemmen)*

U, Vader, U zij lof op een verhoogde toon!
Lof en aanbidding zij uw eengeboren Zoon.
Lof zij uw Geest, die ons ten Trooster is gegeven,
ons in de waarheid leidt, de weg van eeuwig leven.
U looft uw kerk alom, waar Gij die ook vergaarde;
U looft wat loven kan, in hemel en op aarde!

*** voorzanger, voorganger en ouderling zingen elk één regel solo, daarna samen**

Stil gebed, bemoediging en groet

Drempelgebed

Lied: 910: 1 en 2

Soms groet een licht van vreugde
de christen als hij zingt:
de Heer is 't die met vleugels
van liefde hem omringt.
Loopt alles ons ook tegen,
Hij zal ons 't goede doen,
Hij geeft na donkere regen
een mild en klaar seizoen.

Goddank, wij overdenken
't geheim van onze Heer,
het heil dat Hij wil schenken,
dat nieuw is altijd weer.
Bevrijd van onze zorgen
begroeten wij de dag
en vrezen niet de morgen,
wat hij ook brengen mag.

Aandacht bloemschikking

'Ik was naakt en jullie kleedden mij', Mat. 25:36

Orgelmeditatie Psalm 122:1

Hoe sprong mijn hart hoog op in mij,
toen men mij zeide: 'Gord u aan
om naar des Heren huis te gaan!
Kom ga met ons en doe als wij!'
Jeruzalem, dat ik bemin,
wij treden uwe poorten in,
u, Godsstad, mogen wij ontmoeten!
Jeruzalem, van ver aanschouwd,
wel saamgevoegd en welgebouwd,
o schone stede, die wij groeten.

Gebed om ontferming

Moment met de kinderen

Lied (opname) 'Jesus kom in ons midden'

Gebed

Schriftlezing: Johannes 6: 1 en 4-15

Lied 392: 1, 2 en 3

Wie kent de eenvoud van het breken,
de stille omgang van het brood?
Wie hoort de wijn van liefde spreken,
een liefde sterker dan de dood?

Er is een kind bereid tot delen,
het komt met brood, het komt met vis,
het geeft zijn voedsel aan de velen,
een weldaad in de wildernis.

Er staat tot ons geluk geschreven
dat God zeer overvloedig is,
wij zijn geschapen om te geven,
zo tonen wij zijn beeltenis.

Uitleg en verkondiging

**Orgelspel Hubert Parry (1848-1918),
Melodie 'O Heer, die onze Vader zijt'**

**Lied (opname): Lied 600, zang, viool, hobo en piano
Klein Pasen**

Licht, ontloken aan het donker,
licht, gebroken uit de steen,
licht, waarachtig levensteken,
werp uw waarheid om ons heen!

Licht, geschapen, uitgesproken,
licht, dat straalt van Gods gelaat,
licht uit Licht, uit God geboren,
groet ons als de dageraad!

Licht, aan liefde aangestoken,
licht, dat door het donker brandt,
licht, jij lieve lentebode,
zet de nacht in vuur en vlam!

Licht, verschenen uit den hoge,
licht, gedompeld in de dood,
licht, onstuitbaar, niet te doven,
zegen ons met morgenrood!

Licht, straal hier in onze ogen,
licht, breek uit in duizendvoud,
licht, kom ons met stralen tooien,
ga ons voor van hand tot hand!

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed en Onze Vader
Met acclamatie 535e : 'Verheug u met Jeruzalem,
bedroefde, juich over haar!'**

Slotlied: 534: 1 en 3

Hij die de blinden weer liet zien,
hun ogen kleur liet ondervinden
is zelf het licht dat ruimte geeft:
ons levenslicht, de Zoon van God.

Hij die de armen voedsel gaf
met overdaad hen kwam verwarmen
is zelf het brood dat honger stilt:
ons levensbrood, de Zoon van God

Zegen

**Orgelspel: Hubert Parry (1848-1918),
'When I survey the wondrous cross'**