



**Bij deze dienst**

De kerkdienst van vanmorgen staat in het teken van Zondag Werelddiaconaat. Deze werd ingesteld na de grote watersnoodramp in 1953 en wordt sindsdien gehouden op de eerste zondag van februari. Vandaag dus. Marcus vertelt over het optreden van Jezus als rabbi en geneesheer: als Heiland der wereld, die ook tegenspraak vindt op zijn weg. Waar zijn licht verschijnt, moet de duisternis wijken. We krijgen deze zondag opnieuw berichten te horen uit Rwanda, het land waaraan de Friese kerken gezamenlijk aandacht schenken bij het ZWO-werk. Ook uit de voorbeden spreekt onze betrokkenheid bij het werk van het werelddiaconaat, dat niet vergeten mag worden of ondergesneeuwd mag raken door de aandacht die het coronavirus opeist. De watersnoodramp bracht Zeeuwse mosselvisserij naar Harlingen. Ook daarvoor is deze dienst aandacht in het kort. Het was voor de Zeeuwse vissers een tijd van aanpakken, de moed niet laten zakken en opnieuw beginnen. Zo zullen wij ook deze lastige en veeleisende tijd doorkomen. Met elkaar, in het licht van Jezus, de Heiland der wereld. Graag een goede dienst gewenst, thuis of later in de week.

**Zondag 7 februari 09.30 uur Grote Kerk (zonder gemeenteleden) is live te volgen via de live stream [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl) voorganger ds. Teunard van der Linden (Zondag Werelddiaconaat)**

m.m.v. leden van de ZWO commissie

ouderling van dienst: Ymieke Miedema; lector Jan de Jong; organist Bauke van der Meer

voorzanger : Ymieke Miedema-Hiemstra

Schriftlezing : Marcus 1 : 29-38

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen

**Collectes: de schaalcollecte voor het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.**

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg.

Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum onder vermelding van schaalcollecte.

**Collecte Diaconie is deze morgen voor het ZWO- project van Kerk in actie in Rwanda.**

In deze tijd van corona krijgen veel mensen in Rwanda voor zover dat mogelijk is, ondersteuning van de kerk.

In een land met een snel groeiende economie zijn er veel mensen die buiten de boot vallen.

Met steun van Kerk in Actie kon de Presbyteriaanse Kerk toch rijst, bonen, suiker, olie en zeep uitdelen aan de meest kwetsbare gezinnen. Voor dit project van de ZWO- commissie kunt u een gift overmaken op rekeningnummer :

Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen NL33 RABO 0105 9321 91 t.n.v. Rwanda ( deze rekening is speciaal voor de ZWO- commissie, die onder de Diaconie valt ). Alvast bedankt !

**Bloemengroet:**

Ook deze zondag is er weer een bloemengroet. De bloemen worden met een groet en ter bemoediging gebracht naar mw. T. de Boer – Zuidam, en naar mw. M. Miedema - Dijkstra.

Voor u allen heel veel sterkte toegewenst.

**Overlijdensbericht:**

Woensdag 3 februari is in de Spiker overleden ons gemeentelid mw. Abelina Elvira Dekker-Vuursteen in de leeftijd van 95 jaar.

Maandag 8 februari is er gelegenheid de familie te condoleren van 15.00 – 17.00 uur in uitvaartcentrum Herlinghe, Kon.

Wilhelminastraat te Harlingen.

De dankdienst zal plaatsvinden op dinsdagmiddag 9 februari om 13.00 uur in de kerk van Paasloo en de dienst is te volgen via [www.kerkonline.frl](http://www.kerkonline.frl) , waarna aansluitend de begrafenis zal plaatsvinden.

**Afscheid Midlumerlaankerk 7 maart en in de week daaraan voorafgaand zal de kerk alle middagen open zijn.**

Hiervoor zijn we nog op zoek naar een aantal gastvrouwen/-gastheren, die op maandagmiddag t/m de zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur in de Midlumerlaankerk aanwezig willen/ kunnen zijn om iedereen van een kopje thee/koffie te voorzien.

U kunt zich hiervoor opgeven bij de scriba: [avdkzegel@ziggo.nl](mailto:avdkzegel@ziggo.nl) of telefonisch: 0517 851995.

**N.B.** er hadden zich al een aantal gastvrouwen/-heren voor de week in februari opgegeven, maar omdat ik niet weet of het hen ook past in de eerste week van maart, vraag ik iedereen nog even opnieuw te willen reageren. Zij die dit afgelopen week al hebben gedaan, hoeven dat uiteraard (nu) niet meer te doen.

*Als het goed is gegaan dan hebt u inmiddels tegelijk met het kerkblad een herinneringsboek van de Midlumerlaankerk ontvangen. Wilt u graag meerdere herinneringsboekjes van de Midlumerlaankerk? Dat kan! U kunt extra exemplaren ad € 5,00 afhalen bij Jaap en Joke van der Meulen, Roniaweg 14, tel. 415657 of bij Minna Sijtsma, Galjoenweg 62 tel. 413285. **Belt u eerst wel even?***

**Gemeenteleven tijdens de lockdown:**

De kerkenraad heeft alle activiteiten van het winterprogramma in de maanden januari en februari geschrapt. De moderamen- en kerkenraadsconsultaties verlopen (gedeeltelijk) online en per email in de weken t/m 2 maart. Daarna wordt opnieuw bezien wat mogelijk is. Het pastorale werk wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden of ds Tjallingi. Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand).

**Meditatie: 'Al zijn uw zonden rood als scharlaken, zij zullen wit worden als sneeuw' – Jesaja 1:18**

Het bezoek van koning winter aan ons land en de sneeuw dit weekend doen mij denken aan dit prachtige vers uit Jesaja. Want ja, zo vaak sneeuwt het niet. En nee, zonde en genade, schuld en vergeving staan niet meer vanzelfsprekend centraal in het 'gereformeerde leven'. Toch is Gods belofte van vergeving, die de profeet mag verkondigen aan de ballingen in Babel, de grond onder ons bestaan. Zijn hart gaat naar ons uit. Hij doet ons niet naar wat wij deden (Ps. 103). Zoals sneeuw alles bedekt en een wit tapijt uitspreidt over stad en land, zo alom tegenwoordig zal de Eeuwige zijn goedheid uitstrekken over zijn volk, zijn wereld, zijn gemeente. Over mij. Waar de weg onvindbaar scheen, mochten wij door geloof alleen de tocht opnieuw beginnen.

Zo mag het volk, levend in een vreemd land onder vreemde wetten, het hart ophalen aan de beloftevolle woorden van vergeving en verzoening, die Jesaja mag verkondigen.

Bij sneeuw hoort verwondering, rust, zachtheid, frisheid en plezier. Zoals de regen en sneeuw uit de hemel daalt, zal Gods Woord ingaan in de akker van deze wereld, de akker van ons bestaan, zegt Jesaja 55.

Zodat zij vrucht draagt. Tot twee maal toe dient de sneeuw ter vergelijking van Gods werk aan ons leven, van zijn trouw tot in eeuwigheid, ondanks ons gebrekkige geloof, onze gebrekkige liefde en ons gebrekkig gehoor geven aan zijn geboden en beloften. Wit is de kleur van sneeuw, scharlakenrood, dat we kennen van de kardinalen, de contrastkleur in bovenstaand tekstvers. Scharlaken staat voor in-en-in rood. Zo in-dringend werkt ook de zonde in ons bestaan en deze wereld door. Als mot en roest, zegt het N.T. Telkens slaat de klad erin, in onze verhouding tot God en tot elkaar. De gevolgen daarvan laten zich voelen. Toch laat de HERE God zich niet van de wijs brengen. 'Toen de zonde in de wereld kwam, zei de Zoon: dan kom ik ook. Zijn genade reikt even ver als onze zonden.' (O. Noordmans).

Zo mogen wij God kennen als Vader, Schepper en Herschepper. Hij dekt de zonden toe. Hij stelt ons in het licht. Hij sterkt ons door zijn zegen. Een witte wereld is daarvan een stille getuige. Wij mogen het hart omhoog heffen, als uit de hemel Gods goedheid daalt over ons bestaan. Als milde regen, als sneeuw uit de hemel. De afwisseling die de sneeuw en de kou deze week brengen in coronatijd is ook welkom. De kinderen en jongeren zullen er ook van genieten, de nodige ijzers worden ondergebonden.

Geen mooiere wereld dan een witte, winterse wereld met een laaghangende zon tegen een strak blauwe lucht.

Het zal ons goed doen en geeft ons een steuntje in de rug om de kernachtige woorden van Jesaja tot ons te laten spreken.

Psalm 103 zingt:

*Zo hoog en wijd de hemel staat gerezen  
boven de aarde, is voor wie Hem vrezen  
zijn liefde en zijn goedertierenheid  
zo ver verwijderd 't westen is van 't oosten,  
zo ver doet Hij van hen die Hij wil troosten  
de zonden weg, ja Hij heeft ons bevrijd.*

*Zoals een Vader liefdevol zijn armen  
slaat om zijn kind, omringt ons met erbarmen  
God, onze Vader, want wij zijn van Hem  
Hij, die ons zelf uit aarde heeft genomen  
Hij weet, dat wij uit stof aan 't licht gekomen  
Slechts leven op de adem van zijn stem.*

Hartelijke groet, ds. Teunard van der Linden

