



Bij deze dienst

Marcus 9, 2-10 vertelt ons op deze zondag Reminiscere over Jezus die in een wit gewaad verschijnt. Hoe landt dit Evangelie in onze tijd waarin de glans er, door de coronarichtlijnen, wel een beetje vanaf is? De orgelcomposities vertolken vandaag het verlangen naar hernieuwde glans in het broze en bij tijden dwaze menselijk bestaan. De bloemschikking noodt ons: Geef water aan wie dorst heeft. Gaat ons geloof over innerlijke glans, een schat in de hemel, maar wat is dat dat concreet?

Zondag 28 februari 09.30 uur Grote Kerk (zonder gemeenteleden) is live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl

voorganger ds. U. Tjallingii

ouderling van dienst: Jet Twijnstra; lector Jaap van der Meulen; organist Eeuwe Zijlstra

voorzanger : Harmen Bloemhof

Schriftlezing : Marcus 9 : 2 – 10

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen

De schaalcollecte is bestemd voor het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg.

Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum onder vermelding van schaalcollecte en op NL79 RABO 0325 560315 t.n.v. de diaconie Protestantse gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. gift.

Bloemengroet:

Ook deze zondag is er weer een bloemengroet. Vandaag gaan de bloemen als groet van de gemeente en ter bemoediging naar mw. J. Switink-Hakkers (in december overleed plotseling haar man), en naar mw. T. van Dokkum-van der Wal (te bezorgen bij haar echtgenoot).

Uitleg 2e zondag veertigdagentijd: Thema Ik ben er voor jou, De zeven werken van barmhartigheid

Vandaag is de schikking naar aanleiding van Mattheüs 25 vers 35: Ik had dorst en jullie gaven mij te drinken. De dorstigen laven. Bij de schikking: "Een ander te drinken geven, letterlijk 'water' of van 'het levende water'. De glazen worden deze week gevuld met water waarin de bloemen van de hyacint drijven. De blauwe kleur van de hyacint verwijst naar het spirituele, de verbinding tussen hemel en aarde. De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een geregen ketting van hyacinten nagels (bloemetjes) gecombineerd met de ranken van de maagdenpalm.

De tekst bij de schikking van deze zondag is: *Water lijkt zo gewoon. Het is overal. We bestaan zelf voor meer dan de heft uit water. Maar juist dit hele gewone is essentieel. Zou het ontbreken dan zouden we letterlijk verschrompelen.*

Ook Gods Geest is overal, net als water. Hij is aanwezig tot in ons eigen lijf. Zonder Zijn aanwezigheid, blijft er weinig van ons over. Laten we zorgvuldig omgaan met water en het niet zien als iets vanzelfsprekends. Laten we er zorg voor dragen dat het beschikbaar is voor iedereen, overal ter wereld.

Berichten vanuit de gemeente:

Een geboortebericht:

Adem, liefde en leven

zijn door Hem aan jou gegeven

Met dit gedichtje laten Sander, Carla, Ninthe en Bodyn Ozinga ons weten dat zij de trotse ouders en grote zussen zijn geworden van een dochter en zusje **Meike**. Geboren op 13-02-2021. Het adres van de fam. Ozinga: De Leeuwerik 28, 8862 LA Harlingen
Namens ons allen van harte gefeliciteerd en wij wensen jullie heel veel liefde, wijsheid en Gods Zegen.

Meeleven:

- Ditty Toering-Hak onderging afgelopen week een operatie in het MCL en hoopt maandag weer naar huis te mogen.
- Dhr. Jan Bakker (90 verblijft al enkele maanden in Leeuwarden, op dit moment in Noorderbreedte, Bornia Herne, en verhuist deze week weer naar het MCL voor een nieuwe pacemaker.

Wij wensen alle zieken sterkte en Gods nabijheid.

Gemeenteleven tijdens de lockdown:

De kerkenraad heeft opnieuw moeten besluiten om ook in de maanden maart en april alle kerkelijke activiteiten van het winterprogramma te schrappen. Het pastorale werk wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden tel 06 2674 1115 of ds Tjallingii tel. 06 1485 9557.

Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand).

Meditatie *‘En de zon ging over hem op, toen hij door Priël getrokken was.’ (Gen. 32:31).*

Luctor et emergo, luidt de spreuk in het wapen van de provincie Zeeland: ik worstel en kom boven. Het is een herinnering aan de diepgaande en langdurige strijd tegen het water, waarover in Friesland ook het nodige te zeggen zou zijn. Keer op keer bracht het wassende water dood en verderf, totdat de dijken op toereikende hoogte gebracht werden. De coronavaccins lijken op de dijken: de dijken die ons beschermen tegen een vloed aan nieuwe besmettingen, met alle ontwrichting van dien.

De aartsvader Jacob, over wie bovenstaand tekstwoord gaat, was geen lieverdje. Hij moest na het bedrog van zijn blinde vader Isaak en van zijn broer Esau vluchten naar Haran. Toch mocht juist hij de drager zijn van een nieuw verbond en aloude verbond van God met Abraham, Isaak en Jacob. Dat ging gepaard met de nodige strijd. Leven is strijden, herinnert ons tekstwoord ons. Wij strijden en vechten tegen schaduwen en machten, sterker dan onszelf. Maar niet loslaten, maar gezegend willen worden – blijven strijden om de zege(n), dat mag ons bemoedigen en een hart onder de riem steken. De zon gaat over Jacob op als hij bij de Jabbok gestreden heeft met een engel van de HEER. Prachtig beeld is dit: de zon die opgaat, in het bijzonder over Jacob als verbondsgenoot en aartsvader – zijns ondanks. Luther zou zeggen: het is pure genade. Sola gratia: door genade alleen kan Jacob de toekomst tegen gaan, ondanks zijn verleden. Kunnen ook wij het volhouden en volharden, ook in de huidige crisistijd. Wij mogen staan en strijden op de vaste grond van Gods verbond van vriendschap en bescherming, dat in Jezus Christus onze Heer ook werkelijkheid geworden is voor de volken. Wij volgen dan ook van zijn weg en werk het lichtend spoor, deze zondag, deze week en elke nieuwe dag. Met de woorden van Lied 146c:

*1. Alles wat adem heeft love de Here,
zinge de lof van Israëls God!
Zolang ik hier in het licht mag verkeren,
roem ik zijn liefde en prijs mijn lot.
Die lijf en ziel geschapen heeft
worde geloofd door al wat leeft.
Halleluja! Halleluja!*

*3. Welgelukzalig is ieder te noemen,
die Jakobs God als helper heeft!
Wat zou hem schaden, wie zou hem verdoemen,
die dag aan dag met Christus leeft?
Wie met de Heer te rade gaat,
die staat Hij bij met raad en daad.
Halleluja! Halleluja!*

Wij sparen ons Halleluja in de Veertigdagen op tot het Paasfeest. Maar soms breekt de zon reeds door de wolken...!
Met hartelijke groet, Teunard van der Linden

Berichten van de Kerkenraad:

Afscheid Midlumerlaankerk zondag 7 maart is ook via de live stream te volgen; hier alvast de link :

<https://iframe.dacast.com/b/150621/c/543082>

De dienst is zonder de aanwezigheid van gemeenteleden

voorganger ds. Teunard van der Linden, organist Bauke van der Meer, ouderling van dienst Doede Onnes, lector Syds Keuning

Midlumerlaankerk is open:

van maandag 1 maart t/m zaterdag 6 maart is de kerk open van 14.00 – 17.00 uur. Een aantal gastdames en – heren zullen gemeenteleden en gasten ontvangen en klaar staan voor een praatje met een kopje koffie/thee en een symbolische suikerkrakeling (het koekje zonder einde) Een powerpointvoorstelling toont doorlopend beelden met ondertiteling van het leven in en rond de Midlumerlaankerk in voorbije jaren. Uiteraard gebeurd alles corona-proof.... U hoeft zich niet op te geven, loop gerust zomaar en spontaan naar binnen...

De gastdames en/of gastheren zijn op

maandag 1 maart : Minna Sijtsma en Teunard van der Linden
dinsdag 2 maart : Mirjam de Boer en Sjoerd van der Schaar
woensdag 3 maart : Grietje Schaap-Sinia en Wibbina Schaap
donderdag 4 maart : Gepke Haakma en Hannie Breimer
vrijdag 5 maart : Boukje Bruinsma en Linda van der Schoot
zaterdag 6 maart : Bouke en Jelly van der Ploeg.
Coördinator tijdens alle middagen : Harmen Bloemhof



Ook is het mooie **herinneringsboek van de Midlumerlaankerk tijdens deze middagen te verkrijgen ad € 5,00 per stuk,**

Pleister- en schilderwerk in de Grote Kerk: Ook deze zondag staat het liturgisch centrum weer anders opgesteld dan we gewoon zijn. De hoogwerker staat er nog en de kroonluchters hangen nog niet. Maar zoals ik al in de vorige zondagsbrief schreef:

De verwachting is dat we er weer een mooi geheel voor terug zullen krijgen.

Voor u / jullie allen een Gezegende zondag en goed weekend.

Met een 'lente' groet van uw scriba

