



**Bij deze dienst**

Deze eerste zondag van de Veertigdagen, genoemd naar een regel uit Psalm 91 (Invocabit: roept hij mij aan, ik zal hem antwoorden), lezen wij over Jezus' verzoeking in de woestijn. Daarvoor bladeren we terug naar het eerste hoofdstuk van Marcus, die dit verhaal kort en kernachtig weergeeft. Met de kinderen volgen we de komende weken een spelbord met een routekaart langs de verhalen van de komende zondagen. Zij hebben thuis ook een gezinsboekje voor de Veertigdagentijd ontvangen, met nog meer verhalen, liedjes en verwerkingsmateriaal. Alle adressen van Getijdenstroom ontvangen met het kerkblad van februari een Vastenkaart, die de gelegenheid biedt 'nee' te leren zeggen vanuit en met oog op een dieper 'ja' tegen God, mens en wereld – in solidariteit met degenen die niet vanzelfsprekend mee kunnen komen. Graag van harte aanbevolen!

**Zondag 21 februari 09.30 uur Grote Kerk (zonder gemeenteleden) is live te volgen via de live stream [www.pg-harlingen.nl](http://www.pg-harlingen.nl)**

**voorganger ds. T. G. van der Linden**

ouderling van dienst: Jan van der Tuin; lector Corina van der Meulen; organist Eeuwe Zijlstra

voorzanger : Gina Meijer

Schriftlezing : Marcus 1 : 12 – 15

Collecte: Diaconie en kerk 50-50 (zie hieronder)

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen

**De schaalcollecte is bestemd voor het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.**

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg.

Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum onder vermelding van schaalcollecte en op NL79 RABO 0325 560315 t.n.v. de diaconie Protestantse gemeente Harlingen-Midlum o.v.v. gift.

**Bloemengroet:**

Ook deze zondag is er weer een bloemengroet. Vandaag gaan de bloemen als groet van de gemeente en ter bemoediging naar **mevr. S. van Peet-Heinsma** (in januari overleed haar man), en naar **mevr. J. Leijen-Commijs** (het is een jaar geleden dat haar man is overleden).

**In deze veertigdagentijd** volgen we het thema van Kerk in Actie: **“Ik Ben er voor jou”**

**Uitleg basis schikking en 1<sup>ste</sup> zondag veertigdagentijd**

De schikkingen voor de komende weken zijn gebaseerd op de zeven werken van barmhartigheid. (Mattheüs 25 vers 35 en 36) Elke zondag van de 40 dagentijd staat er een ander werk van barmhartigheid centraal

De basisschikking bestaat uit boomstammetjes of stenen, afhankelijk van het onderwerp van de lezing, en 7 glazen vazen die gezamenlijk een open hart vormen. Het woord “hart” is terug te vinden in barmhartigheid. “Open” omdat het gaat om de ander, open, in de zin van benaderbaar. In de 7 glazen die iedere week zoveel mogelijk gevuld worden met natuurlijke materialen komt het thema van de lezing naar voren.

De zieken bezoeken. Naar aanleiding van Mattheüs 25 vers 36 : *“Ik was ziek en jullie bezochten mij”*

Opzoeken wie ziek is. Elkaar niet vergeten in moeilijke tijden. Er zijn voor elkaar. In de glazen vazen staan vergeet-mij-nietjes. Deze keer symbolisch aangepast omdat het nog te vroeg in de tijd is voor deze bloemen maar ze zijn wel van belang “vergeet mij niet” De vorm van het open hart wordt geaccentueerd door een slinger van geurige geneeskrachtige kruiden. Geurig, symbool voor goede zorg.

De tekst bij de schikking van deze zondag is: *Als iemand ziek is dan wensen we hem of haar een spoedig herstel. Dat doen we liever dan iemand echt te zien in zijn kwetsbaarheid en moeite. Maar iemand gezelschap houden die ziek is, hoe confronterend ook, biedt ons de kans samen te beseffen dat we allemaal kwetsbare mensen zijn, of we nou ziek zijn of gezond. Het maakt niet uit wie er aan de beurt is om sterk te zijn : we zijn allemaal kwetsbare mensen in Gods hand. Laten we elkaar, ook in de pandemie die ons in zijn greep houdt , nabij blijven.*

**Medeleven**

Afgelopen zondag overleed bij ons thuis in alle vrede mem Van der Meer, 92 jaar oud. Wij zijn blij dat wij haar de laatste 11 dagen van haar leven konden verzorgen en omringen met liefde en gezang. Afgelopen vrijdag was de condoleance en de dankdienst voor haar leven in de grote kerk van Lemmer. Met 50 aanwezigen en een livestream uitzending namen wij afscheid van een lieve moeder, grootmoeder en oerbeppe.

Graag willen wij iedereen bedanken die ons blijk van medeleven stuurde, overweldigend en hartverwarmend in aantal en intentie.

Dat heeft ons en de familie zeer goed gedaan.

Met hartelijke groet, Coby en Teunard.

**Meditatie** ‘Leg Heer uw stille dauw van rust op onze duisternis’

Het is Aswoensdag geweest. Daarmee ligt de Epifanie-tijd achter ons en strekken wij ons met de 40-dagentijd uit richting de Stille Week en Paaszondag. Epifanie komt van het Griekse woord voor ‘verschijning’. De afgelopen weken ging het over de verschijning van Jezus in het openbaar. Als rabbi en leraar, als geneesheer en Heiland der wereld. Prachtige verhalen hebben we weer gehoord, over de roeping van de discipelen, het vissen van mensen en genezingen op de sabbat.

Toen het nieuwe Liedboek verscheen eind jaren 70 werd meteen het lied ‘O Heer, die onze Vader zijt’ een ‘hit’. Geef dat uw roepstem wordt gehoord, als eenmaal bij de zee. Geef dat ook wij uw nodend woord vertrouwen, volgen ongestoord op weg gaan met u mee.’ De woorden en klanken namen en nemen ons mee, ook in de nieuwe versie van het huidige Liedboek. De versregels ‘waar Jezus in het zachte gras de mensen liefhad en genas’, heb ik gemerkt, sprak met name ook veel ouderen aan, al doen ze misschien ook aan de hippies denken. Bij de sneeuw van de afgelopen winter, schoot mij bovenstaande versregel te binnen. *Een stille dauw van rust op onze duisternis*. Een zachte onderbreking van de coronatijd. Een lieflijk moment bij het sterven gaan. Sneeuw uit de hemel die alle ongerechtigheid bedekt. Zo zag Jesaja het al in de geest.

Het lied eindigt met de innige woorden ‘o stille stem in ‘t hart’. Nu wij met Jezus op weg gaan naar Jeruzalem, de lijdenstijd in, mogen we deze stille stem zoeken. Woord dat uit de stilte tot ons spreekt. Zwijgen dat draagt en verrijkt. Schoon is de vrede, als de heuvels van Tiberias in het rond. Door lijden en strijd heen, ook het lijden in de tegenwoordige tijd mogen wij rust en vrede vinden door te vertrouwen dat Gods Geest ons steeds zal leiden en de kracht zal schenken die wij nodig hebben.

1. O Heer die onze Vader zijt,  
vergeef ons onze schuld.

Wijs ons de weg der zaligheid,  
en laat ons hart, door U geleid,  
met liefde zijn vervuld.

2. Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
als eenmaal bij de zee

Geef dat ook wij uw nodend woord  
vertrouwen, volgen ongestoord,  
op weg gaan met U mee.

3. O vrede van Tiberias,  
o heuvels in het rond,

waar Jezus in het zachte gras  
de mensen liefhad en genas,  
en in hun midden stond.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis.

Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is.

5. Dat ons geen drift en pijn verblindt,  
geen hartstocht ons verwart.

Maak Gij ons rein en welgezind,  
en spreek tot ons in vuur en wind,  
o stille stem in ‘t hart.

**Berichten van de Kerkenraad:**

- de Passie-Avondgebeden in Midlum (20/2 t/m 27/3) zullen niet door gaan;
- we gaan door met de ere diensten zoals de laatste zondagen: zonder gemeenteleden en met 1 voorzanger;
- het vorming- en toerustingsprogramma zoals vermeld in het boekje ‘Kompass’ komen in maart en april geheel te vervallen.

**Gemeenteleven tijdens de lockdown:**

De kerkenraad heeft opnieuw moeten besluiten om ook in de maanden maart en april alle kerkelijke activiteiten van het winterprogramma te schrappen. De moderamen- en kerkenraadsconsultaties verlopen (gedeeltelijk) per email in de weken t/m 2 maart. Daarna wordt opnieuw bezien wat mogelijk is. Het pastorale werk wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden of ds Tjallingi. Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand).

**Afscheid Midlumerlaankerk zondag 7 maart en** van maandag 1 maart t/m zaterdag 6 maart is de kerk open van 14.00 – 17.00 uur. Een aantal gastdames en – heren zal gemeenteleden en gasten ontvangen en klaar staan voor een praatje met een kopje koffie/thee en een symbolische suikerkrakeling (het koekje zonder einde)

Een powerpointvoorstelling toont doorlopend beelden met ondertiteling van het leven rond de Midlumerlaankerk in voorbije jaren. Uiteraard gebeurd alles corona-proef.... U hoeft zich niet op te geven, loop gerust zomaar en spontaan naar binnen...

Alle gemeenteleden hebben tezamen met Getijdenstroom het mooie **herinneringsboek van de Midlumerlaankerk** ontvangen. Maar... we kunnen ons indenken dat er ‘oud’ gemeenteleden zijn die dit boek ook graag in hun bezit willen hebben. Er zijn een aantal extra herinneringsboeken gemaakt en deze zijn te verkrijgen, ad € 5,00 per stuk, bij de fam. Jaap en Joke van der Meulen, Roniaweg 14, tel. 415457 en bij Minna Sijtsma, Galjoenweg 62 tel. 413285. **Belt u hen eerst wel even?**

**Wijziging voorganger op zondag 28 februari**

wegens omstandigheden gaat niet drs. Jan Willem Uringa, pastor in het MCL voor, maar ds. Ulbe Tjallingii, ouderling van dienst: Jet Twijnstra, organist Eeuwe Zijlstra, lector Jaap van der Meulen, voorzanger Harmen Bloemhof

**Pleister- en schilderwerk in de Grote Kerk:** op dit moment wordt het plafond in de Grote Kerk gepleisterd en geschilderd. Dat betekent dat de kroonluchters eraf zijn gehaald, er een hoogwerker in de kerk staat en het liturgisch centrum even anders staat opgesteld. We hopen hierin op begrip en wensen de ‘pleistersaars en schilders’ heel veel succes. De verwachting is dat we er weer een mooi geheel voor terug zullen krijgen. Voor u / jullie allen een goed en zonnig weekend. Hartelijke groet van uw scriba.