



Bij deze dienst

Vanmorgen is de laatste zondag van de Epifanietijd. Jezus 'verschijnt' nogmaals aan het volk als rabbi en geneesheer, als Heiland der wereld. De profetenlezing belooft al krachtig en indringend, dat de steppe zal bloeien en juichen (Jes. 35)! Dat is wat gebeurt, als Jezus Gods licht laat schijnen (epifanein in het Grieks) onder de mensen. Zo mogen we het ook vandaag ervaren. Waar Hij is, mogen wij bestaan. Volgende week maken we de overgang naar de 40-dagen tijd: de weken voorafgaand aan de lijdensweek en het Paasfeest. Vanmorgen is te gast emeritus dominee Han Dondorp. Graag een goede dienst gewenst – de meeste gemeenteleden thuis achter de tv, pc of tablet. Wekelijks bekijken zo'n 250 adressen de livestream!

Zondag 14 februari 09.30 uur Grote Kerk (zonder gemeenteleden) is live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl

voorganger ds. Han Dondorp, Franeker

ouderling van dienst: Rintse Twijnstra; lector Neeltje Hiemstra; organist Otto Roelofsen

voorzanger : Ids Albertsma

Schriftlezing : Jesaja 35 en Marcus 1 : 39-42

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen

Collectes: de schaalcollecte voor het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg.

Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum onder vermelding van schaalcollecte.

Collecte Diaconie is deze morgen voor het **Kerk in Actie : Noodhulp Ethiopië.**

Ethiopische partners van Kerk in Actie leren boeren om beter voorbereid te zijn op de gevolgen van de klimaatverandering, zoals boer Akee en zijn vrouw Rahmoo. Hij leerde hoe hij de nieuwe gewassen moest verbouwen en zijn vrouw leerde geld sparen via een spaargroep. Waar de mensen eerder een deel van het jaar afhankelijk waren van vodselhulp, kunnen zij zichzelf nu redden en helpen het hele dorp vooruit. Met uw bijdrag aan deze collecte steunt u via Kerk in Actie o.a. 3500 mannen, vrouwen en kinderen in Ethiopië om net als Akee en Rahmoo beter voorbereid te zijn op klimaatverandering. Helpt u mee?

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer :

Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen NL79 RABO 0325 560315 o.v.v. Noodhulp Ethiopië. Alvast bedankt !

Bloemengroet:

Ook deze zondag is er weer een bloemengroet. Het 1^e bos bloemen wordt met een groet en ter bemoediging gebracht naar KosterKees van den Nieuwenhuizen en zijn zoon en schoondochter: Jeroen en Jessica. Jessica heeft afgelopen week opnieuw een operatie moeten ondergaan en wij hopen en bidden dat zij haar knie mag behouden. Wij wensen hen heel veel sterkte.

Het 2^e boeket gaat naar de pastorie. Mem van der Meer (schoon)moeder van Coby en Teunard van der Linden verblijft sinds een 10-tal dagen in de pastorie. Zij was ernstig verzwakt, nadat zij corona heeft gehad. Coby en Teunard hebben mem naar de pastorie gehaald om haar te verzorgen in de hoop dat zij mocht aansterken. Helaas is zij dusdanig verzwakt dat er geen herstel meer mogelijk zal zijn. Wij wensen allen die haar dierbaar zijn, heel veel sterkte en kracht. We nemen mem van der Meer, Coby en Teunard mee in onze gebeden.

Overlijdensbericht

Donderdag 11 februari is op 88 jarige leeftijd overleden ons gemeentelid Hiltje Bakker-ten Napel. Mevr ten Napel verbleef de laatste jaren van haar leven in de Spiker. Verdere gegevens ontbreken. Wij wensen haar kinderen en kleinkinderen heel veel sterkte en kracht in deze dagen van afscheid nemen.

Afscheid Midlumerlaankerk 7 maart en in de week daaraan voorafgaand zal de kerk alle middagen open zijn.

Herhaalde oproep: Hiervoor zijn we nog op zoek naar een aantal gastvrouwen/-gastheren, die op maandagmiddag t/m de zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur in de Midlumerlaankerk aanwezig willen/ kunnen zijn om iedereen van een kopje thee/koffie te voorzien. U kunt zich hiervoor opgeven bij de scriba: avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch: 0517 851995.

N.B. *er hadden zich al een aantal gastvrouwen/-heren voor de week in februari opgegeven, maar omdat ik niet weet of het hen ook past in de eerste week van maart, vraag ik iedereen nog even opnieuw te willen reageren. Zij die dit afgelopen week al hebben gedaan, hoeven dat uiteraard (nu) niet meer te doen.*

Als het goed is gegaan dan hebt u inmiddels tegelijk met het kerkblad een herinneringsboek van de Midlumerlaankerk ontvangen.

Wilt u graag meerdere herinneringsboekjes van de Midlumerlaankerk? Dat kan! U kunt extra exemplaren ad € 5,00 afhalen bij de fam. Jaap en Joke van der Meulen, Roniaweg 14, tel. 415457 (dit is het juiste tel.nummer) of bij

Minna Sijtsma, Galjoenweg 62 tel. 413285. **Belt u eerst wel even?**

Bericht van de Kerkenraad:

- de Passie-Avondgebeden in Midlum (20/2 t/m 27/3) zullen niet door gaan;
- we gaan door met de ere diensten zoals de laatste zondagen: zonder gemeenteleden en met 1 voorzanger;
- het vorming- en toerustingsprogramma zoals vermeld in het boekje 'Kompass' komen in maart en april geheel te vervallen.

Gemeenteleven tijdens de lockdown:

De kerkenraad heeft alle activiteiten van het winterprogramma in de maanden januari en februari geschrapt. De moderamen- en kerkenraadsconsultaties verlopen (gedeeltelijk) online en per email in de weken t/m 2 maart. Daarna wordt opnieuw bezien wat mogelijk is. Het pastorale werk wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden of ds Tjallingi. Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand).

Meditatie**'Weest in geen ding bezorgd', Fil. 4:6**

Zorgen maakt een mens zich al snel, zeker in deze coronatijd. Hoe het verder moet. Met het bedrijf, de studie, de gezondheid, de kerk, de samenleving. De donkere wolken zijn niet van de lucht en voordat je weet werpen ze hun schaduw over onze stemming, gezindheid en gezondheid.

Als Paulus dan schrijft aan de christenen in Filippi, waarmee hij een zeer goede band had: 'Weest in geen ding bezorgd', dan krabben wij ons misschien wel even achter de oren. In de woorden van de apostel klinkt de echo van de Bergrede (kijk naar de vogels aan de hemels...). Hoe kan de Bijbel ons oproepen onbezorgd te zijn, te midden van zoveel, in onze ogen serieuze zorgen? Ten eerste: Paulus zegt het tegen de gemeente. In het meervoud. Maak je geen zorgen met elkaar. Steun elkaar in het geloof en vertrouwen op Gods kracht en liefde, ons nabijgekomen in de weg en het werk van Jezus Messias. 'Verblijdt u in de Heer te allen tijde.' Die oproep gaat vooraf aan de oproep om niet gebukt te gaan onder zorg, maar het hoofd omhoog en het hart naar boven te heffen.

In het directe vervolg zegt onze tekst, dit ten tweede: 'maar laten uw wensen, gebeden en smekingen met dankzegging bekend worden bij God.' De apostel wijst ons op de weg van het (dank)gebed. In praktische zin: blijf danken en bidden. In die volgorde. Dat bidt je in vertrouwen en zal 'de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, uw harten en gedachten behoeden in Christus Jezus' (vers 7).

Nu de zon overvloedig schijnt deze winterdagen en het winterweer lokt om een mooie wandeling of schaatstocht te maken, kun je *onbezorgdheid* ook goed oefenen. Zoals de zon aan de hemel staat en licht en warmte uitstraalt, waardoor het aangenaam toeven is, zo zeker zal de liefde van God ons blijven zoeken, omringen, helen en herbergen. Ook deze lastige tijd van crisis en onzekerheid. Het hoogste bod komt uit het Evangelie, waarin wij een blik mogen slaan, zo vaak als wij ons hart opheffen en onze noden neerleggen bij de Heer. De dichter van Psalm 63 zegt:

2. Eens zag ik in uw tempelhof

*U in uw glorie hoogverheven,
wiens gunst mij meer is dan het leven,
mijn lippen stamelden uw lof.
Mijn leven lang wil ik U prijzen,
uw naam aanbidden, want Gij voedt
mij met uw kracht, Gij schenkt mij moed.
O Heer, ik wil U dank bewijzen.*

3. Wanneer ik wakend in de nacht

*mijn geest bij U, Heer, laat vertoeven,
dan mag ik weer uw goedheid proeven;
uw hulp wordt nooit vergeefs verwacht.
Waar zich uw vleugels breed ontvouwd,
zing ik mij van mijn zorgen vrij.
Mijn ziel, Heer, is U zeer nabij,
door uw hand word ik vastgehouden.*

Laten we dit prachtige winterse weekend verwelkomen en genieten als bijzonder blijk van het komend Koninkrijk. En onze zorgen? Ach, raadde een psycholoog mij eens aan: bekijk die even in een vast piekerkwartiertje, van zeven uur tot kwart over zeven. Laat ze je niet beheersen!

Met een hartelijke groet, Teunard van der Linden



*Innerlijk geluk, dat is:
ook aan anderen iets geven
van de warmte, van het Licht,
uit de rijke Bron van Leven.*

Voor u / jullie allen een prettig weekend, een gezegende zondag en alvast een goede week.
Met een warme groet van uw scriba