

**Orde van dienst zondag 7 febr. 2021**  
**Grote Kerk Harlingen m.m.v. leden ZWO**  
**Voorganger ds. T.G. van der Linden**

**Orgelspel en welkom**

**Lied: Psalm 72: 1 en 4**

1. Geef, Heer, de koning uwe rechten  
en uw gerechtigheid  
aan 's konings zoon, om uwe knechten  
te richten met beleid.  
Dan ruist op alle bergen vrede,  
heil op der heuvelen top.  
Hij zal geweldenaars vertreden,  
maar armen richt hij op.

4. Hij zal de redder zijn der armen,  
hij hoort hun hulpgeschrei.  
Hij is met koninklijk erbarmen  
hun eenzaamheid nabij.  
Hij helpt, met hun bestaan bewogen,  
die zijn in vrees verward.  
Hun bloed is kostbaar in zijn ogen.  
Hij draagt hen in zijn hart.  
Stil gebed, bemoediging en groet

**Votum, groet en drempelgebed**

**Lied: Zoveel gegeven delen wij**

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/zoveel-gegeven/>

**Aansteken Rwanda kaars**

**Gebed om ontferming**

**Geloofsbelijdenis: ICHTUS**

**Jezus, visser van mensen**

**Lied 836:2**

Geef dat uw roepstem wordt gehoord,  
als eenmaal bij de zee.  
Geef dat ook wij uw nodend woord  
vertrouwen, volgen ongestoord,  
op weg gaan met U mee,  
op weg gaan met U mee.

**Harlinger vissers na de watersnoodramp**

**Bericht uit Rwanda (door Jan de Jong)**

**DIENST VAN HET WOORD**

**Gebed**

**Schriftlezing Jesaja 52:13-53:6**

**Lied 836: 2, 3 en 4**

3. O vrede van Tiberias,  
o heuvels in het rond,

waar Jezus in het zachte gras  
de mensen liefhad en genas,  
en in hun midden stond,  
en in hun midden stond.

4. Leg Heer uw stille dauw van rust  
op onze duisternis.  
Neem van ons hart de vrees, de lust,  
en maak ons innerlijk bewust  
hoe schoon uw vrede is,  
hoe schoon uw vrede is.

**Schriftlezing Marcus 1: 29-38**

**Lied 333:** Kom, Geest van God, maak onze harten open, dat  
Christus bij ons woning vindt.

**Uitleg en verkondiging**

**Orgelspel**

**Lied: Waar twee of drie mijn woorden horen**

<https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/waar-twee-of-drie-1/>

**Bericht van overlijden – kaars – I.M. – moment van stilte.**

**Aansluitend zingen Lied 675 : 1**

Geest van hierboven, leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht!  
Hemelse Vrede, deel U nu mede  
aan een wereld die U verwacht!  
Wij mogen zingen van grote dingen,  
als wij ontvangen al ons verlangen,  
met Christus opgestaan.  
Halleluja!  
Eeuwigheidsleven zal Hij ons geven,  
als wij herboren Hem toebehoren,  
die ons is voorgegaan.  
Halleluja!

**GEBEDEN**

**Dankgebed, voorbeden, stil gebed  
en Onze Vader (met Ytie)**

**Slotlied 425**

Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen  
van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord,  
in Christus verbonden, tezamen gezonden  
op weg in een wereld die wacht op uw woord.  
Om daar in genade uw woorden als zaden  
te zaaien tot diep in het donkerste dal,  
door liefde gedreven, om wie met ons leven  
uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.

**ZENDING EN ZEGEN**

Collecte is voor diaconie > Rwanda (zie info in  
Getijdenstroom) en kerk > 50-50