

Liturgie 1^e zondag 40-dagen, Invocabit
21 februari 2021 Grote Kerk Harlingen
Voorganger ds. T.G. van der Linden
voorzanger: Gina Meijer
lector: Corina van der Meulen

Orgelspel
Welkom

Aanvangslied: Psalm 91:1

Heil hem wien God een plaats bereidt in zijn
verheven woning: hij overnacht in veiligheid bij een
almachtig koning. Ik zeg tot God: Gij zijt mijn schild,
mijn toevlucht en mijn veste, op U vertrouw ik, Heer,
Gij wilt voor mij altijd het beste.

Bemoediging en groet

Gebed om ontferming

Lied: Psalm 91: 2 en 5, met antifoon 535b

Roept hij Mij, ik antwoord,
In zijn nood ben ik nabij.

God redt uw ziel van nood en dood, Hij heeft u
aangenomen: een vogel, die ternauwernood is aan
de strik ontkomen. De Heer zal over uw bestaan zijn
sterke vleugels breiden. Hij is, in trouw u
toegedaan, uw schild en pantser beide.

Maar gij moogt schuilen bij de Heer, geen kwaad
bedreigt uw woning: gij hebt tot schild en tegenweer
de allerhoogste koning. Hij gaf zijn engelen bevel
dat u geen ding zou schaden; zij zullen u naar Gods
bestel behoeden op uw paden.

Aandacht bloemschikking 1^e zondag 40-dagen
Orgel improvisatie Psalm 72:5

*Bloeie zijn naam in alle streken,
zolang de zon verrijst.
Zijn koningschap zij ons een teken
dat naar Gods toekomst wijst.
Dat opgetogen allerwegen
de volken komen saam,
elkander groetend met de zegen
van zijn doorluchte naam.*

Gesprek en gebed met de kinderen
Kinderlied 40-dagentijd (livestream):
[https://www.kindopzondag.nl/liederen/
'De groeten van Jezus'](https://www.kindopzondag.nl/liederen/'De%20groeten%20van%20Jezus')

Groet en gebed om de Heilige Geest
Evangelielezing: Marcus 1, 12-15

Lied 539: 1, 2 en 5

Jezus, diep in de woestijn,
eenzaam en vol vragen,
voerde daar een zware strijd
veertig lange dagen.

Veertig dagen zonder brood,
Hij is niet bezwaken
- ook al was de honger groot -
voor zijn tegenspreker.

Jezus, diep in de woestijn,
veertig lange dagen,
bleef het in de zware strijd
met Gods woorden wagen.

Uitleg en verkondiging
Orgelspel

Geloofsbelijdenis: II Tim. 3:16

Antwoordlied: 119a: 1 en 4

Uw woord omvat mijn leven en tilt het aan het licht.
Hebt Gij zo door uw spreken niet alles opgericht?
Uw woord zet mij op vaste grond en vult met louter
leven de woorden in mijn mond..

God, laat mij nooit verliezen de vreugde om uw
woord, de moed mijn weg te kiezen waar ik uw
voetstap hoor. En overtuig mij dag aan dag dat Gij
mij hebt geroepen, ja, dat ik leven mag!

Gebeden, met acclamatie 91c:

Roept hij mij, Ik antwoord,
In zijn nood ben ik nabij.

Slotlied: God zal met je meegaan

[https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-zal-
met-je-meegaan/](https://petrus.protestantsekerk.nl/artikel/god-zal-met-je-meegaan/)

Zegen

Allen zeggen: AMEN

Orgelspel