

Liturgie voor de kerkdienst op zondag 14 februari 2021.

Zondag Quinquagesima 50^e dag vóór Pasen “Esto Mihi in Deum” – “Wees mij een rots, een toevlucht.” Ps.66, 1-3

Voorganger Ds. Han Dondorp, Franeker

Organist/pianist: Otto Roelofsen / Trudy Baard

Zanger: Ids Albertsma

Lector: Neeltje Hiemstra

Collecten: voor diaconie en kerk > 50-50

- Welkom en mededelingen namens de kerkenraad / Aansteken van kaarsen thuis en in de kerk
- welkom en mededelingen ds. JCD.

- Zingen Psalm 68: 7

7. God zij geprezen met ontzag.

Hij draagt ons leven dag aan dag,
zijn naam is onze vrede.

Hij is het die ons heeft gered,
die ons in ruimte heeft gezet
en leidt met vaste schreden.

Hij die het licht roept in de nacht,
Hij heeft ons heil teweeggebracht,
dat wordt ons niet ontnomen.

Hij droeg ons door de diepte heen,
de HERE Here doet alleen
ons aan de dood ontkomen.

Votum en groet Gebed en genade

- Zingen Psalm van de zondag Psalm 31: 1.4 en 15

1 Op U vertrouw ik, HEER der heren,
Gij die mijn sterkte zijt.
Om uw gerechtigheid
wil nimmer mij de rug toekeren.
Betoon mij uw nabijheid
en stel mij in de vrijheid.

4 In uwe handen, God almachtig,
beveel ik nu mijn geest.
Mijn hart is onbevreesd.
Ik ben altijd uw trouw indachtig,
mijn God, die als ik schreide
mij troostte en bevrijdde.

15. Hoe groot is 't goed, dat Gij o Here
hebt weggelegd voor hem,
die acht slaat op uw stem.
Gij zijt voor wie zich tot U keren
een schuilplaats uit de hoge
voor aller mensen ogen.

- Gebed bij de opening van de schriften

1^e Lezing. *Uit de profetie. Jesaja 35 “De steppe zal bloeien”*

2^e Lezing. *Uit het evangelie Marcus 1: 39 – 42 “Genezing van een melaatse”*

- **Zingen lied 534: 1.2.3 en 4 "Hij, die de blinden weer liet zien"**

1. Hij die de blinden weer liet zien, / hun ogen kleur liet ondervinden
Is zelf het licht dat ruimte geeft: / Ons levenslicht de Zoon van God.
2. Hij die de lammen lopen liet / Hun dode krachten deed ontvlammen
is zelf de weg tot waar geluk: / Ons levenspad, de Zoon van God.
3. Hij die de armen voedsel gaf / Met overdaad hen kwam verwarmen
Is zelf het brood dat honger stilt: / Ons levensbrood, de Zoon van God.
4. Hij die de doven horen deed / Hun eigen oren deed geloven
Is zelf het woord dat waarheid spreekt: / Het levend woord, de Zoon van God.

- **Preek:**

- **Zingen lied 608: 1 en 3. "De steppe zal bloeien"**

1. De steppe zal bloeien / de steppe zal lachen en juichen.
De rotsen die staat / vanaf de dagen der schepping
Staan vol water, maar dicht. / de rotsen gaan open / het water zal stromen
het water zal tintelen, stralen, / dorstigen komen en drinken.
De steppe zal drinken / De steppe zal bloeien / de steppe zal lachen en juichen
3. De dode zal leven / de dode zal horen: nu leven
Ten einde gegaan / en onder stenen bedolven / dode, dode sta op,
Het licht van de morgen. / Een hand zal ons wenken
Een stem zal ons roepen: ik open / hemel en aarde en afgrond.
En wij zullen horen / en wij zullen opstaan / en lachen en juichen en leven.

- **Dankgebed, voorbeden - stilgebed en Onze Vader.**

- **Slotlied lied 911: 1. 2.3 en 4 "Rots waaruit het leven welt."**

1. Rots waaruit het leven welt, / berg mij voor het wreed geweld;
Laat het water met het bloed / dat Gij stort in overvloed
Als een bron van Sion zijn / die ontspringt in de woestijn.
2. niet de arbeid die ik lijd, / niet mijn ijver en mijn strijd,
Niet mijn have en mijn goed / komt uw eisen tegemoet,
Ook mijn tranen en verdriet / zijn voor niets, redt Gij mij niet.
3. Ja, Gij zijt het die mij redt / van uw eigen strenge wet,
Van mijn eigen dwaze schuld / die Gij delgt in uw geduld.
God die al mijn kwaad verdroeg / uw genade is genoeg.
4. Wat ik in mijn handen houd / Is uw kruis tot mijn behoud
Gij die naakten overkleedt / die tot redding zijt gereed,
Die melaatsen rein doet zijn / kleed mij, red mij, maak mij rein.

- **Zending en zegen.**

- **Zingen lied 425** : Vervuld van uw zegen gaan wij onze wegen
Van hier, uit dit huis waar uw stem wordt gehoord.
In christus verbonden, tezamen gezonden
Op weg in een wereld die wacht op Uw woord.
Om daar in genade uw woorden als zaden
Te zaaien tot diep in het donkerste dal.
Door liefde gedreven, om wie met ons leven
Uw zegen te brengen die vrucht dragen zal.