



Zondag 31 januari 09.30 uur Grote Kerk (zonder gemeenteleden) is live te volgen via de live stream www.pg-harlingen.nl

Voorganger mw. ds. Edna Zwerver (Schettens)

Ouderling van dienst: Lies Hager, lector: Frank Belt, organist: Sjouke Bruining

Voorzanger: Ids Albertsma

Koster: Kees van den Nieuwenhuizen

Collectes: de schaalcollecte voor het college van diakenen en het college van kerkrentmeesters.

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg.

Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum onder vermelding van schaalcollecte.

Collecte Diaconie is voor JOP Sirkelslag: Hoe houd je jongeren betrokken bij de kerk en bij het geloof? Dat kan bijvoorbeeld met het spel Sirkelslag van Jong Protestant, de jeugdwerkorganisatie van de Protestantse Kerk. Tijdens Sirkelslag spelen jeugdgroepen uit heel Nederland op hun eigen locatie een interactief spel. Ze strijden tegen groepen in andere plaatsen - met wie ze online in verbinding staan - om de hoogste score. Bij Sirkelslag staat altijd een bijbelverhaal centraal. Op een ongedwongen manier zijn jongeren zo bezig met geloofsonderwerpen.

U kunt uw gift overmaken op rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen – Midlum: NL79 RABO 0325 5603 15 o.v.v. JOP. Alvast bedankt!

Bloemengroet:

Ook deze zondag is er weer een bloemengroet. De bloemen worden met een groet en ter bemoediging gebracht naar Klaas en Ineke van der Ploeg, en naar mevr. Molenaar.

Wij wensen hen van harte een goed herstel en sterkte bij de verdere onderzoeken.

zondag 7 februari 09.30 uur de Grote Kerk (zonder gemeenteleden) wel live te volgen via de live stream

voorganger ds. Teunard van der Linden (Zondag Werelddiaconaat)

m.m.v. leden van de ZWO commissie

ouderling van dienst: Annie van der Kooi-Zegel; lector Jan de Jong; organist Bauke van der Meer

voorzanger : n.n.b.

Afscheid Midlumerlaankerk naar 7 maart a.s.

In verband met de lockdown van dit moment, die ook de oorspronkelijk datum van de afscheidsdienst van de Midlumerlaankerk op 7 februari omvat, heeft de kerkenraad op voorstel van de werkgroep die het afscheid voorbereidt, de afscheidsdienst doorgeschoven naar zondag 7 maart. In de week daaraan voorafgaand zal de kerk alle middagen open zijn.

Hiervoor zijn we nog op zoek naar een aantal gastvrouwen/-gastheren, die op maandagmiddag t/m de zaterdagmiddag van 14.00 – 17.00 uur in de Midlumerlaankerk aanwezig willen/ kunnen zijn om iedereen van een kopje thee/koffie te voorzien.

U kunt zich hiervoor opgeven bij de scriba: avdkzegel@ziggo.nl of telefonisch: 0517 851995.

N.B. *er hadden zich al een aantal gastvrouwen/-heren voor de week in februari opgegeven, maar omdat ik niet weet of het hen ook past in de eerste week van maart, vraag ik iedereen nog even opnieuw te willen reageren. Zij die dit afgelopen week al hebben gedaan, hoeven dat uiteraard (nu) niet meer te doen.*

De gehele middag zal een PowerPoint presentatie worden gedraaid met foto's 70 jaar Gereformeerde gemeente Harlingen / Midlumerlaankerk. Verdere berichtgeving mbt het afscheid van de Midlumerlaankerk volgt in Getijdenstroom of via de zondagsbrief

Bij het komende Kerkblad treft u alvast als bijlage een fraai gedenkschrift aan over 70 jaar gemeentelven aan de Midlumerlaan.

In hoeverre het mogelijk is op 7 maart gemeenteleden aanwezig te laten zijn, hangt af van de ontwikkelingen.

Er zal in ieder geval een online viering zijn, met ca. 20 medewerkers.

Daarvoor wordt een livestream circuit ingehuurd.

Wordt vervolgd!



Gemeenteleven tijdens de lockdown:

De kerkenraad heeft alle activiteiten van het winterprogramma in de maanden januari en februari geschrapt. De moderamen- en kerkenraadsconsultaties verlopen (gedeeltelijk) online en per email in de weken t/m 9 februari. Daarna wordt opnieuw bezien wat mogelijk is. Het pastorale werk wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden of ds Tjallingi. Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand).

Meditatie

‘Velen zeggen: wie zal ons het goede doen zien?’

Verhef over ons het licht van uw aanschijn, HEER!’ Psalm 4:7

De vraag van de dichter van deze Psalm herkennen we al te goed. We verkeren in een diepgaande crisis, die zich op vele fronten laat voelen. En zoeken naar een uitweg. Die kondigt zich aan, maar nog altijd klinkt de vraag, wie ons het goede zal doen zien.

Wie zorgt voor de juiste vaccins? Voor voldoende hoeveelheden en voldoende tempo? Reikhalzend wordt uitgezien naar het herstel van het openbare leven. Dat is in andere tijden niet anders geweest. In menig crisis komt dezelfde vraag op.

De dichter van Psalm 4 geeft zelf antwoord op de vraag die hij stelt. In de vorm van een gebed. Hij vraagt de HEER – let op het gebruik van deze godsnaam, die Mozes op de berg Sinai mocht ontvangen, waar God zich als Bevrijder openbaarde – zijn aangezicht te doen lichten.

In de taal van bovenstaande vertaling: om het licht van zijn aanschijn te verheffen. Deze taal doet denken aan de opgaande zon, die de duisternis verdrijft en de aarde en ons mensen verlicht en verwarmt. Zonder zon geen leven. De dichter weet en beseft: daar komt de echte toekomst vandaag: bij God, onze Bevrijder. Misschien blijkt de veiligheid van de vaccins maar tijdelijk of gebrekkig, wie zal het zeggen?

De biotechnologie werkt ook aan onze toekomst, als instrument in Gods hand. Daar mogen we dankbaar voor zijn. In voorbije tijden trof een pandemie vele malen erger onschuldige burgers. Het gebed van de psalmist gaat boven de situatie uit en richt zich rechtstreeks tot de HEER. Verhef over ons het licht van uw aanschijn! Numeri 6 verbindt het lichten van Gods aangezicht met de zegen, waaruit het volk en wij allen mogen leven. Zijn gebed is een gebed om zegen. Waarop hij geheel en al vertrouwt, want de krachtige slotzin van de Psalm luidt: ‘In vrede kan ik mij te rusten leggen en aanstonds inslapen, want U alleen, HEER, doet mij veilig wonen.’

David stelt zijn vertrouwen geheel en al op God en zijn zegen. Het nodigt ons uit in onzekere tijden ook dáár ons vertrouwen op te funderen en elkaar tot zegen te zijn. In de prachtige berijming van de Psalm:

*Ik kan gaan slapen zonder zorgen,
want slapend kom ik bij U thuis.*

Alleen bij U ben ik geborgen.

*Gij doet mij rusten tot de morgen
en wonen in een veilig huis.*

Met een hartelijke groet, ds Teunard van der Linden

Kinderwerk

Afgelopen week is voor de gemeente de abc-schatkamer gelanceerd en toegestuurd aan alle bekende e-mailadressen.

Binnenkort zal worden gekeken wat voor en met de kinderen gedaan en gemaakt kan worden, met de Veertigdagentijd en het Paasfeest voor de deur, zodat ook het kinderwerk doorgang vindt.

Fancy fair online : Beste mensen, de trekking van de loten heeft inmiddels plaatsgevonden. Nu gaan we weer een start maken met de veiling. Leuke artikelen kunt u vanaf 23 januari weer vinden op onze website: www.fancyfairharlingen.nl. Wij nodigen u uit om een mooi bod te doen!

*Houd vol
als een vuurtoren in de storm
als de wind tekeer gaat in je leven
en de golven overslaan.*

*Houd vol
sta sterk in je geloof
Jezus is de rots ons gegeven
eeuwig zeker in ons bestaan.*

Leo Heuvelman

