



Bij deze dienst

Bij de online viering deze zondag valt het licht op Jezus' roeping van de eerste discipelen: Simon, Andreas, Jakobus en Johannes. Vissers, alle vier. Als Jezus hen bezig ziet met hun netten, ziet hij zijn eigen werk uitgebeeld van Visser der mensen. En roept hij hen – en mensen als u en ik – om hem te volgen, en de netten van Gods Koninkrijk te helpen uitzetten. Door trouw op onze post te zijn. Door om te zien naar elkaar. Door initialief te tonen. Door attent te zijn, in beweging te blijven en wat het zwaarst is, het zwaarst te laten wegen. De verwachting van Gods Koninkrijk maakt het verschil!

Zondag 24 januari 09.30 uur dienst in de Grote Kerk (zonder gemeenteleden)

de dienst is te volgen via live stream > www.pg-harlingen.nl

Voorganger ds. Teunard van der Linden

Ouderling van dienst: Harmen Bloemhof, lector: Aagje Wouda, organist: Eeuwe Zijlstra

Voorzanger: Harmen Bloemhof

Collectes: voor het college van diaconie: Kerk = samen delen en de schaalcollecte college van kerkrentmeesters.

Nu wij elkaar niet met regelmaat kunnen ontmoeten tijdens de eredienst in de kerk vragen wij uw bijdrage langs deze weg.

Op bankrekeningnr NL 94 RABO 0373735677 t.n.v. C.v.K. Protestantse Gemeente Harlingen-Midlum onder vermelding van schaalcollecte.

Ook zijn en blijven giften voor de diaconie van harte welkom op het rekeningnummer van de Diaconie Protestantse Gemeente Harlingen – Midlum NL 79 RABO 0325 5603 15 . Wij danken u voor uw collectebijdrage !

Meeleven:

Mw. A.E. Dekker - Vuursteen is vanuit Molenaar Klein Hospice verhuisd naar De Spiker. We wensen haar daar een goede tijd.

Dhr. Jan Bakker verblijft nog steeds in MCL afd. 3A kamer 2.

Bloemengroet:

Ook deze zondag is er weer een bloemengroet. De bloemen worden met een groet en ter bemoediging gebracht naar

mevr. T. Attema-Brunia, (in december is haar man overleden) en naar

mevr. H. Boers-Zijl, (in korte tijd moest zij afscheid nemen van haar zoon en echtgenoot).

Zondag 31 januari 09.30 uur Grote Kerk (zonder gemeenteleden) te volgen via de live stream.

voorganger mw. ds. Edna Zwerver (Wons /SSL)

ouderling van dienst: Lies Hager, lector: Frank Belt, organist: Sjouke Bruining.

Gemeenteleven tijdens de lockdown:

De kerkenraad heeft alle activiteiten van het winterprogramma in de maanden januari en februari geschrapt. De moderamen- en kerkenraadsconsultaties verlopen (gedeeltelijk) online en per email in de weken t/m 9 februari. Daarna wordt opnieuw bezien wat mogelijk is. Het pastorale werk wordt zo goed mogelijk voortgezet. U kunt ook zelf contact opnemen met ds Van der Linden of ds Tjallingi. Zij zijn graag bereid u te spreken, telefonisch of aan huis (met afstand). De consistorievergadering van komende woensdag is twee maanden doorgeschoven naar 16 maart.

Afscheid Midlumerlaankerk naar 7 maart a.s.

In verband met de lockdown van dit moment, die ook de oorspronkelijk datum van de afscheidsdienst van de Midlumerlaankerk op 7 februari omvat, heeft de kerkenraad op voorstel van de werkgroep die het afscheid voorbereidt, de afscheidsdienst doorgeschoven naar zondag 7 maart. In de week daaraan voorafgaand zal de kerk alle middagen open zijn om afscheid te nemen.

De ZWO-dienst op 7 maart verhuist naar 7 februari. Het is dan ook landelijk Zondag Werelddiaconaat, dus dat schikt.

Nadere berichtgeving over het buiten gebruik stellen en afscheid van de Midlumerlaankerk volgt. Bij het komende Kerkblad treft u alvast als bijlage een fraai gedenkschrift aan over 70 jaar gemeenteleven aan de Midlumerlaan. In hoeverre het mogelijk is op de nieuwe datum gemeenteleden aanwezig te laten zijn, hangt af van de ontwikkelingen. Er zal in ieder geval een online viering zijn, met ca. 20 medewerkers. Daarvoor wordt een livestream circuit ingehuurd. Wordt vervolgd!

Fancy fair online : Beste mensen, de trekking van de loten heeft inmiddels plaatsgevonden. Nu gaan we weer een start maken met de veiling. Leuke artikelen kunt u vanaf 23 januari weer vinden op onze website: www.fancyfairharlingen.nl. Wij nodigen u uit om een mooi bod te doen!

Meditatie *'Maak u de gelegenheid nuttig, want de dagen zijn kwaad (...);
tracht te verstaan wat de wil des Heren is', Efeze 5:16-17.*

Het is niet teveel gezegd dat wij in deze tijd worden teruggeworpen op onszelf en op de bron(nen) van ons bestaan. We merken aan den lijve wat voortdurend afstand houden, allerhande beperkingen, gesloten deuren en nu ook de avondklok met ons doen. Het coronavirus is ons na tien maanden onder de huid gaan zitten. Zo betrapt ik mezelf erop bij het terugkijken van een kerkdienst ook thuis maar wat mee te mummelen met de voorzanger. Straks zijn we het zingen nog verleerd! Dat zal wel meevallen. Zingen is als schaatsen en zwemmen. Je pakt het zo weer op. Maar toch. Hoe moet het verder? Waar en wanneer eindigt dit?

Eindelijk verschijnen er beleidsmakers op tv die zeggen dat het inenten veel sneller moet. Dat de ziekenhuizen en ggd's mee moeten helpen en desnoods het leger. Maar zelfs dan is het nog een hele rit om corona uit te zitten. Paulus schrijft dat wij de gelegenheid nuttig moeten maken. Dat wij alle zeilen bij moeten zetten en naar de wind moeten hangen.

Ik ben zelf begonnen, een abc bij te houden. Al een paar weken. Op zoek naar een nieuw verstaan van wat het betekent 'een mens te zijn op aarde in deze wereldtijd' (Lied 538). Met de a van aandacht, de b van belangstelling en de c van communicatie. Dan heb je al een goed stel te pakken, waar je een leven lang zoet mee bent.

Ik hoop de komende weken medestanders te vinden, die vanuit eenzelfde gevoel van urgentie mee willen helpen, om (op alfabetisch ritme) de taal af te zoeken naar levenskernen, en oude en nieuwe geloofskernen, die, in praktijk gebracht, ons goed zullen doen en de gemeenschap versterken. De bakens worden verzet. Bedden opgeschut. Scheidslijnen uitgewist.

We staan als kerk midden in de wereld. Paulus spreekt van dagen die kwaad zijn. Het is nu de tijd om te herstarten. Om het geloof niet te verliezen. Om elkaar te blijven bemoedigen. Om de tocht opnieuw te beginnen. In afhankelijkheid van de Aanwezige, Ander, Almachtige, onze Bevrijder, schepper en Creator, 'Christus en al de zijnen' (Lied 1009:2)! Daar heb je het abc met hoofdletters. Het hooggebergte van de openbaring Gods.

Laten wij met Mozes tot dit VUUR naderen als heilig vuur, dat van ons vraagt onze schoenen (ons dagelijkse doen en laten) uit te trekken (terzijde te schuiven). Hier brandt Gods Naam, als belofte in het heden en voor de toekomst. Als 'een vuur voor hart en handen' (Sytze de Vries). Laten wij de gelegenheid nuttig maken. God en elkaar blijven dienen, met toewijding, naar het hart van de Thora en de openbaring van Jezus Christus. Laten wij zoeken naar de wil van God, zoals de apostel zegt. Ons richten op de kern, en bijzaken laten voor wat ze zijn. En, o ja, de A is ook van de Actie Kerkbalans, de B van betalen en C van con amore (met liefde)! Zo zie je maar... (Hervormingslied) Lied 723 zegt:

*1. Waar God de Heer zijn schreden zet
daar wordt de mens, van dwang gered,
weer in het licht geheven.
Als 's Heren woord weerklinkt met macht
wordt aan het volk dat Hem verwacht
de ware troost gegeven.
Zijn Geest weerstaat de valse schijn
en schrijft in harten het geheim
van 's Vaders grote daden.
Zo leven wij om Christus' wil
te allen tijd gerust en stil
alleen van zijn genade.*

*2. O Heer, uw onweerstaanbaar woord
drijft rusteloos de eeuwen voort
wat mensen ook verzinnen.
En waar de weg onvindbaar scheen
mochten wij door geloof alleen
de tocht opnieuw beginnen.
Gij hebt de vaders bevrijd
en uit het diensthuis uitgeleid
naar 't land van melk en honing.
Hervorm, herschep ook ons geslacht,
opdat het door de wereldnacht
de weg vindt naar uw woning.*

Abc-schatkamer

Volgend op het Spiritueel Kladblok en het Adventsboekje 'Vensters van hoop' start komende week een nieuw initiatief, online dit keer, om gezamenlijk de winter en deze coronawinter door te komen. Gekozen is voor de vorm van een wekelijkse uitgezet letterblad, met telkens drie letters van het alfabet. Deze worden 8 weken lang, tot aan de Stille Week, elke donderdag uitgezet. De letters vragen om woorden, die onze vijf basisrelaties in het leven belichten: de relatie tot God, onze naaste, de gemeente, onszelf en de wereld. Daarnaast is er ruimte voor vrije associatie: voor woorden met een a.b.c, enz. die er ook toe doen, die óók helpen bij het zoeken naar zin, levenskernen en geloof.

Bij de weg naar binnen, in een tijd dat we minder naar buiten mogen. Iedereen kan meedoen. Iedereen ermee aan de slag gaan en/of reageren. Een nadere toelichting en nadere instructies ontvangt u komende donderdag, bij de eerste uitgifte door het scribaloket! Goed idee? Doe mee en laat u horen. De schatkamer is ook geschikt als gezinsactiviteit aan tafel of tijdens de winteravond, als er geen bal op de tv is.

Hartelijke groet, Teunard van der Linden

Gewoon samen

<i>Zullen we samen</i>	<i>Liefhebben, koesteren</i>	<i>gewoon samen</i>	<i>Dragen, alles geven</i>
<i>Gewoon samen</i>	<i>Elkaar Steunen, helpen</i>	<i>volhouden, doen</i>	<i>zullen we samen</i>
<i>volhouden, lachen</i>	<i>vandaag en morgen</i>	<i>Begrijpen, streven</i>	<i>Gewoon samen</i>
<i>Huilen, zorgen</i>	<i>Want als we samen</i>	<i>Hopen, overwinnen</i>	<i>Weer kunnen genieten.</i>

Voor u / jullie allen een goede zondag gewenst. AvdK-Z